

Doop

Lezing: Romeinen 6:1-7 (BGT)

Preek

Lieve mensen,

Hoe ver gaat je verantwoordelijkheid als ouders? Kijk, als Ezra met zijn driewieler een kras maakt op de auto van de buurman. Als Kanoa een ruitje raakt bij het voetballen in de buurt. Als Owen het behang vernachelt met een watervaste stift als je ergens op bezoek bent. Dan betaal jij de schade. Je kunt je daar zelfs voor verzekeren. Maar je doet dat uit liefde voor je kind.

Maar als ze zich daar dan van bewust worden. Ga je dan expres fouten maken? Bijvoorbeeld dat, als jullie kinderen puber worden. Dat Ezra dan niet met zijn driewieler, maar met een spijker expres auto's gaat bekrassen. Of dat Kanoa vuurwerk door open ramen naar binnen gaat gooien. Dat Owen op pas geschilderde muren zijn graffiti-tag door heel de stad verspreidt. Bewust schade maken. Omdat het kan. Mijn ouders betalen toch wel! Als dat zo zou zijn, dan zit er iets niet goed in de verhouding. Want je wilt je ouders niet op kosten jagen. Je weet hoeveel het ze kost. Je houdt van ze. Dus je gaat daar geen spelletje mee spelen.

Nou, daar heeft Paulus het over in wat we lazen. Want in de doop zegt God juist dat: ik stel me verantwoordelijk voor jouw leven. Wat je ook fout doet, ik zorg dat het goed komt. Je kunt het zo kapot niet maken, ik maak het heel. Ik zal me nooit voor je schamen, nooit afstand nemen, je mag altijd weer opnieuw beginnen. En dat zegt hij tegen kleine kinderen. Voordat ze ook maar iets kunnen terugdoen. En hij zegt het in de doop straks ook weer tegen jou en mij. Je krijgt die belofte, die garantie gratis. Je hoeft daar niets voor te doen. Elke keer als je een fout maakt, dan zorg ik dat het goed komt. Je mag altijd bij mijn aankloppen. Daar vraag ik niks voor terug. Echt pure, onbaatzuchtige liefde. Onvoorwaardelijk houdt God van je. God is liefde, staat in de Bijbel, en dat zie je in de doop.

Dan krijg je dus als kind, als mens alle ruimte! Alle ruimte om te leven en te kiezen. Je hoeft niet bang te zijn dat je straks de rekening gepresenteerd krijgt. Als het goed is heeft dat enorme impact op je leven. Kijk, je kunt er van de buitenkant wel tegenaan kijken en denken: zo, dan kan ik dus alles uitvreten. Alles doen wat God verboden heeft. Er op los leven. Hij vergeeft het toch wel. Dat is Gods corebusiness. Maar je voelt wel: zo reageer je niet. Dat doe je niet! Net als in het voorbeeld van jullie 3 zoons. Want je moet ergens beseffen hoeveel het God kost. Om jou zo te laten leven. Daar betaalt hij een hoge prijs voor. Voor jouw vrijheid. Als je die dan gaat misbruiken, dan zit er iets mis in de verhouding.

Paulus neemt ons mee naar Goede vrijdag en Pasen. Wat Jezus daar heeft gedaan is bovenmenselijk. Hij gaf zijn leven. Stierf een marteldood. Intense pijnen heeft hij gedragen. Dat is wat God, dat is wat Jezus over heeft gehad voor jouw vrijheid. Hij overwon het kwade door het goede. Hij bleef het goede doen, bleef leven van liefde, ook toen hem dat alles kostte. En juist door die uiterste liefde neemt hij het kwaad de wapens uit handen. De boze, het kwaad dat in de wereld heerst heeft sindsdien niet meer de macht. Liefde heeft gewonnen. Tegen een zware prijs: de dood van Gods zoon.

Zover gaat Gods liefde voor deze wereld. Hij laat haar niet over aan het kwaad. Maar heeft ons bevrijd. Hij geeft de wereld niet over aan chaos en tegenstellingen. Maar wil juist verbinding en eenheid bewerken. En die God, die God laat zijn naam in één adem noemen met die van Ezra, Kanoa en Owen. En met jouw naam. Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Paulus vraagt dus aandacht voor de Zoon. Voor Jezus. In de doop identificeert Jezus zich zo met jou, dat alles wat hij gedaan heeft ook op jouw conto komt. Op jouw rekening. Dus is niet alleen Jezus gestorven, maar jij ook. Dat betekent: al het oude, de chaos, de fouten, alles wat verkeerd gaat. Het is er niet meer. Het heeft geen vat meer op je. Je verleden kan je niet klem zetten. Omdat daar mee afgerekend is. Dus alles waar jij misschien nog zwaar aan tilt. Of de dingen die je omgeving achter je aan draagt. Sommige fouten kom je in andermans ogen nooit meer van af. Of kun je jezelf niet vergeven. God zegt: jij bent zo verbonden met Jezus, die fouten bestaan voor mij niet meer. Ze zijn met de Heer aan het kruis gestorven en daarna begraven. Dat is de ene kant van de identificatie met Jezus.

De andere kant is: je krijgt nieuw leven. Jezus staat op uit de dood. Als nieuw mens. Het kwaad heeft hij achter zich gelaten. En jij staat op met hem. Dat betekent voor jou: je krijgt alle mogelijkheden en ruimte om goed te doen, om iets te betekenen voor anderen, om je gaven en talenten te ontplooiën. Niet verbeteren om iets goed te maken, maar in alle relaxedheid die je maar kan bedenken. Maak er maar wat moois van. Ga met open vizier door deze wereld. Weet je geliefd en gedragen. Daar kan niets tussen komen. Zoals God van zijn bloedeigen zoon Jezus houdt. Zo houdt hij ook van jou. Hij kijkt vol liefde en trots naar je. En wil dat je geniet van het goede dat je ontvangt en dat je doet.

Dat geeft een enorme *boost* aan je leven. Sommige mensen denken wel eens, dat het bij geloven gaat om het leven hierna. Dat je voor de eeuwigheid gelooft. Maar het gaat minstens zoveel om het leven hier en nu. Doordat God zijn naam aan die van jou verbindt. Daardoor verandert jouw leven radicaal. Je leven wordt nieuw. Je wilt leven van en voor liefde. En zo wordt de doop bepalend voor jouw keuzes. Dan ga je, om in het voorbeeld van het begin te blijven, geen auto's bekrassen, vuurwerk naar binnen gooien of illegaal graffiti spuiten. Omdat het toch wel vergeven wordt. Nee, je gaat heel anders in het leven staan. Zoekt niet de grenzen op, maar juist het hart. Het hart van Jezus. Het hart van God. Van daar uit leef je je leven.

Dan krijgt de liefde die in de doop spreekt uitwerking in je leven. De aanvaarding die jij zomaar krijgt, zo wil je ook met anderen omgaan. Als je leeft vanuit je doop, dan wordt door jou de wereld een klein beetje mooier. En daar is het allemaal om begonnen.

Amen

Bespreekpunt vlak voor de zegen (beamer): met welk beeld van de doop heb je meer: afwassing? Of: sterven en opstaan? En waarom?