

Lezing: Jesaja 40:12-31 (BGT)

Lezing tekst: Jesaja 40:31a: Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht.
Preek

Preek:

Lieve mensen,

En dan ineens ben je ergens waar je niet wilt zijn. Dat is wat de mensen van God overkomen is. In de tijd van Jesaja. Hun land is onder de voet gelopen. De dorpen en steden zijn geplunderd. De mensen zijn gedeporteerd. Ver van huis zijn ze. Ballingen in Babel. Gemarteld, mishandeld, ontmenselijkt. Uitzichtloos loopt je leven dood.

Dat kan in je leven zomaar zo zijn. Door eigen schuld. Of door omstandigheden. Ineens besef je: ik ben ergens waar ik niet wil zijn. Dat kan soms heel snel gaan. Je relatie is lastig. Je inkomen stopte. Je gezondheid laat te wensen over. Je bent het thuis werken zat. Of de afstand. Je ziet het niet meer zitten. Somberheid overvalt je. Je vertrouwen is aangetast en misschien wel weg. Je geloof loopt zo weg door je vingers. Het liep zo anders dan je had gehoopt. Dan je had gebeden.

En dat laatste, daar gaat de spreker op in. In wat ... las. Het liep anders dan je had gebeden. En dus is de vraag terecht, zoals in vers 27.

Beamer (ook in beeld): 'Jullie zeggen: de Heer let niet op ons, hij ziet niet dat we slecht behandeld worden.'

Dat kan zo voelen. Die vraag leeft. Toen. Nu. En God weet dat. Geeft daar ook ruimte voor. God kent je wel. Mens als je bent. Stof. Iets eerder in dit hoofdstuk heeft hij dat expliciet gemaakt:

Beamer (ook in beeld): Je moet zeggen dat de mensen zo zwak zijn als de bloemen in het gras. (...) Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en de mensen zullen sterven. (vers 6,7)

We zijn maar mensen. En zo kun je je ook voelen. Oneindig machteloos. Moedeloos ook. De Heer weet dat. En maakt daar ruimte voor.

Tegelijk wil de Heer je daar niet mee laten zitten. En dus gaat hij in die machteloosheid, die moedeloosheid ook spreken! Eeuwige woorden klinken over jouw nietige leven. Jij kunt je afvragen of God wel betrokken is. Op jouw leven. Op jouw problemen. Hij laat als antwoord zien hoe groot hij is.

Dat lijkt raar. Je wilt God dichtbij. Maar hij *lijkt* meer afstand te nemen. Hij geeft je een kijkje in zijn macht. Het water van de oceanen past in zijn handen. Hij weet wat de bergen wegen. Voor hem creëren lichtjaren geen afstand. De sterren, hij kent ze bij hun naam.

Ik was afgelopen vakantie een dagje in Franeker. Daar heb je een wereldberoemd planetarium. Een zekere Eise Eisinga heeft dat in de 18^e eeuw in zijn huiskamer gebouwd. Prachtig om te zien. Met allemaal raderen en gewichten geeft dat planetarium de tijd aan, de seizoenen, de maan en de

zonstand, de stand van de planeten. En nog steeds klopt het. Het ding loopt precies gelijk. Zoek het maar eens op op internet. Eise Eisinga.

Maar hij heeft het gewoon berekend. Dat is wel heel knap. Niet veel mensen doen het hem na. Maar het is nog wat anders als je dat alles *geschapen* hebt. In de vakantie las ik ook het boek 'Oer' van Cees Dekker, Corien Oranje en Gijsbert van den Brink. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van Proton. Proton is sinds de oerknal actief. Hij maakt van alles mee. Het duizelt je. Miljarden jaren, talloze sterrenstelsels, een oneindig heelal, allemaal chemische processen. De ontstaansgeschiedenis van de wereld. Dat is wat God gemaakt heeft. Hij is de creatieve geest achter alles wat bestaat.

Nou, dáár wijst Jesaja op. God als schepper. Zo groot. Zo oneindig. Maar in plaats van dat dat afstand scheidt, brengt het hem heel dichtbij. Want al die macht zet hij in voor jou. Als jij moedeloos bent. Stukgelopen. Afgebrand. Dan mag je veel van God verwachten. Hij is een onuitputtelijke bron van energie. Van goedheid. Van liefde. Bij hem is het nooit op.

Bij jou wel. Het is soms gewoon op. Ik kom zelfs veel jonge mensen tegen die al een keer burn-out zijn geweest. Het valt niet mee om daar aan toe te geven. Totdat je niet anders kan. Het is niet iets om je voor te schamen. *Sterke soldaten kunnen moe worden en struikelen. Zelfs dappere helden kunnen in elkaar zakken.* Zo lazen we. Zelfs jonge mensen blijken vatbaar voor Corona. Het leven is echt soms te groot voor je. Voor iedereen geldt dat. God weet dat. Hij wil een bron van energie zijn voor je. Juist op zulke momenten.

Hoe dat werkt? Nou ja, dat is best wel lastig concreet te maken. In het begin van mijn verhaal zei ik: *ineens ben je ergens waar je niet wilt. Door eigen schuld. Of door omstandigheden.*

Het kan dus door eigen schuld zijn. God zegt daarbij: ik wil dat je daar niet aan tilt. Ik neem dat van je af. Dat doet hij in Jezus. Die maakt duidelijk dat jouw schuld niet meer in de weg hoeft te zitten. Laat het maar los. Laat het maar achter je. God gaat daarin genadevol met je om.

Het kan ook door omstandigheden. God zegt daarbij: het leven is inderdaad groter dan jij. Daarom geef ik je mijn Geest. Die Geest wil je inspireren, troosten, energie geven. Gods eigen energie. Als je moe bent geeft hij kracht. Als je zwak bent, maakt hij je sterk. Je mag een nieuwe start maken.

Dan nog blijft de vraag: hoe werkt dat dan? Is bidden om vergeving en vragen om energie genoeg? Onze ervaring is soms zo anders. Soms blijf je zo in de hoek waar de klappen vallen. Soms duurt het zo verrekke lang voor er weer energie is. Het lijkt soms zo uitzichtloos.

Juist daarom wijst God niet op jou en jouw ervaring, als je moedeloos bent. Hij wijst op zichzelf en zijn macht. Geloof je dat hij het kan, jou een nieuwe start laten maken? Vertrouw je er op dat hij het wil? Hij is zo groot. En tegelijk zo betrokken. *Mensen die op de Heer vertrouwen krijgen nieuwe kracht.* Dat is een grote belofte. Die staat als een huis. Het is een kwestie van vertrouwen. Dat God je vergeeft. En dat hij energie geeft. Jezus en zijn Geest. Zet die eerste stap nou maar. Geef toe dat je het zelf niet redt. Geef toe dat je het te zwaar vindt. Dan zal je eens zien.

Veel later belooft Jezus hetzelfde. En met die tekst wil ik graag dit verhaal eindigen.

Beamer (ook in beeld):

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn last is licht en mijn juk zacht. (Matteüs 11:28-30)

Amen

Bespreekpunt vlak voor de zegen: hoe ervaar jij Gods nabijheid het meest? (Beamer!!)