

Gegronde groeien - Startzondag jaarthema 6 september 2020

- Lezing: Matteüs 13:31-35 (BGT)

³¹⁻³²Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. Hij zei: 'Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Als iemand het zaait op zijn land, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom is het grootst van alle planten. En de vogels bouwen er hun nest in.'

³³Jezus gaf nog een voorbeeld. Hij zei: 'Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote zak meel. Daardoor verandert al het meel.'

³⁴Jezus gaf de mensen al die voorbeelden. Hij gebruikte alleen maar voorbeelden als hij tegen hen sprak. ³⁵Dat moest zo gebeuren, want dat wordt al gezegd in de heilige boeken. Daar staat: «Ik spreek met voorbeelden. Op die manier maak ik het geheim bekend dat zo oud is als de wereld zelf.»

Preek

Gemeente

Lieve mensen,

Ik hou er van als Jezus aan het woord is. Hij is verrassend eenvoudig. En tegelijk verbluffend diep. Een paar woorden. Een enkel beeld. Zo modern als hij is. Wij zeggen wel eens dat er kort gesproken moet worden. Omdat de spanningsboog van de vandaagse mens zo kort is. Onze Heer is zo compact dat je zeker je aandacht niet kan verliezen. En hij roept een hele wereld op.

Camera

Neem de vergelijking van het mosterdzaad. Hij gebruikte die vaker. Een mosterdzaad was toen, in zijn tijd, het kleinste zaad dat men kende. En hij zegt ergens: als heb je maar een heel klein geloof. Zo klein als een mosterdzaadje. Zelfs dan kan je bergen verzetten. Daar vergelijkt hij dus jouw geloof met een mosterdzaadje.

Gemeente

Maar hier gaat het over zijn koninkrijk. Gods nieuwe wereld, wordt dat in de Bijbel in Gewone Taal genoemd. Gods nieuwe wereld is vergelijkbaar met een mosterdzaadje dat je plant. En er groeit een enorme struik uit. Een boom van een struik. Opvallend aan mosterdstruiken is niet, dat ze in de hoogte zo hard groeien. Maar in de breedte. Het is bijna als een soort onkruid. Als je het in je tuin plant dan overgroeit het alles. Het neemt alle grond in bezit. En vogels zijn er veilig. Ze nestelen er, omdat het ondoordringbaar hen beschermt.

Camera

Het is een simpele vergelijking. Maar wat zit er veel in. En dan allereerst voor de tijd van Jezus zelf. Dat mosterdzaadje wordt in de aarde gestopt. De leiders die naar Jezus luisterden speelden toen al met de gedachte om hem te vermoorden (12:14). En dat gaat gebeuren. Ze denken dan: daar is mooi mee afgerekend. Einde verhaal. Maar het is juist een ongelooflijk begin. De kruisiging en de dood van Jezus. Daarmee rekent hij af met de machten. Als misdadiger wordt hij terechtgesteld. Naar de marge van de samenleving, buiten de stad wordt hij gekruisigd. Als een onbetekenend mosterdzaad in de grond gestopt.

Gemeente

Maar de mensen in die tijd wisten hoe dat met mosterdzaad gaat. Het was zelfs verboden om het in je tuin te planten. Want als het eenmaal begon te groeien, dan was er geen houden meer aan. Op de derde dag na zijn dood staat Jezus op. Hij verschijnt aan enkele mensen. Geeft hen zijn missie in handen. Leerlingen worden er op uitgestuurd. En hij geeft ze zijn Geest, met Pinksteren. Dan komt de wind er onder. En wat klein begon aan de randen van Jeruzalem. Dat werd een wereldwijde beweging die niet te stoppen is. Het is de grootste religie. En waar in het Westen de kerken leeglopen – hier in Rotterdam Noord trouwens niet – daar wordt de kerk nog dagelijks groter. Het groeit maar door in alle werelddelen. Gods nieuwe wereld neemt bezit van de aarde.

Camera

Jezus wil ons vandaag met deze gelijkenis bemoedigen. Zo werkt het, zegt hij. Gods nieuwe wereld begint altijd klein. In jezelf. Je wordt aangesproken door één lied. Eén gesprek dat je niet loslaat. Een vriendelijk gebaar, of zelfs een welkome begroeting. Eén goede daad toen je het nodig had. Een Bijbeltekst die iets langer blijft hangen. Zo kan het beginnen. Ik wens het je toe. Dat je het goede van Jezus ontvangt van een ander. En dat je het groeikansen geeft. Zodat de boodschap van Jezus langzaam maar zeker grond vindt in je hart.

Gemeente

En als je christen bent. Het kan soms lastig zijn, dat je nog niet zoveel ziet van Gods nieuwe wereld. Jij bent er misschien wel vol van, of een beetje, maar het lijkt niet aan te slaan. Zelfs niet in je eigen gezin, bij je eigen familie. Maar Jezus wil jou moed geven. Denk niet te groot. Maar begin klein. Misschien ken je moeder Theresa wel. Zij heeft ongelooflijk veel betekend voor zoveel armen in Calcutta. Echt een heilige. Haar werd gevraagd: maar hoe doe je dat, zoveel mensen voeden? Haar antwoord was veelzeggend.

Slide (en graag in beeld):



Als je het niet voor elkaar krijgt om honderd mensen voedsel te geven, doe dan eentje. Zo werkt het. Doe eens iets kleins. Wees de handen en voeten van Jezus voor je omgeving. Aandacht geven. Behulpzaam zijn. Vriendelijk iemand voorrang geven. Goed doen met je geld. Een straatkrant kopen. Samen met je straat meedoen aan Opzoomeren. Een handtekening onder een petitie voor vluchtelingenkinderen. Een week geen voedsel verspillen.

Camera

Christelijk leven zit hem niet in het grote en meeslepende. Jezus heeft het in de Bergrede over het verborgene. Je hoeft niet op te vallen. Misschien alleen om aan anderen te laten zien hoe het werkt. Maar niet om aandacht voor jezelf. Als mensen veilig zijn bij jou. De vogels van de hemel nestelen in de mosterdplant. Als jij een schuilplaats voor schepselen bent. Dan is Gods nieuwe wereld in jou een stukje werkelijkheid geworden. Dan is Jezus via jou aanwezig in het leven van anderen. Dan is zijn koninkrijk waar jij je voeten neerzet.

Gemeente

En zo geldt het ook voor je kring of de Waterpleinkerk. Het begint bij dat mosterdzaadje, dat in de grond gezaaid werd en ontkiemt. Onze missie is gegrond in Goede vrijdag en Pasen. Dat kleine begin heeft gevolgen voor ons. En via ons voor onze omgeving. Maar je hoeft je niet te laten opjagen. Jezus leert ons de les van het mosterdzaadje. Begin maar klein. En hou je vast. Want zomaar gaat het groeien. En verspreidt het zich als een olievlek om ons heen. Ik hoop het. En ik bid er om.

Camera

Dus als ik het samenvat: Gods nieuwe wereld begint klein. Bij Jezus. Goede vrijdag, Pasen. In jou. Eén lied, één tekst, één gesprek. En via jou. Door een kleine daad of liefdevolle aandacht. Het hoopvolle is dat het niet bij dat kleine begin blijft. Dat de wereld gaat veranderen. Dat is de belofte die Jezus geeft in het verhaal van het mosterdzaadje.

Amen