

Wind vangen – luisteren naar God

Preek 2 over het jaarthema 'gegrond groeien'

1. Lezing: Handelingen 16:1-10 (BGT)

Paulus en Silas gingen naar de steden Derbe en Lystra. In Lystra woonde een christen die Timoteüs heette. Zijn moeder was een Joodse vrouw die christen geworden was. Maar zijn vader was geen Jood, en daarom was Timoteüs niet besneden. De gelovigen in Lystra en Ikonium hadden veel respect voor Timoteüs.

Paulus wilde Timoteüs meenemen op zijn reis. Maar hij liet hem eerst besnijden. Want er woonden veel Joden in de plaatsen waar hij heen wilde. En zij wisten allemaal dat Timoteüs niet besneden was, omdat zijn vader niet Joods was.

Op reis langs de steden vertelde Paulus wat de apostelen en leiders in Jeruzalem besloten hadden. Hij zei dat iedereen zich aan die besluiten moest houden.

Het geloof van de christenen werd steeds sterker, en elke dag kwamen er nieuwe gelovigen bij.

Paulus, Silas en Timoteüs wilden het goede nieuws over Jezus ook in Asia gaan vertellen. Maar de heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze door Frygië en Galatië reizen. Bij de grens van het gebied Mysië wilden ze naar Bitynië in het noorden gaan. Maar de Geest van Jezus verbood ook dat. Daarom reisden ze verder door Mysië, tot ze bij de stad Troas kwamen.

In Troas kreeg Paulus 's nachts een droom. In die droom zag hij een man uit Macedonië staan. De man smeekte: 'Steek de zee over naar Macedonië en kom ons helpen!'

Na die droom probeerden Paulus en zijn vrienden meteen naar Macedonië te gaan. Want ze begrepen dat God dat wilde. Hij had hen uitgekozen om daar het goede nieuws over Jezus te gaan vertellen.

Preek

Lieve mensen,

Gemeente

De zomer noemen ze wat nieuws betreft vaak 'komkommertijd'. Er gebeurt niet veel en dus moeten journalisten meer op zoek naar verhalen. In het Nederlands Dagblad – een christelijke landelijke krant – dachten ze: laten we eens een serie doen over mensen die Gods stem horen. En hoe dan. Veel verschillende gelovigen werden aan het woord gelaten.

Camera

Ik noem dat geen komkommernieuws. Want dat is toch wat!? Als God werkelijk nog spreekt vandaag de dag. Wat zou ik dan graag zijn stem horen. Zijn signalen oppikken. Zijn aanwijzingen voelen. Als ik toch van de hoogste in het heelal leiding mag verwachten in deze chaotische tijd! Deze tijd van Covid-19, waarin van alles op z'n kop staat. Waarin bijvoorbeeld mensen vereenzamen. Hoe los je dat op als je ook afstand moet houden? En zo is er meer. Hoe moeten we omgaan met problemen van in onze tijd? Wat zou God er van vinden?

Gemeente

Wij geloven dat God een God van vandaag is. Dat Jezus bij de tijd is. Dat hij ook vandaag leeft. En actief aan het werk is. Zou het niet zo kunnen zijn dat hij nog steeds te horen is? En hoe dan? Dat de

Heer in concrete gebeurtenissen in jouw leven iets te zeggen heeft? En dan niet alleen via dat eeuwenoude boek, de Bijbel. – dat trouwens elke keer weer een heel concreet en toepasbaar boek blijkt. Verrassend actueel! – Maar dat God ook vandaag echt spreekt in jouw situatie? En hoe ontwikkel je daar dan oren voor?

Camera

Paulus had dat duidelijk wel. Zijn situatie verschilt niet eens zo veel van de onze. Natuurlijk, hij is op een heel speciale manier door Jezus geroepen. Als een donderslag bij heldere hemel kwam onze Heer in zijn leven (Handelingen 9). Maar daarna lees je niet meer dat God rechtstreeks tegen hem spreekt. Hij moet zijn leven gaandeweg met Jezus vinden. En dat betekent dat je dus heel alert moet zijn. Goed letten op wat er gebeurt. En dan vervolgens je afvragen: wil God mij hier iets mee zeggen? Wat dan? En wat ga ik daar dan mee doen?

Gemeente

In wat ... las zie je dat gebeuren. Paulus is al een keer op reis geweest door Turkije. Hij heeft daar allerlei gemeenten gesticht. En hij wilde nu, op een tweede reis, die gemeenten opnieuw bezoeken om ze bij te staan, te ondersteunen en van advies te dienen. Dus hij komt in Lystra en Derbe, twee steden waar hij al was. Hij neemt Timotheüs mee. Maar als hij dan vervolgens plannen maakt om verder in de binnenlanden van Turkije, maar dat lukt op de één of andere manier niet. Als ze dan richting de Zwarte Zee willen afbuigen, dan opnieuw komt het er niet van.

Slide: (te zien in de kerk én in de uitzending)



Zie de twee gele pijlen in de afbeelding. Dat waren de plannen, maar dat ging dus niet.

Camera

Er wordt niet beschreven waarom het niet lukt. Er staat alleen 2 keer: de heilige Geest hield hen tegen. Verbod dat. Maar er staat niet hoe! Misschien was de weg opgebroken. Of waren er ongeregelheden of dreiging. In ieder geval gebeurden er dingen, waaruit Paulus en zijn gezelschap concludeerden: blijkbaar wil God niet dat we links of rechts gaan. En dan worden ze wel gedwongen

de hoofdweg te volgen. Die leidt rechtstreeks naar Troas. Maar ja, dan heb je voor je de zee en achter je de weg waarlangs je gekomen bent. Wat wil God dan wel?

Gemeente

Nou, de derde keer spreekt God tot hem in een droom. Een Europese man staat om hulp te roepen. Ze moeten oversteken met de boot en naar een nieuw werelddeel. Het is dus een ontzettend belangrijke episode in de geschiedenis. Jezus wil dat zijn werk bekend wordt in Europa. Daar waar de nieuwe centra van de macht zijn. Griekenland, Rome. Daar moet het heen. En God gebruikt dus drie maal een aanwijzing om Paulus en zijn gezelschap zover te brengen.

Camera

Door omstandigheden. Door een droom. God spreekt niet rechtstreeks met woorden tegen Paulus. Maar is wel degelijk betrokken op zijn leven. En Jezus belooft dat hij zo dichtbij zal zijn tot aan de voltooiing van de wereld (Matteüs 28). Elke dag is hij op deze wereld, op jouw leven betrokken. En de vraag is: wil hij ook aan mij zulke aanwijzingen kwijt, zoals bij Paulus? Laat God aan mij merken dat hij er is en wat hij wil?

Gemeente

Vandaag worden er weer mensen aangesteld om leiding te geven in de gemeente. Daar zijn ze voor gevraagd. Eén van de vragen die ik ze straks stel: geloof je dat God zelf je roept tot deze taak? Dat is natuurlijk best lastig om te beantwoorden. God schakelt natuurlijk mensen en omstandigheden in, dus hij zal er allicht wat mee te maken hebben. Maar hoe dan? En hoe overweeg je dat goed? Jan-Henk vertelde dat hij gebeden heeft om een keuze. En toen tegen God gezegd heeft: als u geen 'nee' laat horen, dan is het 'ja' en dan ga ik het doen. Vervolgens heeft hij een week de tijd genomen en hij hoorde ... niets. Geen teken, geen mensen die op hem afkwamen met een positief of negatief advies. Niets! Duidelijk dus: geen nee is ja. En nu is hij hier vandaag om zijn taak op zich te nemen en de zegen te ontvangen.

Camera

De vraag is: hoe geef jij daar aan vorm? Ik ben overtuigd dat God nog steeds dingen te zeggen heeft. Geef jij daar ruimte voor? Misschien weet je niet hoe. Daarom 3 praktische aanwijzingen.

1. Leef bewust. God is van deze tijd. Hij wil nog steeds dingen kwijt. Wees alert op zijn aanwezigheid en zijn aanwijzingen. Leef met open ogen, open oren en een open hart.
2. Leef dichtbij de Jezus. Door de Bijbel open te doen in je leven. En te bidden. Ook in wat je dagelijks tot je neemt aan social media, muziek, boeken en films. Begeef je zo in de invloedssfeer van de Heer.
3. Hou af en toe je mond en leer wachten. Vul de stilte niet op, maar geef de Geest de ruimte.

Gemeente

Leef zo, als je leiding gaat geven in de kerk. Dicht bij je Heer. Open voor zijn aanwijzingen. En leef zo als je 'gewoon' dagelijks je besognes hebt. Want als God spreekt, dan is dat geen komkommernieuws, maar van groot belang voor elke dag dat je leven mag.

Amen