

**Bloeien en vrucht dragen – offeren aan God**  
*Preek 5 over het jaarthema 'gegrond groeien'*

Lezing: **Jesaja 1:11-17** (BGT)

<sup>11</sup>De Heer zegt: 'Wat moet ik met al jullie offers? Ik heb genoeg van al die schapen. Ik heb genoeg van die vette koeien. Al die dieren, ik wil ze niet meer. <sup>12</sup>Jullie komen steeds naar mijn tempel. Waarom doen jullie dat? <sup>13</sup>Stop toch met die offers. Ik wil ze niet. Ik heb genoeg van jullie wierook en van al jullie feesten.

Als jullie feestvieren in de tempel, dan gedragen jullie je heel slecht. <sup>14</sup>Ik vind jullie feesten vreselijk. Ik kan er niet meer tegen, ik wil ze niet meer. <sup>15</sup>Hoe lang jullie ook bidden, ik luister niet. Als jullie je handen omhooghouden om te bidden, dan sluit ik mijn ogen. Want met die handen hebben jullie mensen vermoord!'

<sup>16</sup>De Heer zegt: 'Volk van Israël, was het bloed van je handen, stop met al die misdaden. Ik kan er niet meer tegen. Maak een eind aan het kwaad. <sup>17</sup>Leer hoe je goed moet doen, en zorg dat er eerlijk rechtgesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader.

Preek

*Camera*

Lieve mensen,

Ik heb jarenlang met een collectebus langs de deuren gelopen voor de NSGK. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En dan kreeg je altijd een blad met instructies voorafgaand aan de collecteweek. Wat je in ieder geval *niet* moest zeggen is dit: 'heeft u nog wat over voor het gehandicapte kind?' En dat zit hem in de term 'over hebben'. Beter is te vragen om een bijdrage. Of om te zeggen: ik loop hier voor ... . 'Over hebben' heeft iets van een fooi. Je hebt toevallig nog wat in je portemonnee. En natuurlijk ben je blij met iedere gift, hoe klein ook. Maar je moet mensen niet de voorzet geven dat ze je kunnen afschepen. Zoiets.

*Gemeente*

Datzelfde geldt voor het woord 'aanbieden'. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dat vaak in één zin met een offer gebruikt: je gaat een offer aanbieden (47x). In andere vertalingen is dat gelukkig anders. Want 'aanbieden', dat heeft het gevoel van iets goedkoops. Iets is in de aanbieding. Omdat de winkelier het kwijt wil. In het Engels is dat een 'special offer'. Wordt het woord 'offer' dus letterlijk gebruikt voor iets, waar de ondernemer van af wil. Het kan of moet voor een lagere prijs weg. Omdat het de oude collectie is, of je hebt er heel veel van ingekocht, of je wilt ruimte maken in je assortiment. Het is hetzelfde als 'over hebben'.

*Camera*

En het lastige is, zo gaat het wel vaak in mijn leven. Als ik denk aan 'offeren', tijd investeren in het koninkrijk van Jezus, of geld, of energie. Dan is het vaak dat wat ik over heb. Eerst alle dingen die ik belangrijk vind. En dan, als er nog wat over is aan geld, tijd of energie, dan kan dat wel geïnvesteerd worden in 'goed doen'. Ik weet dat het anders zou moeten werken, maar ik zie bij mezelf en bij anderen, dat het vaak zo gaat. Je geeft weg van dat wat je over hebt. Je offert dat wat je in de aanbieding hebt.

### *Gemeente*

De Bijbel spreekt anders. Die wil namelijk dat je *begínt* met geven. En heus niet alles. Het gaat in Gods woord vaak om tienden. Dus negentig procent mag je vrij voor jezelf besteden. God is niet karig in wat hij voor je overlaat. Maar het is wel in die volgorde. Je ziet ook dat je als mens hem niet kan afschepen met wat overblijft. Hij wil voor een dieroffer namelijk niet een weggevertje, maar een dier dat gaaf en mooi is. Een dier dat je al een jaar lang apart zet. En bijna behandelt als een huisdier. Waar je misschien aan gehecht raakt. Maar dan, na een jaar, wordt wel van je gevraagd dat je dat lievelingsdier aan God geeft. En dat is natuurlijk symbool van Jezus. God geeft ons ook het liefste dat hij heeft om het goed te maken. Daar heeft het alles mee te maken. Maar het gaat ook om je mindset. Hoe ga ik om met mijn energie, mijn tijd en mijn geld. Besteed ik dat eerst voor mezelf? Want tijd is kostbaar, energie schaars, geld is soms van levensbelang. Of besteed ik dat eerst in dienst van het koninkrijk van Jezus?

### *Camera*

De Engelse taal heeft nog een ánder woord. Namelijk 'sacrifice'. En dat heeft veel meer te maken met overgave. Dat is nog eens wat anders dan 'iets aanbieden'. Iets over hebben. Het is dat je heel je leven stelt in dienst van je Heer. Paulus schrijft daar prachtig, maar ook confronterend over in Romeinen 12:

Slide (op beamer en thuis): <sup>1</sup>Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.

### *Gemeente*

Uiteindelijk is dat ook wat er met offers in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, bedoeld wordt. Je geeft iets moois van jezelf weg. Iets waar je aan gehecht bent. Als teken van overgave van heel je leven. Niet als afkoopsom, maar als een soort aanbetaling. En jij zelf bent het hele bedrag. Je hele leven geef je aan je Heer. Jij bent een mens uit één stuk en je leeft van harte als volgeling van Jezus.

### *Camera*

Vandaar dat we een stukje uit Jesaja 1 lezen. En dat we zingen uit Psalm 40 en 51. En er zijn veel meer plekken waar God dit laat profeteren. De mensen in Israël in die tijd deden echt wel hun best voor de offers. Wierook, feesten, vette koeien, mooie schapen. Ze scheepten God niet af met een fooi. Ze investeerden veel tijd, geld en energie in feesten voor de Heer. Je zou voor vandaag kunnen zeggen: de livestream was tot in de puntjes verzorgd. Er waren gelikte diensten, die vol zaten met mooie muziek en betekenisvolle woorden. Prachtige symbolen en waardevolle elementen. En toch kan God er niks mee.

### *Gemeente*

Want mooie diensten en prachtige livestreams zijn een façade, als je de leegheid van je leven daarmee maskeert. Het moet zo zijn dat het een uiting is van heel je leven! Dat je dagelijkse bestaan vol zit met de dienst aan de Heer. En *die* dienst aan God blijkt meestal uit hoe je met je naaste omgaat. Hoe je leeft in de stad. Hoe je kijkt. Wat je houding is. Hoe je investeert. Daaraan kun je zien hoe het écht is met jouw geloof. Als het goed is mondt dat uit in een zondagse kerkdienst.

### *Camera*

En dáár gaat het mis in Jesaja. Een gelikte dienst aan God, maar bloed aan je handen. De mond vol over Gods liefde, maar die het minder hebben laat je in de goot liggen. Geweldige gebeden, maar voor sommige mensen heb je geen goed woord over. Daar kan de Heer niks mee. Bescherming van het zwakke, recht doen aan rechtelozen, barmhartig zijn voor de ander. Dat is waar eredienst vooral om draait. Zó dien je God met heel je hart. Zo heb je hem lief boven alles. Dat kan niet zonder dat je je naaste liefhebt als jezelf.

#### *Gemeente*

En God mag dat vragen, omdat hij het zelf zo voor doet. Hij zag hoe fout het in deze wereld gaat. Hoe onrecht en geweld en roddel en afstand dreigden te winnen. Hoe de Tegenstander elke keer weer de liefde kapot dreigt te maken. En hij gaf zich helemaal. Zijn zoon, zijn eigen zoon, komt naar de aarde. Gaat er helemaal aan onderdoor om deze wereld te redden. De weg van liefde gaat hij ons voor en gaat hij voor ons. Hij draagt de pijn van onze fouten. En biedt je zomaar nieuw leven aan. Een nieuw begin. Een gouden toekomst. Een leven vol licht.

#### *Camera*

Als dat tot je doordringt. Hoe God het zelf doet. Voor jou. Dan scheid je hem niet af met een fooi. Dan heb je niet 'nog iets over' voor het goede doel. Nee, dan leef je heel je leven voor dat ideaal. Dan zet je je van harte in, om aan jouw God die liefde terug te spiegelen. En onder je naasten die barmhartigheid te verspreiden. Dus: stel heel je leven in dienst van de Heer. Dan breng je licht in deze wereld. En ben je altijd op zoek naar het goede. Tot eer van God. En ten dienste van de stad.

Amen