

Het leven delen – de bomen en het bos
Preek 4 over het jaarthema 'gegrond groeien'

Lezing: Prediker 4:9-12 en Handelingen 2:44-47 (beide lezingen BGT)

Prediker 4:

⁹Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje. ¹⁰Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je weer overeind helpen.

¹¹Als twee mensen samen slapen, blijven ze lekker warm. Maar als je alleen slaapt, krijg je het koud.

¹²Als iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar samen kun je een tegenstander aan. Samen ben je sterker. Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat trek je niet zomaar stuk.

Handelingen 2:

⁴⁴Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. ⁴⁵Ze verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. ⁴⁶Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. ⁴⁷Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen.

Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.

Preek

Lieve mensen,

Camera

Kroonschuwheid. Kent u dat begrip? Ik heb 2 foto's waarop dat verschijnsel te zien is.

2 foto's in beeld en op de beamer

Het komt voor bij sommige boomsoorten in oerwouden en bossen. Het is het verschijnsel dat de bomen zó groeien, dat ze zich wél naar elkaar vormen, maar elkaar nét niet raken. Je krijgt prachtige patronen in het bladerdak. Zoek vandaag nog maar eens meer afbeeldingen op. Het is een fenomenaal gezicht. Kroonschuwheid.

Gemeente

Wetenschappers zijn er nog niet uit waar het verschijnsel vandaan komt. Het kan te maken hebben met het licht. Bomen hebben zonlicht nodig voor fotosynthese, waarmee ze CO2 afbreken. Door deze groeivorm is de lichtopvang voor iedereen optimaal. Het kan ook zijn dat ze zo groeien, zodat schadelijke insecten en schimmels niet te veel verspreid worden. En het kan zijn dat ze op deze manier botsings-schade voorkomen. In ieder geval: het is een prachtig spel van bomen, waardoor ze elkaar beschermen en tegelijk ruimte geven. En ze geven elkaar groeirichting.

2 foto's mogen weer uit beeld

Camera

Na de schepping van de mens zegt God: het is niet goed dat de mens alleen is. Daarmee bedoelt hij veel méér dan alleen een huwelijk. Ook in de tekst uit Prediker is dat zo. Het gaat er om dat je anderen nodig hebt. En dat is nu juist het lastige in deze Coronatijd. Omdat er afstand nodig is, zijn heel veel mensen wél op zichzelf teruggeworpen. Eenzaamheid, behoefte aan geknuffeld worden, behoefte aan lekker chillen zonder overal over te hoeven nadenken. Dat zijn gevoelens die rechtstreeks van God komen. Ze zijn in de schepping gelegd.

Gemeente

En zo is de kerk ook bedoeld. Voor warmte, veiligheid en richting. Een groep, een plek waar je kwetsbaar kunt zijn. Waar je tegen anderen aan kunt leunen. Waar je het allemaal niet hoeft te weten. Waar je verbinding hebt. Juist ook met mensen die jij niet zomaar uit zou kiezen. Maar dat geeft nu juist een mooie stevigheid. Je beweegt je niet in een bubbel waar iedereen het met je eens is. Waar je dus vooral bevestigd wordt in je eigen ideeën. Een bubbel waait vaak met de wind mee. Met z'n allen. Als het goed is is de kerk anders. Omdat niet jouw voorkeuren leidend zijn.

Camera

Die verbinding in de kerk, die noemden ze vroeger 'gemeenschap van de heiligen'. En die gemeenschap, die zit hem niet in dezelfde voorkeuren of dezelfde smaak. Die zit hem in Jezus. Die is de verbindende factor. En juist van Jezus weten we, dat hij allerlei verschillende mensen trekt met allerlei verschillende achtergronden, ideeën, etnische afkomst en sociale status. Maar dat maakt niet uit. Geloof in hem is de kern en van daar uit ben je op elkaar betrokken. Maar je hoeft het in heel veel niet met elkaar eens te zijn. Dat is juist prachtig aan de kerk.

Gemeente

En juist omdat Jezus leidend is, juist daarom deel je uit van wat je krijgt. Niet aan mensen van je peargroup allereerst. Dat is wat in Handelingen nou juist zo mooi staat. Ze delen hun brood, hun tafel, hun aandacht. Vol vreugde eten ze samen. En *iedereen was even belangrijk*. Ik herhaal: iedereen was even belangrijk!

Camera

Iedereen is welkom ook. Je hoeft niet aan bepaalde standaarden te voldoen. Wie je ook bent, waar je nu ook zit of staat te kijken. Welkom hier. We gaan zo avondmaal vieren. Brood en wijn als teken van verbinding met Jezus. En verbinding met jou. Een heel eenvoudige maaltijd. Zo zijn we met jou verbonden. Doe gerust mee.

Gemeente

In Handelingen lees je dat dat aantrekkelijk is aan de gemeente. Dat het evangelie van genade en aanvaarding door God. Dat dat ook echt handen en voeten krijgt vanuit de gemeente. Wat bij de schepping al klonk. En in Prediker herhaald wordt. Dat krijgt vorm in een kleine gemeenschap in Jeruzalem. En vanuit die gemeente is er een enorme olievlekwerking. Er staat: het hele volk had veel waardering voor hen. Zo willen we als Waterpleinkerk ook bekend staan. Niet als een kerk met hoge muren en een gesloten deur. Maar een gemeenschap met open mind en hart voor de stad.

Camera

Zeker in Coronatijd is het van levensbelang. Dat je verbinding hebt. Ik hoop voor je dat je zo'n gemeenschap kent. En anders mag je gerust contact zoeken met de Waterpleinkerk. Maar ook als je liever wat meer anoniem meekijkt met onze diensten. Je hoort er wat ons betreft bij. We hopen dat je er steun aan mag ontlenuen.

2 foto's weer in beeld en op de beamer

Gemeente

Het beeld van de bomen vind ik een prachtig beeld, waar ik nog niet over uitgedacht ben. Bomen die hun groei op elkaar afstemmen, zodat iedereen genoeg licht krijgt en er toch voldoende afstand is om de ander niet te besmetten. Het is een mooie metafoor van gemeente-zijn in deze tijd. Het is lastig. Door de steeds wisselende maatregelen en het feit, dat juist de kracht van de kerk – nabijheid – nu het meest belemmerd wordt. Ik hoop en bid dat we elkaar de ruimte geven die nodig is en tegelijk de nabijheid bieden die mogelijk is. Zodat iedereen genoeg licht krijgt. Dat ook weer verspreid mag worden naar de mensen om je heen. En zodat de kwetsbaren optimaal beschermd zijn.

En zo leven betekent ook, dat je tóch stevigheid aan de ander mag ontlenen. Een boom is kwetsbaar in zijn eentje. In een bos vang je de wind voor elkaar op, zodat je niet zomaar wankelt of omvalt. Daar geeft Jezus kerken, gemeenten voor. Dat je samen opgroeit. Elkaar licht en ruimte biedt. En tegelijk stevigheid, bescherming en richting. Een hele opgave. Altijd al, maar zeker nu, met alle maatregelen.

Camera

Toch: blijf kijken naar wat nog wel mogelijk is. En zoek als het kan bescherming bij anderen. Het is niet goed als een mens alleen is. Eenzaam. Vat moed en houd hoop. En maak het concreet met en voor anderen. Nodig anderen uit aan tafel. Al is het maximum 3 gasten. Kijk samen naar de uitzendingen. Praat door, deel uit. Wees betrokken op de ander. En wees benaderbaar voor de ander. Zo verspreidt het koninkrijk van Jezus zich in de stad. Jij bent zijn handen, zijn voeten. Zet dus een stap en steek je handen uit de mouwen. Om te geven en te ontvangen. Want we kunnen niet zonder jou.

Amen

2 foto's mogen weer uit beeld