

## Schaduw bieden – bidden voor en zegenen van je omgeving

### Preek 6 over het jaarthema 'Geground groeien'

- Lezing tekst: 1 Petrus 2:9a (BGT)  
<sup>9</sup>Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters.
- Lezen: Exodus 28: 15-21 en Numeri 6:22-27 (allebei BGT)  
*Exodus 28*  
<sup>15</sup>Je moet ook een tas maken die op de schort gedragen wordt. Die tas draagt de priester als hij mij om raad komt vragen. Maak de tas net zo mooi als de schort. Gebruik gouddraad, blauwe, paarse en rode wol, en fijn linnen. <sup>16</sup>De stof van de tas moet je dubbelvouwen. De tas moet vierkant zijn: 25 centimeter lang en 25 centimeter breed.  
<sup>17-20</sup>Op de tas moet je vier rijen edelstenen zetten, op elke rij drie stenen. Het moeten allemaal stenen van verschillende kleuren zijn. Elke steen moet in goud vastgezet worden. <sup>21</sup>Het moeten twaalf stenen zijn, omdat Jakob twaalf zonen had. Op elke steen moet de naam van één van de twaalf stammen van Israël staan.  
  
*Numeri 6*  
<sup>22</sup>De Heer zei tegen Mozes: <sup>23</sup>Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: <sup>24</sup>De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. <sup>25</sup>De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. <sup>26</sup>De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.'  
<sup>27</sup>Als Aäron en zijn zonen zo mijn naam noemen voor het volk, zal ik de Israëlieten geluk en vrede geven.'

### Preek

Lieve mensen,

#### Camera

Deze wereld is Gods wereld. Hij staat aan de oorsprong. Hij onderhoudt het heelal. Is betrokken op de kosmos. Hij is de Vader van ieder mens. God houdt van jou. Dat is de onvoorwaardelijke toewijding van de Heer van hemel en aarde aan zijn schepping. En om die toewijding vorm te geven, schakelt hij mensen in.

#### Gemeente

Hij roept bijvoorbeeld Abram. En zegt tegen hem: door jou heen wil ik heel de mensheid zegenen. Jij moet tot zegen zijn voor iedereen die je tegenkomt. En die roeping gaat over op zijn nageslacht. In Exodus 19 zegt God tegen zijn mensen:

Slide: <sup>4</sup> "Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. <sup>5</sup> Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. <sup>6</sup> Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk."

Een koninkrijk van priesters. Dat is wat ze moeten zijn. En je vraagt je af: wat houdt dat in? Voor wie zijn de Israëlieten in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, voor wie zijn zij priesters?

#### *Camera*

In onze tekst, die ik las, uit 1 Petrus, daarin wordt die typering herhaald. Een volk van priesters zijn jullie. En dat zegt Petrus tegen de christenen die over heel de wereld verspreid geraakt zijn. Jullie zijn een volk van priesters. Voor wie? Nou, er is maar één antwoord mogelijk: voor de wereld. Voor alle mensen. Jouw taak als christen is een priester te zijn. Voor de mensen om je heen. Priester zijn voor jouw wereld. Omdat het Gods wereld is. Het zijn Gods mensen die jij tegenkomt.

#### *Gemeente*

Priester zijn, dat is een soort brugfunctie. Ik weet niet of je mijn vlog van deze week gezien hebt. Jij en ik zijn als de Erasmusbrug. De ene oever is God. De andere oever zijn de mensen. En jij bent de verbindende schakel. God bereikt via jou zijn wereld. En jij hebt als taak de wereld bij God te brengen. Hoe? Dat leg ik zo uit.

#### *Camera*

Een brugfunctie dus. Dat was in het eerste deel van de Bijbel dus ook zo voor Gods mensen, voor Israël. Maar dat lukt ze maar slecht. Zo slecht, dat God ingrijpt. Hij stuurt zijn zoon. Jezus Christus. En die vervult de ultieme brugfunctie. Hij is *de* oeververbinding tussen God en mensen. En andersom. Ieder mens heeft in ieder geval hem nodig. Om bij God te komen. En God gebruikt hem om ieder mens te bereiken. Jezus is de ultieme priester.

#### *Gemeente*

En dan schrijft Petrus: God heeft jullie uitgekozen. Waarom? Om óók die brugfunctie te vervullen. Om priester te zijn. Als jij zelf via Jezus God hebt leren kennen. En van hem bent gaan houden. Als je gelooft in Jezus. En wilt zijn als hij. Dan krijg jij dus ook de functie van een brug, een tunnel of een watertaxi. Die oeververbindingen zijn onmisbaar voor de stad. Zo ben jij ook onmisbaar voor de stad. Voor de mensen om je heen. Want de verbinding tussen God en mensen loopt via jou. Via de kerk.

#### *Camera*

Om die taak goed in te vullen, daarvoor moet je kijken naar de functie van priester in de Bijbel. Wat doet een priester richting God. En wat doet een priester richting de mensen. Allereerst richting God:

Slide                      Richting God  
*(slide in beeld laten staan totdat de volgende aan de beurt is)*

De taak van een priester is, om namens het volk God te loven en te prijzen. Om God eer te geven en zijn naam uit te roepen en aan te roepen. Dat doet hij namens zijn volk. De hogepriester verscheen voor God met op zijn schouderstukken én op zijn priestertas de namen van de stammen van Israël. Zo brengt hij zijn mensen bij God. Die mensen hebben het druk met hun leven. Werken, zwoegen, dagelijkse bezigheden. De priester treedt op namens hen. Hij neemt als het ware hun taak over. Namens zijn mensen prijst hij God, brengt offers, spreekt gebeden uit.

#### *Gemeente*

Hij vraagt ook om raad. In zijn tas zitten twee steentjes om het lot te werpen. En zo voor het volk beslissingen van God te vragen. Bij het werpen van het lot draagt hij dus de namen van zijn mensen op zijn hart. Zo brengt hij het volk onder Gods aandacht.

### *Camera*

Om dat naar nu te vertalen. Jij hebt in je omgeving heel veel mensen die geen tijd of zin in God hebben. Die druk zijn met leven en geen ruimte hebben en nemen om in godsdienst te investeren. Jouw priestertaak, de taak van de kerk, is op te treden namens hen. Namens je burens, je kinderen, je collega's en je vrienden God groot te maken. Te loven, te prijzen. Eredienst te houden. Dat doe je dus niet alleen voor jezelf, maar dat doe je ook namens je omgeving. De namen die je op je hart hebt draag je voor Gods aangezicht. Waar jij God eert doe je dat ook namens hen.

### *Gemeente*

En je bidt voor ze. Vraagt om raad voor de stad. Voor je nageslacht. Voor jouw mensen. Je brengt die mensen bij God. En je nodigt anderen uit om mee te doen. Want het is geweldig om God zo te kennen. God is een bevrijder. Hij geeft je leven perspectief. Hij maakt ruimte in je leven. Bevrijdt je van prestatiedruk. Genade is het kernwoord. Liefde. Als je kennismaat met de liefde van God, dan wil je daar graag bij aanhaken. Dat straalt je uit. Juist omdat je die mensen op je hart draagt. Juist daarom gun je ze ook de rust die jij gekregen hebt.

Slide                    Naar de mensen toe  
(slide in beeld laten totdat hieronder aangegeven is dat het niet meer hoeft)

### *Camera*

De andere taak van de priester is: namens God optreden richting het volk. Een brug kun je in 2 richtingen over. En weer kijken we naar wat een priester deed. Eén van de belangrijkste taken van priester is: zegenen. Het goede uitroepen over de mensen. Gods liefde neerleggen in woorden. En ook in houding. Je hele leven is doortrokken van het goede nieuws. Jij *bent* het goede nieuws voor de stad.

### *Gemeente*

Namens God ben je betrokken op je omgeving. Een priester had bijvoorbeeld een belangrijke functie als iemand sociale contacten miste. Dat zat zo: als je bijvoorbeeld melaats was. Aan lepra leed. Dan moest je afstand houden. En met een ratel rondlopen, zodat mensen wisten dat je er aan kwam. Dan konden ze met een boogje om je heen. En dat was bij meer ziektes zo. Als je genas, dan moest je naar de priester. En die verklaarde je dan officieel gezond. Je mocht weer contact zoeken en dichtbij komen. Je kon weer knuffelen, aangeraakt worden, boodschappen doen en je onder de mensen begeven.

### *Camera*

Dat is een prachtig voorbeeld hoe concreet zegenen werkt. Ook voor vandaag. Als je in de kerk mensen ontvangt. Maar ook in jouw eigen sociale netwerk. Dat ze echt welkom zijn. Wat ze ook meedragen. Want het gold in het Oude Testament ook als je schuld droeg. Ook dan kon je gemeden worden als de pest. Maar als de priester voor je geofferd had. Dan kreeg je je volwaardige plek weer terug. Zo mag jij met priesterogen rondkijken in de stad. Welk mens heeft behoefte aan verbinding? Met anderen, met heelheid, met God? Jij mag de verbindende schakel zijn. Namens God tot zegen zijn in je omgeving.

### *Gemeente*

Zegenen betekent, dat je altijd het goede zoekt voor de ander. Dat je niet oordeelt. Dat je iedereen eerlijk behandelt. Dat je mensen uit de goot haalt. Weer op eigen benen zet. Ademruimte geeft. Het

leven heel maakt. Dat is wat de kerk, wat christenen mogen doen in deze wereld, die Gods wereld is. Vandaar dat het zo mooi is dat de kerken nu aan het kabinet hebben aangeboden om waar het kan te helpen. Zodat mensen echt niet alleen hoeven te zijn in deze crisis. Ik hoop dat jij ook meedoet als er een concreet beroep op je gedaan wordt.

#### *Camera*

Het is vandaag in de Waterpleinkerk diaconale zondag. Met in de zondagsbrief concrete aandacht voor het wijkrestaurant Bij de Provenier. Een project dat eten wil verzorgen voor hen die het niet kunnen betalen. En gezelschap wil geven voor hen die eenzaam zijn. Het is een prachtige manier om tot zegen te zijn. Om iets van Gods liefde te laten zien aan onze stad. Fijn als je je wilt inzetten. Fijn ook als je in de collecte wilt geven.

#### *Slide mag weg*

#### *Gemeente*

De Erasmusbrug en andere oeververbindingen zijn onmisbaar in onze stad. De kerk als priester, jij persoonlijk als christen, je bent onmisbaar voor deze wereld. God wil jou inzetten. Om namens hem de mensen om je heen te zegenen. En om de mensen die je op je hart hebt bij hem te brengen. En om God namens jouw omgeving groot te maken. Te danken voor de heelheid die hij biedt.

Amen