

Bodembedekkers – strijden voor recht
Preek 8 over het jaarthema 'gegrond groeien'

- Lezing: Psalm 72 (BGT)

¹Een lied van Salomo.

God, laat er overal vrede zijn

God, help de koning.

Help hem om een goede heerser te zijn,
net zo rechtvaardig als u.

²Help hem om een eerlijke rechter te zijn,
een goede leider van uw trouwe volk.

³Laat er overal vrede zijn,
op alle bergen, op alle heuvels.

⁴God, help de koning,
help hem om goed te zijn voor arme mensen,
voor mensen zonder macht.

Zorg dat hij hun onderdrukkers doodt.

⁵Laat de koning heel lang leven,
zo lang als de zon en de maan bestaan,
zo lang als er mensen op aarde zijn.

⁶Zorg dat hij goed is voor mensen,
zoals regen goed is voor droog land.

⁷Laat het goed gaan met eerlijke mensen,
zo lang als de koning regeert.

Laat er overal vrede zijn,
zo lang als de maan bestaat.

⁸Laat de koning heersen over de hele aarde,
van het oosten tot het westen,
van het noorden tot het zuiden.

⁹Laten de volken uit de woestijn hem dienen,
en laten zijn vijanden voor hem knielen.

¹⁰Laten andere heersers hem geschenken brengen,
overal vandaan.

Laten zij hem kostbare schatten geven.

¹¹Laten ze hem gehoorzaam zijn,
laten alle volken naar hem luisteren.

De koning redt arme mensen

¹²De koning zal arme mensen bevrijden,
mensen in nood zal hij helpen.
Iedereen die om hulp roept, zal hij helpen.

¹³Mensen zonder macht zal hij bevrijden,
hij zal het leven van arme mensen redden.

¹⁴Hij zal hen redden uit gevaar,
hij zal hen bevrijden van geweld,
want hun leven is kostbaar voor hem.

¹⁵Laat de koning lang regeren!
Mensen zullen hem goud geven
en steeds voor hem bidden.
Ze zullen God vragen om de koning te helpen,
elke dag opnieuw.
¹⁶Overal zal koren groeien,
zelfs boven op de bergen.
Het rijpe koren bedekt het hele land,
zoals bossen de Libanon-bergen bedekken.
En iedereen zal leven in vrede en geluk.
¹⁷De koning zal altijd machtig zijn,
zo lang als de zon bestaat.
Iedereen zal dat weten.
Alle volken eren de koning.
Ze willen net zo gelukkig worden als hij,
dat wensen ze elkaar toe.

Laat iedereen God danken

¹⁸Laat iedereen God danken.
Hij is de Heer, de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
¹⁹Laat iedereen hem altijd danken,
want hij is machtig.
Laat God over de hele aarde heersen.
Amen, amen!

²⁰Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isai.

Preek

Gemeente

Lieve mensen,

Het is al weer een tijdje uit de mode, maar pubers zeiden wel eens, als ze iets of iemand geweldig vonden: 'hij is echt koning' of 'dat is echt baas'. Dat betekent dat het 'vet' is. Dat iemand het echt 'ownt'. Dat hij het beheerst. Dat hij de situatie onder controle heeft. En dat kan van alles zijn. Echt koning.

Camera

De Bijbel zegt ook dat Jezus koning is. In het lied 'Jezus Overwinnaar', dat aan het begin van de Coronatijd viral ging, wordt hij ook zo bezongen. Als koning van het heelal. De hoogste machthebber is hij. Hij beheerst alles. Is echt baas. Maar hoe dan? Hoe doet hij dat?

Gemeente

Soms is een koning wat losgezongen van zijn volk. Dan vliegt hij ineens naar Griekenland in de herfstvakantie, terwijl het hele volk bijna in lockdown zit. Bij koning Jezus is dat helemaal andersom. Hij is zo verbonden met zijn volk, dat hij tussen ons ging wonen. Hij kwam zelfs om te dienen. Waarom? Omdat hij alleen op die manier Gods ideale wereld kan bewerkstelligen. Hij maakt de

verbindingen open door te sterven. Hij haalt daarmee de hoogste barrière neer: de zonde. Zo'n koning is hij. Helemaal verbonden met zijn mensen. Hij sterft, terwijl hij Gods zoon is, onze dood. Leeft ons leven. En als hij opstaat, dan sticht hij dus een nieuwe maatschappij. Gods nieuwe wereld, waar recht heerst.

Camera

Omdat hij zo verbonden is met zijn mensen, daarom word jij dus ingeschakeld in die nieuwe wereld! Hij identificeert zich helemaal met jou. Daarom geldt: wie bij Jezus hoort is net als hij koning. Jij krijgt de verantwoordelijkheid voor een klein stukje van zijn wereld. En op dat stukje mag je zijn stijl laten zien. Binnen de mogelijkheden die hij geeft. Voor de mensen die je tegenkomt, organisaties die een beroep op je doen, de taken die je krijgt, de omgeving waar je woont en de plek die je hebt in de samenleving. Dat zagen we twee weken geleden al: we moeten op dát stukje onkruid wieden, dat is strijden tegen de zonde. Nu de andere kant daarvan: dat plekje overladen met recht. De bodem bedekken met het goede. Met recht.

Gemeente

Hoe breng je recht in deze wereld? Hoe kun jij, als privé persoon, dat doen? Nou, net zoals in de Nederlandse Rechtsstaat, in ieder geval *niet* door te oordelen. Ik vind dat geruststellend. Soms kom je onrecht tegen dat te groot is voor jou. Dat ver boven jouw kleine macht en invloed gaat. Dan mag je weten: God zal recht doen. Hij belooft dat genocide, grote milieudelicten, internationale oneerlijkheid en terrorisme – om een paar voorbeelden te noemen – niet ongestraft zullen blijven. Ik trek het me aan, maar hoeft dus niet te oordelen. Kan hooguit bij mensen die er wel over gaan protesteren, een petitie ondertekenen voor de vluchtelingen in kamp Moria en ga zo maar door. Maar verder hoeft mijn invloed niet te gaan.

Camera

Ik vind het naast geruststellend ook confronterend! Jezus zegt regelmatig: oordeel niet. Het komt je niet toe. Met de maat waarmee je meet zul je zelf gemeten worden. Juist op de vlakken waar ik *wel* invloed heb. Van die kleine oordelen. Zo even voor de vuist weg. Het is zo gemakkelijk om even in mijn hoofd, of uitgesproken tegen anderen, mijn oordeel te geven. 'Nee!', zegt Jezus. Niet doen. Dan doe je veel te vaak mensen juist *geen* recht.

Gemeente

Maar hoe dan wel? Nou, daarvoor moet je niet alleen naar Jezus *luisteren*, maar ook kijken wat hij doet. Ik leer zoveel van zijn houding, hoe hij mensen benadert. Het staat er ook vaak bij. Jezus loopt niet zomaar mensen voorbij, nee, hij *ziet* ze echt. De blindgeborene bij de tempelpoort, de Samaritaanse vrouw bij de put, Nicodemus in de nacht, de verlamde man die door het dak naar beneden gelaten wordt. Hij kijkt zo ongelooflijk goed. En hij ziet meteen wat er nodig is.

Camera

En wat hij dan altijd doet: hij geeft mensen hun sociale plek terug. Hij plaatst je terug in de samenleving. Hij herstelt de relaties. Door te vergeven, door te genezen. Door een confronterende vraag of een prachtige oneliner. Door duizenden van voedsel te voorzien of mensen te beschermen tegen het oordeel van anderen. Recht doen, dat is: de gevolgen van de zonde teniet doen. Bij de zondeval zie je, dat relaties stuk gaan. Tussen de mensen en God, tussen de mensen onderling, maar ook de relatie met de schepping. En niet te vergeten de relatie met jezelf. En de Heer Jezus Christus ziet wat je nodig hebt om dat te herstellen.

Gemeente

En dat komt, omdat hij uiteindelijk afrekenet met de diepste oorzaak. Door zijn sterven en opstanding doorbreekt hij de destructieve kracht van de zonde. De grote tegenstander, die uit is op verwijdering, wordt verslagen. En dus kan hij ook de gevolgen aanpakken. Dat is wat hij doet. Hij pakt de macht met Pasen, maar laat daaraan voorafgaand als zien wat dat betekent. Relaties worden hersteld, mensen worden weer op eigen benen gezet, teruggeplaatst in de maatschappij. Weer voor vol aangezien. Je waarde in de ogen van God wordt concreet gemaakt. Dát is iemand recht doen.

Camera

Dat is wat Jezus komt doen. En daar wordt in het Oude Testament al over geprofeteerd. Neem bijvoorbeeld Psalm 72, die we lazen en zongen. Precies daar staat hoe het toegaat in het Gods rijk. Hoe een goede koning regeert. Daar wordt voorspeld hoe Jezus zou zijn. En daartoe worden ook wij geroepen. Om op dezelfde manier op te treden. Dat prachtige vers zegt het eigenlijk allemaal:

Gemeente

Slide:

Wie tot hem roept zal hij bevrijden;
wie zwak is staat hij bij.
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden;
wie vast zit maakt hij vrij.
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood –
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij redt hen van de dood.

Camera

Dán ben je echt baas. Dan ben je koning. Zo doet onze Koning dat. Zo is Jezus. En jou wordt gevraagd om ook recht te doen. Voor het kleine stukje dat jij kan beïnvloeden. Het is niet wereldschokkend en groots misschien. Maar wees maar trouw in het kleine. Kijk met de ogen van Jezus naar de mensen om je heen. En handel er naar. Dan krijgt Gods rijk ook via jouw kleine bijdrage vorm. En zien de mensen iets van Gods nieuwe wereld.

Amen