

Onkruid wieden – strijden tegen de zonde
Preek 7 over het jaarthema 'Geground groeien'

- Bijbellesing: Psalm 32 (NBV)

32¹ *Van David, een kunstig lied.*

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,
van wie de zonden worden bedekt.

² Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

³ Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.

⁴ Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.

⁵ Toen beleed ik u mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' –
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

⁶ Laten uw getrouwen dus tot u bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Stormt dan een vloed van water aan,
die zal hen niet bereiken.

⁷ Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding.

⁸ 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

⁹ Wees niet redeloos als paarden of ezels
die met bit en toom worden bedwongen,
dan zal geen kwaad je treffen.'

¹⁰ Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.

¹¹ Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.

Preek

Lieve mensen,

Gemeente

Weet je: ik had alles lekker onder controle. Het liep goed, alles ging voor de wind. Tegenslagen? Ik kende ze niet. Gewoon een goeie vibe. Ik weet niet of je dat gevoel herkent. Het is het gevoel van de hoofdpersoon van Viva la vida, het lied dat aan het begin klonk. Hij had een tof leven. Niemand deed hem wat.

Camera

Maar toen verloor hij de controle. Misschien veel tegenstand? Wellicht een pandemie? In ieder geval lacht de toekomst hem niet meer toe. En hij komt er achter: ik had mijn wereld gebouwd als een zandkasteel. Ik was niet eerlijk. *Never an honest word*. En ik denk dat ik uiteindelijk niet goed terecht

kom. *I know saint Peter won't call my name.* Petrus als de deurwacht van de hemel. Die deur blijft voor mij gesloten.

Gemeente

Ik weet niet wat voor gevoel jij hebt, nu. Of dat het eerste is, dat je leven lekker gaat. Of het tweede, dat je de controle aan het verliezen bent. Ik hoop in ieder geval dat je voorspoed je niet in de weg zit. Niet in de weg zit om eerlijk naar jezelf te kijken. En ik hoop ook dat controleverlies je helpt om te reflecteren.

Camera

Wat je zult ontdekken is, dat het allemaal niet volmaakt is. Zonde is dat hè. Dat de volmaaktheid onbereikbaar is voor je. Toch ben je daarvoor bestemd! Voor het geluk. Voor ruimte en leven zonder druk. Je bent bestemd voor vrijheid en genieten. Dat is wat de Bijbel ons duidelijk maakt.

Gemeente

Maar zonde zit in de weg. Dat is wat de Bijbel óók duidelijk maakt. Al het mooie wordt versjteerd door de zonde. Gods mooie wereld gaat er aan kapot. En zonde is niet iets dat ver buiten jou en mij plaatsvindt. Nee, het zit in je. Is daardoor de volmaaktheid onbereikbaar geworden?

Camera

Nou, in ieder geval is het goed om je zonden weg te doen. Ik ga eerst uitleggen waarom. En daarna hoe.

Slide Waarom moet je zonden bestrijden?
(*graag deze slide laten staan tot de volgende slide komt*)

Wat ik vaak hoor: je moet je zonden bestrijden, omdat je anders niet in de hemel komt. Je moet vergeving vragen en het beter gaan doen, anders loopt het slecht met je af.

Gemeente

Ik geloof dat niet. Jezus roept aan het kruis: het is volbracht! Dan is het ook klaar. Je komt goed terecht door genade. Daar voeg je niets aan toe. De moordenaar naast Jezus aan het kruis ging ook niet een hele schuldbelijdenis houden. Jezus had aan een half woord genoeg. Wie bij Jezus aanhaakt, die hoort bij hem. Daar komt niets tussen. Zelfs geen zonde. We dopen in onze kerk ook kleine kinderen. Daarmee zeggen we tegen dat kind: het zit goed met je. Als je aansluit bij Jezus, dan is het goed. Daar hoeft je niet van alles voor te doen, zelf. Dat is genade. Onvoorwaardelijke liefde van God.

Camera

Maar waarom zegt de Bijbel dan, dat we moeten bidden om vergeving? Zelfs in het Onze Vader leert Jezus ons dat te vragen. Vergeef ons onze schulden. Waarom?

Nou, laten we eerst eens kijken wat zonde dan precies is. Het Griekse woord voor zonde betekent letterlijk: je bestemming missen. Niet aan je doel beantwoorden. En dat weerhoudt God niet om met jou tot zijn bestemming te komen. Dat is het punt niet. Gods liefde is groter dan jouw zonden.

Gemeente

Maar het weerhoudt *jou* ervan om nu al zo goed mogelijk te leven volgens Gods bedoeling. En dat is, zoals Jezus ons voorhoudt: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Als je daar aan voldoet,

dan wordt God zichtbaar in jouw leven. Dan vestigt Gods nieuwe wereld zich al via jou in je omgeving. Het liefhebben van je naaste als jezelf krijgt dan vorm. En er zit niets in de weg richting God. Dat is je bestemming.

Camera

En nogmaals: van Gods kant is zonde geen onoverkomelijke hobbel. Maar als jij niet je volle vreugde in de Heer kunt vinden. Als daar iets in de weg zit. Dan doe je Gods bedoeling met jou tekort. En daarmee doe je God tekort. Omdat hij ook van jouw kant een goede verbinding wil.

Gemeente

Dus nogmaals: tegen je zonden strijden, je zonden wegdoen, dat doe je niet omdat je anders niet bij God zou horen. Vergeving is groter dan dat. Maar je doet het omdat je God, je naaste én jezelf zo goed mogelijk wilt dienen. Je wilt kwijt wat dat in de weg zit. Juist omdat je vergeving, aanvaarding en liefde zomaar krijgt. Juist daarom wil je je zonden bestrijden. Je wilt God niet teleurstellen. En als je zonden overwint, dan wordt je leven daar alleen maar mooier van. Richting God, je naasten en ook voor jezelf. Dat is wat God je gunt. Dat is genade.

Camera

Dan de tweede gedachte:

Slide Hoe moet je zonden bestrijden?

(graag deze slide laten staan tot ik verderop aangeef dat hij weg kan, met tussendoor als intermezzo de Bijbeltekst, zie verderop)

In mijn vlog gaf ik aan hoe we het vaak doen, afrekenen met de zonde. Ik kan me nog goed heugen dat vrienden van me inderdaad hun elpees doormidden braken en weggooiden. Er zijn hele groepen christenen die de televisie in de ban doen of internet. Discotheken en bioscopen waren vaak plekken die gemeden moesten worden.

Gemeente

En natuurlijk moet je goed kijken welke aan welke invloeden je je blootstelt. In de Bijbel staat regelmatig dat je afstand moet houden van wat jou tot zonde kan verleiden. Maar zonde zit niet in dingen of plekken. Niet in zaken buiten jezelf. *Jij* bent het probleem.

In de tijd van Jezus waren Joden heel erg druk met wat ze wel en niet mochten eten. En spijswetten zijn in die cultuur ook heel belangrijk. Ook alle reinigingsrituelen rondom de maaltijd. De tegenstanders van Jezus vallen hem daarop aan. Waarom houden hij en zijn leerlingen zich niet aan de regels? Zo verontreinigen ze zich! Jezus zegt daar het volgende over:

Slide ¹⁶Jezus antwoordde: 'Jullie zouden dat nu eindelijk eens moeten begrijpen! ¹⁷Alles wat je eet, gaat door je mond naar binnen. Dat is bekend. Het komt in je maag terecht. En ten slotte verdwijnt het in het riool. ¹⁸⁻¹⁹Maar juist de dingen die uit je mond naar buiten komen, maken je onrein. Want dat zijn de slechte dingen die uit je hart komen: slechte gedachten, verboden seks, en moord. En ook vreemdgaan, stelen, en anderen beledigen of vals beschuldigen. ²⁰Dat zijn de dingen waar een mens onrein van wordt. Maar van eten zonder je handen te wassen, word je niet onrein.' (BGT) (Vergelijk ook Jakobus 1:13-15)

Camera

Wat dus belangrijk is: dat je eerlijk onder ogen komt waar het bij jouzélf fout gaat. Wat er in je hart aangeraakt wordt, waardoor je zondige gedachten, woorden of daden laat opborrelen. Niet weglopen voor jezelf. Maar eerlijk reflecteren. Niet in de verdediging schieten. Niet goed gaan praten. Maar bij jezelf nagaan. En jezelf aanpakken. Bestrijden wat er fout zit. En fout gaat. Ook dáárom is het van belang dat je in je gebeden vergeving vraagt. Dat je uitspreekt tegenover God wat er mis is. En vraagt om zijn hulp van de Geest om het beter te doen.

Gemeente

God weet allang dat het je niet allemaal lukt. Je hoeft dus niet op de vlucht. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. Juist in de kerk, bij christenen, is het niet erg als je een *loser* bent. Als het niet lukt om bepaalde slechte eigenschappen te veranderen. Als je maar niet slaagt om je zonde te overwinnen. Wees ook tegenover elkaar maar eerlijk. Niet over de zonden van een ander. Maar over je eigen falen. Maar al te vaak hoor ik oordelen over anderen. Maar ik heb de handen vol aan mezelf. Het doet met goed te weten dat ik in de Waterpleinkerk niet volmaakt hoef te zijn. Dat we allemaal God en onszelf tekort doen. En dat er vergeving is. En hulp. Elkaar stimuleren om het beter te doen. Zonder druk. Vanuit de mildheid en genade van Christus.

(Slide mag weg)

Camera

Ik ga afsluiten. Strijden tegen de zonden kun je vergelijken met onkruid wieden. Het helpt om je mooie kanten beter tot bloei te laten komen. En dan is het wel belangrijk dat je eerlijk naar je eigen tuintje kijkt. En niet allerlei omstandigheden of de ligging van je tuin de schuld geeft.

Als je zo met zonden omgaat. Dan wordt je leven langzaam maar zeker mooier. Omdat het steeds meer gaat beantwoorden aan Gods doel.

Amen