

Lezing: Lucas 2:8-20

<sup>8</sup>Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. <sup>9</sup>Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. <sup>10</sup>De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: <sup>11</sup>vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. <sup>12</sup>Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' <sup>13</sup>En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

<sup>14</sup>'Eer aan God in de hoogste hemel  
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

<sup>15</sup>Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' <sup>16</sup>Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. <sup>17</sup>Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. <sup>18</sup>Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, <sup>19</sup>maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. <sup>20</sup>De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

### Meditatie

Lieve mensen,

#### *Camera*

De engelenzang heeft iets magisch, vind je ook niet? Het 'Ere zij God' wordt op vele manieren uitgevoerd. Van heel klein tot uitbundig juichend. Vaak wegstervend in een zacht drievoudig amen.

#### *Gemeente*

Het is ontvullend om te zien wat er werkelijk gebeurt. Daar in het veld, waar Ruth ooit aren las. Waar David de kudde hoedde en beschermde, voordat hij koning werd. De velden van Efrata, net buiten Betlehem. Zoals het hele kerstverhaal helemaal niet zo romantisch is. Het is rauwe werkelijkheid. Geen plek voor Gods zoon. Vijandigheid vanaf het begin. Een stinkende stal als kraamkamer. Die rauwe werkelijkheid vind je ook in het 'ere zij God'.

#### *Camera*

De engelenzang is geen vertederend, zachtjes wegstervend gestileerd lied. Hier staat een legermacht!! Een leger, dat klaar staat om ten strijde te trekken. Omdat nu de beslissende slag geslagen moet worden. Dit leger staat klaar voor de verovering van de wereld. Om vrede te stichten, jazeker. Maar die vrede gaat wel ten koste van het kind dat nu geboren is. Jezus moet de strijd aangaan met de satan. Maar ook met de volgevreten mentaliteit van heel veel mensen. Hij moet het gevecht aan met jouw ego. En met al die tegenstand die hij zal ondervinden gedurende zijn leven.

#### *Gemeente*

Wat heeft hij moeten vechten. Tegen alle verwachtingspatronen. Tegen alle pogingen van de duivel om hem de pas af te snijden. Jezus heeft steun van zijn luchtmacht hard nodig. Deze engelen in de omgeving van Betlehem. Ze gaan straks door het vuur voor hun generaal die geboren is. Ze staan klaar voor de strijd.

### *Camera*

En dus geen melodieus gezang, maar een scherp gescandeerde leus: Eer aan God. Vrede op aarde. God houdt van mensen!! Soldaten bewijzen schreeuwend eer aan hun koning. Goed nieuws komt er alleen door het slechte nieuws te elimineren. Er komt oorlog aan. De beslissende slag. Er is een enorme strijd nodig om de aarde te bevrijden. Te bevrijden van de vloek die wij als mensen over onszelf gehaald hebben.

### *Gemeente*

En dus is dit ontmaskerend. Een leger. Dat is wat nodig is. Zo heftig zijn onze zonden en de gevolgen daarvan. Dat zing je niet zomaar weg. Daar is strijd voor nodig. Daar moet het bloed van Jezus voor vloeien.

### *Camera*

Tegelijk klinkt er enorm veel hoop door in de woorden van deze gescandeerde leus. Het gaat namelijk vrede worden. Waarom? Omdat God van mensen houdt. Ondanks alle vijandigheid en eigengereidheid. Ondanks de onafhankelijkheidsdrang van mensen. God blijft toegewend naar de mensheid. Dat bewijst hij in het kind dat geboren is. Het is de ultieme liefdesverklaring van God aan ons. Hij schrijft de wereld niet af. Ook al trappen ze God op het hart. Ook al ontvangen we Jezus niet zoals zou moeten. God heeft in mensen welbehagen.

### *Gemeente*

Dat is in de nieuwere vertalingen niet goed weergegeven. Dan zou je kunnen denken: er komt vrede voor alle mensen van die hij liefheeft. Dat zou je exclusief kunnen opvatten. Alleen vrede voor een deel van de mensen. Voor de anderen niet. Maar dat scanderen de engelsoldaten niet! Ze roepen uit dat er vrede op aarde komt. En dat komt omdat God van alle mensen houdt.

### *Camera*

En dus zullen we net als de herders op pad moeten gaan. Om deze koning te eren en te dienen. Dan kniel je bij de voerbak, maar laat je je ook op pad sturen. Om de vrede die dit kind bewerkt. Later, op Golgota. Maar ook door heel zijn leven. Om die vrede verder te brengen. Deze koning zegt aan het begin van zijn optreden, dat al zijn volgelingen vrede stichters zullen zijn (Mat.5:9). Wil je deze koning dienen, dan is dat je roeping.

### *Gemeente*

Heel concreet schrijft Tim Keller hierover: *'Vredestichters zijn mensen die, door in vrede met God te leven, eindelijk geleerd hebben hoe ze hun fouten en zwakheden kunnen toegeven, hoe ze hun trots kunnen laten varen, hoe ze kunnen liefhebben zonder dat het noodzakelijk is om de situatie onder controle te hebben. Deze nieuwe vaardigheden hebben een groot vermogen om de angel uit conflicten te halen, om ruimte te maken voor vergeving en verzoening tussen mensen. Christenen moeten zich over de wereld verspreiden en daarbij vredestichters zijn, zich inzetten voor verzoening tussen de rassen en de sociale klassen, tussen familieleden en tussen burens.'*

### *Camera*

*Kerst betekent dat er door de genade van God en door de vleeswording vrede met God mogelijk is; en als er vrede is tussen jou en God, dan kun je eropuit gaan en met iedereen in vrede leven. En hoe meer mensen dei het evangelie aannemen dat doen, des te beter is de wereld af. Kerst betekent daarom dat de vrede toeneemt – zowel tussen God en mensen als tussen mensen onderling – overal ter wereld.'* (Tim Keller, Kerstboodschap, het geheim van de geboorte van Christus, bladzijde 109/110)

*Gemeente*

Dus: vrede op aarde! Omdat God van mensen houdt. Dat scanderen de engelen in slagorde. En daarom: eer aan de Vader en aan de Zoon. En aan de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

Amen