

Marcus 1 1-8 Wake-up-call
Eerste dienst in januari

- Lezing: Marcus 1:1-8

¹Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

²Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

'Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.

³Luid klinkt een stem in de woestijn:

"Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!"'

⁴Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. ⁵Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. ⁶Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. ⁷Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. ⁸Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

Preek

Lieve mensen,

Gemeente

Meestal heb ik wel zin in een nieuw jaar. Dat is dit jaar niet anders. Misschien nog wel sterker. Want het afgelopen jaar is best wel lastig geweest. Om een understatement te gebruiken. Ook als je redelijk smooth door de crisis en de maatregelen heen bent geroeld. Maar zeker als je al lastige omstandigheden nog eens versterkt werden door alles wat er gebeurde. Het kan in 2021 alleen maar beter worden.

Camera

Ik heb ook zin in het nieuwe jaar, omdat het weer een jaar van de Heer is. Vroeger stond dat er ook bij in onze jaartelling. 2021 A.D. stond er dan. Anno Domini. Het jaar van de Heer. Daarmee wordt bedoeld dat de jaartelling terug te voeren is op de geboorte van Jezus. Dus heel praktisch. 2021 na Christus. Maar het heeft ook een diepere laag. Want elk jaar is een jaar van onze Heer. Hij bouwt verder aan zijn koninkrijk. En wil jou en mij daarvoor gebruiken.

Gemeente

Dat is wat Johannes de Doper komt vertellen. Hij komt de mensen wakker schudden. Op het moment dat de nieuwe wereld van God bijna begint. Want Jezus gaat binnenkort aan de slag. Johannes komt de mensen uit hun slaap wakken. Hij is de stem die je dromen én je nachtmerries doorbreekt. Je krijgt te horen hoe échte vrijheid er uit ziet. En hij dompelt je onder in water om die wake-up-call kracht bij te zetten. Het nieuwe leven begint nu!

Camera

Johannes is duidelijk verbonden met het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament. Dat zie je aan zijn outfit. Een ruwe mantel van kameelhaar. Een leren gordel. Kleding die verwijst naar Elia (2 Kon.1:8; Mal.4:5). Hij is de laatste profeet van de oude wereld. En tegelijk de eerste van de nieuwe. Hij krijgt de taak om de Koning aan te wijzen. Om Jezus in het licht te zetten. Alle profetie spitst zich toe in zijn wijzende vinger: daar is hij! Daar is de Messias.

Gemeente

Marcus beschrijft Johannes de Doper ook zo. Een citaat, waarin 3 Bijbelteksten ineen vloeien. Uit Exodus, Maleachi en Jesaja (Ex.23:20; Mal.3:1; Jes.40:3). Het mooie is, dat zijn drie teksten die bij de grote verhalen horen. Het verhaal van de uittocht uit Egypte, Exodus. De zoektocht naar het beloofde land. En het verhaal van de terugkeer uit de ballingschap. Als het volk opnieuw de weg naar het beloofde land moet vinden.

Camera

En precies dát aspect zie je ook in het optreden van Johannes de Doper. Hij laat zien dat zijn luisteraars nu definitief het rijk van God moeten betreden. Drie maal is scheepsrecht, zo zeggen we in Nederland. Dat zou je hier ook kunnen denken. Voor de derde keer is daar een intocht. Johannes treedt op in de woestijn. Vervolgens roept hij op om je oude leven achter je te laten. En door onderdompeling in de Jordaan het beloofde land te betreden.

Gemeente

Hij vraagt jou en mij vandaag ook om in dát verhaal te stappen. Het verhaal van bevrijding en vernieuwing. Het is geen oud verhaal van vroeger. Maar kan ook beleefd worden vandaag. Op deze eerste zondag van 2021 klinkt voor ons de wake-up-call: laat je oude leven achter je. Voor het eerst of opnieuw. Schud de ellende van je af. En kijk vooruit.

Camera

Ellende, dat is een veelzeggend woord. Het bevat het woord 'land'. Je bent uit je land. Je mist je bestemming. Je bevindt je in de woestijn. Als je zegt dat 2020 een ellendig jaar was, dan zeg je dat je niet kon leven zoals je zou willen. Zoals bij jou past. Zo kun je ook naar je zonden kijken. Ze zitten je in de weg om echt tot bloei te komen. Om meer vrucht te dragen. Om te beantwoorden aan je bestemming.

Gemeente

Johannes de Doper roept je uit je ellende. Nodigt je uit om dichterbij je bestemming te komen. Wil je ruimte geven in beloofd land. Maar het lastige is, dat lukt je niet zomaar. Daarom eindigt Johannes zijn oproep met het wijzen op Jezus. Want die komt je écht bevrijden van je ellende. Hij opent nieuwe wegen. Ontsluit een nieuwe ruimte. De derde exodus leidt uiteindelijk tot het volmaakte. Jezus doopt niet slechts met water, maar met de heilige Geest. Die zal je in staat stellen om écht aan je nieuwe leven te beginnen. En het vol te houden. Om steeds opnieuw te leven vanuit de belofte van God. Dat je steeds dichterbij je bestemming mag leven.

Camera

Dus klinkt de oproep tot inkeer na oudejaarsavond nu op deze eerste zondag van het nieuwe jaar opnieuw. Want je moet bij Jezus zijn. Hij kan het waarmaken in jouw leven. Nu al! Hij alleen. Johannes is de laatste profeet van het Oude Testament. En tegelijk de eerste van het nieuwe. Hij maakt je wakker vandaag en levert je af aan de voeten van Jezus. Kijk, daar is je redder. Bij hem vind je het leven! Word je bevrijd van je ellende. Richt je op hem!

Gemeente

Laten we die oproep van Johannes ter harte nemen. Dan wordt 2021 echt een Anno Domini. Een jaar van onze Heer.

Amen