

Lezing: Marcus 3:20-30

²⁰Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. ²¹Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.

²²Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: 'Hij is bezeten door Beëlzebul,' en: 'Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.'²³Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: 'Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven?' ²⁴Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; ²⁵als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. ²⁶En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. ²⁷Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. ²⁸Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, ²⁹maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.'³⁰Dit omdat ze gezegd hadden: 'Hij is bezeten door een onreine geest.'

Preek

Lieve mensen,

Camera

Een sticker is zo geplakt. Een laagopgeleide nitwit. Een hoogopgeleide nerd. Een fout uit je verleden kan je zomaar je leven lang achtervolgen. Zonde die je nagedragen wordt. Een mislukking die je stempelt. Maar ook andersom: dat je altijd maar aan de verwachtingen moet voldoen. Omdat je bestempeld werd als talent. Dat moet je waarmaken. Anders schrijven ze je misschien af. En ben je een faalbaas. Een sticker is zo geplakt.

Gemeente

En zo'n etiket krijg je maar moeilijk weer los. Je blijft die ene, die een keertje over de schreef ging. Die ooit verslaafd was. Die een keer een verkeerde opmerking maakte. Lastiger is misschien nog, dat je zelf dat etiket ook niet los krijgt. De lijmresten kleven je aan. En herinneren je aan dat onvergeeflijke moment. Die domme actie. Die zondige periode. Men zegt wel dat het is vergeven. Maar vergeten is niet aan de orde. En jezelf vergeven is razend lastig. Een etiket krijg je moeilijk weer los.

Camera

Op social media wordt dit *cancelcultuur* genoemd. Iemand zo vastzetten op wat hij of zij eenmaal gezegd heeft. Eenmaal gedaan. En dat je vanaf dan *alles* wat diegene doet of zegt in datzelfde licht zet. Of in dezelfde schaduw, liever gezegd. Alles relateer je aan die ene uitspraak. Die ene daad. Die ene gebeurtenis. En zo kom je er nooit meer vanaf.

Gemeente

Het mooie vind ik, dat God écht mens werd. Het overkomt Jezus net zou goed als jou en mij. Hij staat daarin naast je. God komt heel dichtbij. En voelt de pijn van het verdomhoekje. Zelfs uit heel nabije

kring. Hij krijgt op een gegeven moment te horen dat zijn familie op weg is naar zijn huis. Van Nazareth naar Kapernaüm, waar hij woont. Ze komen hem halen. Ze maken zich zorgen. Je lijkt wel gek Jezus!

Camera

Soms komt het etiket uit een hoek waar het het meest pijn doet. Als je ouders je iets meegeven. Die stem die doorzaagt. Dat je te dik bent, te lui. Dat je te snel huilt of klaagt. Of juist dat je het te hoog in je bol hebt. Het gevoel dat je niet geaccepteerd wordt zoals je bent. Niet gezien zoals het werkelijk is. Je Heer kan er over mee praten.

Gemeente

Maar niet alleen je familie. Ook mensen op meer afstand hebben hun oordeel vaak snel klaar. De geestelijke leiders van het volk hebben hun politie op Jezus afgestuurd. Schriftgeleerden, speciale gezanten uit Jeruzalem, zijn gekomen om het optreden van Jezus te beoordelen. Te veroordelen.

Camera

En dat oordeel hebben ze snel klaar: Jezus is door de duivel bezeten. Een donkere sticker wordt op Jezus geplakt. Met het getal 666, zo zou je kunnen zeggen. Beëlzebul, één van de opperdemonen. Die moet het zijn die Jezus inspireert. Daar haalt hij zijn kracht vandaan. Kijk, ze zien dus hoe uitzonderlijk de dingen zijn die Jezus doet. Het zijn reële wonderen. Niet normaal. Immens, dat is: bovenmenselijk. En dus moet hij zijn krachten ergens anders vandaan krijgen. Omdat ze hem in een kwaad daglicht willen stellen verbinden ze hem met de vorst van de duisternis. Zo proberen ze in één moeite Jezus in een hokje te plaatsen. Een verstikkende sticker plakken ze hem op.

Gemeente

Ze doen dat trouwens op afstand. Zodat anderen ook zo naar Jezus gaan kijken. En het is ook gemakkelijker oordelen. Op afstand. Zo kun je iemand makkelijk marginaliseren. En Jezus zou ook zo kunnen reageren. Negeren. Zelf ook afstand bewaren. Maar dat doet hij niet. Er staat: hij roept ze dichterbij. Gaat oog in oog de confrontatie aan. Jezus speelt het met open vizier. Bij hem is helemaal geen verborgen agenda. Hij is juist transparant. Alleen zo neem je tegenstanders de wind uit de zeilen.

Camera

Hij gaat er op in. En laat zien dat wat zij zeggen niet logisch is. Zou Satan met zichzelf in gevecht zijn? Waarom zou hij dat doen? Het is toch veel voor de hand liggender, dat Jezus zijn kracht krijgt van de Geest van God!? En niet van een duistere demon? Hij geneest, haalt mensen uit hun isolement, heelt, verbindt, drijft onreine geesten uit. De duivel is heer en meester in het zaaien van verderf en onheil. Hij wil niets liever dan het mooie van Gods schepping stukmaken. Maar Jezus maakt de gebrokenheid heel.

Gemeente

Zo verovert hij de schepping terug op de verderver. Hij is sterker dan satan. Heeft hem gebonden toen hij bestand bleek tegen de verleidingen in de woestijn. Jezus heeft laten zien dat hij de meerdere is. Door niet te knielen. Door niet op de verzoeken in te gaan. Door de duivel van repliek te dienen met woorden van God. Met de Geest van God, die bij zijn doop op zijn hoofd en in zijn hart geland was. Het is niet Beëlzebub, maar de heilige Geest die Jezus inspireert.

Camera

Zo haalt hij direct het etiket los dat ze op hem willen plakken. En daar voegt hij meteen een belangrijke les aan toe. Dat zie je wel vaker in de evangeliën: als Jezus iets gaat zeggen dat extra nadruk verdient, dan begint hij met 'Amen': ik verzeker je. Een zeer belangrijke uitspraak volgt.

Gemeente

Hij zegt: satan is zó gebonden door mij, dat alle zonden vergeven zullen worden. Hier in de NBV staat 'kunnen', maar dat staat er in het Grieks niet. Daar staat 'zullen'! *Ik verzeker je: alle zonden, zelfs godslastering, hoe erg ook, zal de mensen vergeven worden.* Wat een feestelijke uitspraak. Alle stickers die mensen plakken. Alle zonden die ze je nadragen. Al het schuldgevoel waar je onder gebukt gaat. De lijmresten van een verslaving. De plakranden van je moeilijke karakter. Er is vergeving. God vergeeft én vergeet. Hij komt er nooit meer op terug. Dus moet je ook elkaar vergeven. En jezelf. Steeds opnieuw de stickers lostrekken. Of losweken. En mensen zien door de ogen van Jezus. Zonder oordeel. Zonder afstand.

Camera

Ik vind het zo zonde dat dit vaak helemaal ondersneeuwt door wat Jezus daarna zegt, over het lasteren van de Geest. Daar wordt vaak heel breed over uitgemeten. En ik zal daar zo ook nog iets over zeggen. Maar eerst wil ik, net als mijn Heiland, dit benadrukken: alle zonden worden je vergeven. Zelfs Godslastering, waar in de tien geboden nog bij staat, dat de Heer je niet onschuldig zal houden als je zijn naam ijdel gebruikt. De vergeving van Jezus is radicaal! Hij laat geen sticker zitten. Alle etiketten weekt hij los. Met zijn bloed, zo zou je kunnen zeggen. Alle etiketten. Al je zonden.

Gemeente

Maar ... ik hoor het je denken. En ik heb wel eens mensen gesproken die bang zijn, dat ze de Geest hebben gelasterd. Wat is dat dan, dat dat niet vergeven wordt? Nou, in de context zie je wat die lastering is. De schriftgeleerden plakken Jezus een sticker op. Dat hij niet het werk van de Geest doet, maar van de duivel. En die sticker is bepalend voor hun beeld van Jezus. Ze duwen dat etiket zó vast, dat ze niet meer kunnen en willen luisteren naar Jezus. Naar wat hij zelf aan te dragen heeft op hun beschuldigingen. En dat houden ze vol. Ze stellen hun beeld van Jezus niet bij. Ze zien hem als duivels, slecht. Jezus is uit het rijk van het kwaad afkomstig. Nou, als je dat beeld vasthoudt en je daarin vastbijt. Ja, dan is er geen ruimte voor de genade, die Jezus je geeft. Die wil je niet eens, want je vindt hem satanisch.

Camera

Het is dus dan je eigen sticker op Jezus, die je steeds vaster op hem duwt. Je wilt hem niet anders zien dan donker en slecht. Dan krijgt de Geest van God geen ruimte van je. Om je tot ander inzicht te brengen. Maar dan loop je vast in je eigen denkbeelden over Jezus.

Gemeente

Maar laat dat niet de boodschap zijn die blijft hangen. Jezus zegt hier namelijk iets revolutionairs: alle zonden worden vergeven. Alle zonden. Ook die zonden, die jij jezelf niet eens kan vergeven. Alles wat mensen jou misschien nadragen. Het stempel dat ze op je gedrukt hebben. En nog steeds drukken, misschien. Het etiket waarmee ze hun beeld van jou vullen. Jezus verwijdert al die dingen. Onbevangen ziet hij je als schoon en goed. Zoals je bedoeld bent door God. Hij maakt je schoon en bevrijdt je van alle stickers. Zodat jij ook onbevangen met anderen om kan gaan. En steeds meer met de ogen van Jezus gaat kijken. Vol liefde en nabijheid. En zonder oordeel.

Amen

- Bespreekpunt: welk etiket van andere mensen heeft jou veel last bezorgd?