

Lezen: Marcus 5:1-20

¹Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. ²Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was ³en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden. ⁴Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. ⁵En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. ⁶Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer, ⁷en luid schreeuwend zei hij: 'Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!' ⁸Want hij had tegen hem gezegd: 'Onreine geest, ga weg uit die man.' ⁹Jezus vroeg hem: 'Wat is je naam?' En hij antwoordde: 'Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.' ¹⁰Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. ¹¹Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. ¹²De onreine geesten smeekten hem: 'Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.' ¹³Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water. ¹⁴De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. ¹⁵Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen. ¹⁶Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetene en met de varkens was gebeurd. ¹⁷Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. ¹⁸Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. ¹⁹Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: 'Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.' ²⁰De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd.

Preek

Gemeente

Het lijkt een beetje op D-day in Normandië. Alleen kwamen de Geallieerden op die 6^e juni met meer dan 150.000 man aan land. Jezus komt in z'n eentje. Met enkele vissers en een verdwaalde tollenaar. Maar het heeft dezelfde lading. Jezus komt aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen.

Camera

Het stukje waar Jezus aan land gaat hoorde oorspronkelijk bij Israël. Maar ze hadden zich afgescheiden en aangesloten bij een verbond van 10 steden: de Dekapolis. Ze hadden daar een hekel aan de Joden en hun godsdienst. Als teken daarvan zie je in die enorme kudde varkens. In Israël onrein, hier geliefd.

Gemeente

Dekapolis had helemaal de Hellenistische cultuur omarmd. Dat is de Romeins-Griekse cultuur. Ze hadden zich graag aangesloten bij de vreemde bezetter, lieten zich overheersen door de Romeinse legioenen.

Camera

Camera

Maar het rijk van Jezus laat zich niet blokkeren door landsgrenzen. Hij wil niet alleen zijn eigen volksgenoten bevrijden van egoïsme, verwijdering, machtswellust, misbruik en kapotheid. God had de wêreld lief, zo schrijft Johannes. Daarvoor is Jezus gekomen. Ook voor deze mensen die niets met Israël te maken willen hebben.

Gemeente

Als hij voet aan wal zet komt één man hem tegemoet. Die man lijdt een getormenteerd leven. Er is zoveel stuk gegaan. Allerlei stemmen uit het verleden kwellen hem. Duistere machten hebben het overgenomen in zijn leven. Hij beschadigt zichzelf en ook anderen als ze in zijn buurt komen. Oerkracht maakt zich van hem meester als je hem probeert te bedaren. In andere Evangeliën staat dat mensen een omweg liepen om maar niet bij hem in de buurt te komen. Volkomen geïsoleerd leeft hij als een dode tussen de graven. Afgesneden van het leven.

Camera

Het is typerend voor een leven zonder God. Jezus zal vaker aan de overkant van het meer geweest zijn. Maar juist dit verhaal wordt door 3 evangelisten uitgekozen om te schrijven. Omdat het iets diepers laat zien. God is er op uit om je leven te helen. Wie afstand neemt van hem moet zelf dealen met de pijn van het verleden. Met de stemmen die je beheersen. Met de demonen van je duister. Met de zondeval koos de mens voor zichzelf. Maar werd daarmee ook aangewezen *op* zichzelf. En de duivel probeert alles wat heel is stuk te maken. Tegenstander van alles wat mooi en gaaf is.

Gemeente

Maar, als Jezus dan in je leven komt. Dan is hij sterker dan een legioen van stemmen. Dan overwint hij de dood in jouw leven. Dan ontstaat er weer verbinding en vernieuwing. Dan wordt een man die naakt en verwilderd tussen de doden leeft veranderd tot een geklede, rustige volgeling van Jezus. Het herscheppingsverhaal lijkt op direct na de zondeval. God beschermt jouw kwetsbare naaktheid met kleding. Hij maakt je tot nieuw mens.

Camera

Daar is wel heel wat strijd voor nodig. Het is een bizar verhaal en ik begrijp niet alle details. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe bezetenheid werkt. Of dat te vergelijken is met een ziektebeeld nu. Ik waag me er ook niet aan. Alles wat je kapot maakt en verdeeldheid zaait. Alles wat verwijdering brengt en angst zaait. Dat is allemaal van de duivel. Ook in onze tijd en in ons leven. Deze man droeg dat in een veelvoud in zich. En alles in hem verzet zich tegen Jezus.

Gemeente

Het mooie is, Jezus deinst niet terug. Maar vraagt hem naar zijn naam. Zoals God na de zondeval eens Adam riep: waar ben je. Zo roept hij ook deze mens aan het licht. Maar je ziet hoe de duivel zich in deze man ingegraven heeft. Want hij antwoordt naar zijn bezetenheid. Legioen. Zoals de Dekapolis zich heeft overgegeven aan de Romeinse legioenen en de mentaliteit van het wereldrijk. Zo is deze man bezet door de aardse machthebber. Maar hier is iemand die sterker is dan satan.

Camera

Jezus spreekt die man aan. Raakt hem met zijn blik. Hij durft de confrontatie aan, zelfs hier in bezet gebied. Het is waarom hij gekomen is. Het is waarom hij bestaat. Zoals de titel van dat beeld in mijn vlog: wie dit aanraakt, bestaat. Jezus is echt! Hij is aanwezig in deze wereld. Ook nu nog. En ook ons bestaan heeft te maken met aanraking. Als je aangeraakt bent door hem, wil je je handen ook uitstrekken naar anderen. Ook als dat niet comfortabel voelt. Hij is er bij. Hij wil je inspireren. Ga er maar op uit. Heel waar het kan.

Gemeente

De duivel geeft zich echter niet zomaar gewonnen. Dat zie je op Golgota. Daar zie je hoeveel het Jezus, hoeveel het God kost om de duivel de genadeslag toe te brengen. Jezus moet daar zich identificeren met deze naakte man, maar ook met alle mensen die leven in gebrokenheid, met jou en mij. Hij roept 'het is volbracht!' En dan nóg geeft de duivel zich niet gewonnen. Hier zie je dat ook: de kwade geesten gaan onderhandelen. Ze hebben nog steeds macht. Krijgen toestemming om in een kudde varkens te trekken. En dan vervolgens zie je hun destructieve kracht. De hele kudde rent als een razende het meer in. En de man is gered en komt tot rust.

Camera

Je ziet trouwens dat die geesten niet zomaar ineens weg zijn. Want de mensen van de streek komen Jezus vragen of hij alsjeblieft wil vertrekken. Ze zijn nog steeds aanwezig, in bijvoorbeeld het ongenadig streven naar economische winst. De duivel wil het gebied nog steeds met zijn legioenen bezet houden. Maar er is één prachtig lichtpunt voor Dekapolis. En dat is die genezen man. Hij zal getuige zijn. Hij weet heel veel niet, misschien. Maar één ding wel: wat er met hem gebeurd is. Jezus heeft hem aangeraakt. En hij is heel.

Gemeente

En zo brengt Jezus licht in het leven van de man. Hij staat niet stil bij de grenzen die mensen trekken. Maar laat zien dat heel de wereld van hem is. Hij heerst. Dat is niet alleen in Nederland, maar ook in Colombia. En wat is het dan prachtig dat jullie je dochter Anna Lucía genoemd hebben. Lucía komt van Luz, wat licht betekent. Met op haar geboortekaartje die prachtige tekst uit Psalm 36:

Slide (slide zo'n 10 seconden laten zien)



Jezus wil het licht in haar leven zijn. En zal dat voor haar en door haar verspreiden, ook als jullie weer naar Colombia gaan.

Camera

Zo wil hij in ieders leven zijn. De doop van dit prachtige kleine meisje is daarin voor ons een teken. Zo noemt Jezus jouw naam. En belooft dat hij zal helen wat kapot is. Dat hij zal bevrijden waar je vast zit. Dat hij zal vergeven waar je schuld draagt. Dat hij van je zal houden en voor je zal zorgen. Overal. Altijd.

Gemeente

Ik wil drie dingen concluderen uit deze preek:

1. Er is een geestelijke strijd gaande. Die is niet alleen zichtbaar bij het occulte, maar in alles probeert de duivel kapot te maken wat God goed wil hebben.
2. Jezus is sterker dan de duivel. Hij doorbreekt verwijdering. Raakt onaanraakbaren aan. Heelt, verbindt, geneest en herstelt. Tegelijk blijkt het verzet van de duivel taai. De aarde is nog steeds bezet gebied. Het is wel D-day geweest, maar de vijand is nog niet verdreven.
3. Wij worden geroepen om in navolging van Jezus mensen dichtbij te halen die er buiten staan. Stap uit je comfort-zone en zoek verbinding en heling. Genezing en bevrijding voor iedereen. Je hoeft daarvoor niet veel kennis te hebben. Eén aanraking van Jezus kan genoeg zijn om in vijandig gebied zijn licht te laten stralen.

Amen