

Lezing: Marcus 10:32-45

³²Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: ³³'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. ³⁴Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.'

³⁵Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: 'Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.' ³⁶Hij vroeg hun: 'Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?' ³⁷Ze zeiden: 'Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.' ³⁸Maar Jezus zei tegen hen: 'Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?' ³⁹'Ja, dat kunnen wij,' antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: 'Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, ⁴⁰maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.'

⁴¹Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. ⁴²Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: 'Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. ⁴³Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, ⁴⁴en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, ⁴⁵want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

Preek

Lieve mensen,

Gemeente

Wat zit er toch achter? Als mensen meedoen aan de verkiezingen? Zich kandidaat stellen voor op de lijst; of zelfs als lijsttrekker? Of als je straks bij de formatie gevraagd wordt als minister of staatssecretaris? Wat zit er achter dat je daarop 'ja' zegt? Het zal ongetwijfeld een mix zijn van motieven en argumenten. Verantwoordelijkheid en plichtsbesef zal meespelen. Maar ook invloed en machtsdenken. Idealen en principes. Het zal allemaal een rol spelen.

Camera

Wat zat er achter bij Jakobus en Johannes? Dat ze vragen om links en rechts naast Jezus te mogen zitten? Ik zie een aantal kanten, die ik bij langs wil gaan.

Beamer: Ontkenning

Het is een bizar moment. De weg naar Jeruzalem is daadwerkelijk ingeslagen. Het komt nu heel dichtbij. Jezus neemt ook duidelijk het initiatief: hij loopt voor ze uit. Zullen ze volgen? In ieder geval worden ze onrustig en zelfs bang. Ze voelen dat er wat gaat gebeuren. Daarom neemt Jezus de leerlingen even apart. Voor de derde keer vertelt hij dat hij gaat lijden. Maar hij kleurt die donkere

tekening wel steeds meer in. Uitgeleverd, ter dood veroordeeld, in handen van de Romeinen gesteld, bespot, bespuwd, gezeseld en gedood. Aan de randen gloort echter ook weer licht: na drie dagen zal hij opstaan.

Gemeente

Of de leerlingen beseffen wat ze horen? In ieder geval is dat niet te merken aan Jakobus en Johannes. Het lijkt wel alsof zij nog zijn blijven hangen in de boodschap hiervoor. Toen heeft Jezus gezegd, dat wie hem volgen honderdvoudig zullen ontvangen wat ze opgegeven hebben. Nou, deze beide mannen hebben hun familiebedrijf achtergelaten. Dus mogen ze een onbescheiden vraag stellen? Mogen wij naast u zitten als u koning bent?

Camera

Het lijkt wel of Jezus tegen dovemans oren gesproken heeft. Het hele lijden ontkennen ze zo'n beetje. In ieder geval: ze zien het als tussenfase. Het gaat om het resultaat. Maar Jezus geeft juist aan dat de weg naar heelheid lijden met zich meebrengt. Voor hem vooral. Maar ook voor zijn volgers. Daar kom ik zo nog op terug.

Beamer: Geloof

Gemeente

Wat mooi is aan de beide mannen, is dat ze Jezus op zijn woord geloven. Ze geloven dat hij zal heersen, straks. Ze zijn vol van hun Heer en willen hem volgen op zijn weg. We kunnen wel heel negatief naar Jakobus en Johannes kijken, maar dit is toch echt een mooie conclusie. Waar Judas zijn geloof in een goede afloop aan het verliezen is, waar Petrus straks angstig Jezus zal verloochenen. Daar laten zij hier zien dat ze hun geloof behouden hebben. Ondanks alle tegenstand. Ondanks ook de aankondiging zojuist. Ondanks de angst en onrust, die aan het begin van onze tekst opspeelt.

Camera

Ik weet niet of jij zo gelovig kunt zijn. Durf je te geloven dat het goed komt? In welke situatie je nu ook zit? Of in deze crisis, die nu al zo lang duurt? Durf je verder te kijken? Geloof je het als Jezus zegt, dat hij bij ons zal zijn, tot aan de voltooiing van de wereld? Of twijfel je en durf je niet goed vooruit te kijken? Deze beide broers zijn heilig overtuigd van de goede afloop. En hebben dus heel veel vertrouwen in Jezus. Hun geloof is voorbeeldig voor ons.

Beamer: Verantwoordelijkheidsbesef

Gemeente

Ik zie ook enthousiasme en verantwoordelijkheidsbesef. Ze willen Jezus echt op de voet volgen. Dicht bij hem zijn. En ook betekenis hebben voor zijn rijk. Hem ondersteunen en bijstaan bij alles wat hij tegen gaat komen. Het is mooi als je belangrijk wilt zijn in zijn koninkrijk. Als je je plek met verve wilt innemen. Als je gaat voor Jezus en zijn missie.

Camera

Jezus heeft al gezegd dat de leerlingen met hem zullen regeren. Nou, de 2 J's willen zich graag inzetten. Hun gaven en talenten gebruiken in dienst van hun Heer. Het lijkt er wel op dat Jezus de positieve intentie van hun vraag proeft. Want hij veroordeelt ze niet. Hij gaat vriendelijk in op hun verzoek. We weten dat Jezus niet mals is, als je niet bedacht bent op Gods dingen. Hij heeft Petrus al

eens voor satan uitgemaakt (8:33, zie de preek die volgt op 28 maart). Als hij de broers dus niet veroordeelt hier, dan kun je daaruit concluderen dat Jezus positief tegen hun verzoek aankijkt.

Beamer: Naïviteit

Gemeente

Wel laat onze Heer zien dat het verzoek erg naïef is. Dat doet hij door ze een vraag te stellen. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Veel is er gespeculeerd over de betekenis. Gaat het over het oordeel van God hier? Ik denk dat het veel simpeler ligt: als je uit iemands beker drinkt, dan trek je voortdurend met hem op. Je deelt alles van je leven. Jakobus en Johannes zullen het allemaal van zeer dichtbij meemaken. Alles wat Jezus zojuist heeft aangekondigd.

Camera

Het lijden zal Jezus overspoelen. Hij zal er helemaal in ondergedompeld worden. En zij zullen er bij zijn. Ook zij zullen kopje onder gaan. De verwarring en angst van het begin van onze tekst zullen zich intensiveren. Jezus is ook bang, zoals ook blijkt in Getsemane, straks. Maar hij gaat er door heen. Want dat is de manier waarop hij jou en mij, maar ook Jakobus en Johannes zal bevrijden.

Gemeente

In de komende dagen zullen de beide broers dicht bij Jezus zijn. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Maar dat betekent niet dat ze ook in zijn rijk naast hem zullen zitten. Dat werkt anders. Daarvoor is een houding nodig, die leerlingen steeds weer moeten leren. Niet alleen deze twee, niet alleen de twaalf, maar alle volgelingen van Jezus. Hij waarschuwt, dat een knecht niet meer is dan zijn meester. Jezus heeft zijn leven over voor heelheid van de wereld. Wie hem volgt moet bereid zijn in zijn voetsporen te treden. Niet alleen maar nadenken over daarna, maar ook stappen zetten in het volgen nu. Als je straks dichtbij hem wilt zijn, kies er dan voor om ook nú dichtbij hem te zijn. Wat het je ook kost.

Beamer: Machtsverlangen

Camera

Is er ook machtsverlangen bij de beide broers? Speelt bij ieder mens niet mee dat je graag gezien en erkend wilt worden? Dat je een streepje voor wilt? Likes, complimentjes, views, hartjes. Wie kikkert daar niet van op? Ook dat speelt ongetwijfeld mee. En juist dáár haken de andere leerlingen op aan. Dat willen ze ook wel. De twaalf willen allemaal graag voorop lopen. Gezien worden door God en mensen.

(slide mag weg)

Gemeente

Op dat moment verbindt onze Heer er een les aan. Wil je werkelijk belangrijk zijn? Volg mij dan inderdaad op de voet. Ik ben als mens geboren om te dienen, niet om te heersen. De stijl van mijn koninkrijk is dienstbaarheid. Wil je belangrijk zijn? Cijfer jezelf dan weg. Zet jezelf niet in het middelpunt. Niet likken naar boven en schoppen naar beneden. Dat gaat je geen promotie opleveren. Jezus geeft zijn leven om jou en mij te bevrijden.

Camera

In feite staat in vers 45 het hele evangelie op een bierviltje. Gods zoon, gekomen als mens. Om te sterven en zo de wereld te bevrijden. Zijn rijk te stichten. Een weg van lijden volgt. Dienstbaarheid wordt niet altijd op waarde geschat. Maar uiteindelijk is dat de enige weg naar glorie.

Gemeente

Ik ga afsluiten. Wat zit er toch achter? Als mensen meedoen aan de verkiezingen? Zich kandidaat stellen voor op de lijst; of zelfs als lijsttrekker? Of als je straks bij de formatie gevraagd wordt als minister of staatssecretaris? Wat zit er achter dat je daarop 'ja' zegt? Het zal ongetwijfeld een mix zijn van motieven en argumenten. Verantwoordelijkheid en plichtsbesef zal meespelen. Maar ook invloed en machtsdenken. Idealen en principes. Het zal allemaal een rol spelen.

Camera

Ik hoop en bid dat ons land deze week leider krijgt die willen dienen. Die durven hun eigen belang opzij te zetten voor het algemene belang. Die in hun optreden de trekken van Jezus vertonen. Ze hoeven geen redder te zijn, want dat is hij al. Maar wel volger en dienaar. Zoals jij hopelijk zelf ook volger en dienaar bent.

Amen