

Marcus 15:1-15

Goede vrijdag – 2 april

- Lezing: Marcus 15:1-15

15¹'s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus.

²Pilatus vroeg hem: 'Bent u de koning van de Joden?' Hij antwoordde: 'U zegt het.'³De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. ⁴Pilatus vroeg hem toen: 'Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?' ⁵Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. ⁶Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. ⁷Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden vermoord. ⁸Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. ⁹Pilatus vroeg hun: 'Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?' ¹⁰Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. ¹¹Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. ¹²Toen zei Pilatus tegen hen: 'Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?' ¹³En ze begonnen weer te schreeuwen. 'Kruisig hem!' riepen ze. ¹⁴Pilatus vroeg: 'Wat heeft hij dan misdään?' Maar ze schreeuwden nog harder: 'Kruisig hem!' ¹⁵Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

Preek

Lieve mensen,

Gemeente

Barabbas betekent letterlijk: zoon van de vader. Een veelzeggende naam voor wat er gebeurt op Goede vrijdag. De ene zoon van de vader krijgt gratie. De andere Zoon van de Vader wordt gekruisigd in zijn plaats.

Camera

Een bewogen nacht is voorbij. Petrus heeft aan Marcus verteld over zijn verloochening. En eindigde in tranen. Maar daar stopt het verhaal niet. Gelukkig niet. Ook de tranen van Petrus zullen weggewist worden, straks. Want het wordt vrijdagochtend. Na de bewogen nacht rondom en in het huis van de hogepriester is het weer vroeg dag. Het hele sanhedrin is opgetrommeld voor een officiële vergadering. Ze bekrachtigen het haastige nachtelijke vonnis. Doodstraf! Die mogen ze niet zelf uitvoeren, dus boeien ze Jezus en leveren hem uit aan Pilatus, de stadhouder. Zoals Jezus al voorspeld had. (Marcus 10:33)

Gemeente

Bent u de koning van de Joden? Spottend stelt Pilatus de eerste vraag. Marcus valt met de deur in huis. Geen inleidende opmerkingen. Een belangrijke titel is het. Nog 5 keer komt die titel voor in de komende verzen. (9, 12,18,26,32) Jezus sterft als koning van de Joden. En dus is dit een confrontatie van machten. Is Pilatus aan de macht, of Jezus? Romeinen houden huis in bezette gebieden door

dreiging, marteling, onderdrukking. Duizenden kruisigingen zijn rondom Jeruzalem uitgevoerd. Dus deze ene is niet bijzonder wat dat betreft.

Camera

Wat dat betreft. Want hier vindt wel een bijzondere confrontatie plaats. Het rijk van Jezus heeft namelijk een heel andere stijl. Geen geweld, maar weerloosheid. Geen machtswoorden, maar zwijgen. Geen opportunisme, maar vervulling van profetie. *U zegt het*. Dat is het antwoord van Jezus op de vraag van Pilatus. Daarmee aangevend dat het klopt. Tegelijk confronterend: je kunt wel spottend naar mij kijken, maar dit is mijn stijl.

Gemeente

Pilatus was gewend aan de taal van de vuist. Opstandelingen die het land terug willen veroveren. Ze gebruiken geweld. Zoals bijvoorbeeld Barabbas. Oog om oog, tand om tand. Die taal begrijpt Pilatus. Maar deze weerloze man? Wat moet hij met zo'n koning? Een spottende vraag wordt zachtmoedig beantwoord. Verder doet hij er het zwijgen toe. Zoals Jesaja al gezien had (Jes.53:7)

Camera

Zo geeft Jezus zich over aan de weg die hij moet gaan. Dit is de weg naar bevrijding. Niet maar van de Romeinse overheerser! Maar van de schuld die jij meedraagt. Van de heerschappij van de duivel, die meer dood en verderf zaait dan welke menselijke macht ook. Jezus neemt de tegenstander de wapens uit handen, door weerloos en zwijgzaam de weg te gaan. Zo is hij koning van jou en mij. En van de wereld.

Gemeente

Pilatus voelt dat wel aan. Hij vindt geen schuld in deze Jezus. Maar de taal die Jezus spreekt vat hij niet. Hij probeert het Sanhedrin en het volk uit elkaar te spelen. Door ze een dilemma voor te leggen. Barabbas, een opstandeling die vermoord heeft, of Jezus, de onschuldige koning van de Joden. Verdeel en heers. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het nooit. Dus roepen ze eensgezind: kruisig hem!

Camera

Jezus is juist de verbinder. Deze dag heeft hij oog voor ieder gebroken mens. Oog voor jouw lijden, jouw schuld, jouw verlangen, jouw pijn. Hij sluit niemand buiten als hij gaat lijden. De hele wereld wil hij bevrijden. Voor eens en altijd maakt hij de weg naar God open. Door als koning van de Joden en Heiland van de wereld vol overgave naar Golgota te gaan. Wat een keuze. Want er gaat nogal wat gebeuren. Het is zo heftig dat het aan onze ogen onttrokken wordt door duisternis. We horen hem schreeuwen: mijn God, waarom? Met bloed, zweet en tranen wordt deze wereld bevrijd.

Gemeente

Als zoon van de vader gaat hij die weg. Om iedere andere zoon of dochter van de Vader gratie te verlenen. Hij laat zich afranselen, bespotten, vernederen en ontkleden. Zo gaat hij de weg van het koninkrijk. Dat doet hij voor mij. En dat doet hij mij voor. Ik hoop en bid dat ook jij en ik die weg durven gaan. Niet een weg van macht, geweld, rechteloosheid en overheersing. Maar een weg die de vijand de wind uit de zeilen neemt. Kwetsbaar en liefdevol. Barmhartig en inclusief. Het zet Pilatus met de mond vol tanden. En wijst de wereld de weg naar het goede leven.

Amen