

- Lezing: Marcus 14:1-11

¹De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. ²Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.

³Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. ⁴Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor?’ ⁵Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. ⁶Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. ⁷Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. ⁸Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begravenis. ⁹Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

¹⁰Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. ¹¹Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Preek

Lieve mensen,

Camera

Wat is wanneer nodig? Het is een enorm belangrijke vraag elke keer weer. Bijvoorbeeld als de overheid geld te besteden heeft. Daar ging mijn vlog over deze week. De grootste fieldlabs zijn daarna afgelast. Omdat veel mensen aangaven dat er andere prioriteiten belangrijk zijn. Dat geld kan beter besteed worden. Bijvoorbeeld aan de welverdiende zorgbonus. Je moet dus elke keer inschatten wat goed is voor mensen.

Gemeente

Dat geldt ook in het klein. Jullie zijn nu hier met Aeval. Je wilt het goede voor hem zoeken. Dan komt het er op aan om goed te luisteren. Inmiddels weet je misschien wel welk huiltje urgent is en wanneer je hem wel even kan laten liggen. Ook is het een kwestie van keuzes maken. Soms is het goede voor hem niet per se wat hij zelf wil. Daarvoor moet je hem steeds beter leren kennen. Leren door zijn ogen te kijken. Het is een prachtig proces, waarin veel te genieten valt. Het is ook een lastig proces, omdat opvoeden ook keuzes met zich meebrengt. Gelukkig wil zijn hemelse Vader jullie helpen. Hij is er bij. Dat zal hij ook straks beloven in de doop.

Camera

Maar goed, wat is wanneer nodig? Daarover gaat ook onze tekst! Marcus kiest weer voor de sandwich-constructie. De zalving door Maria heeft een paar dagen eerder plaatsgevonden. Maar Marcus plaatst het hier. Het gaat hier in dit verhaal om Maria, de zus van Marta en Lazarus. In

Johannes lezen we over de zalving meteen na het verhaal over de opwekking van Lazarus. Dat is mee-bepalend, lijkt me, waarom Maria dit hier doet. Marcus kiest er echter voor een contrast te schetsen. En het contrast is enorm. Je ziet vlak voor dit verhaal de hogepriesters en schriftgeleerden. Zij willen met een list Jezus gevangen nemen en doden. En dat doen ze met het oog op het volk. Ze willen dat er geen opstand ontstaat, geen ongeregelde heden, geen massaal bloedvergieten. Berekenend plannen ze de moord op deze ene man. Dat staat vlak voor de zalving. ... Vlak ná dit verhaal levert Judas hen de mogelijkheid. Hij is teleurgesteld in Jezus. Had meer vuurwerk verwacht. Bevrijding, macht. Maar zijn Heer heeft het steeds over lijden en sterven. Judas schat in dat het volk daar niet mee geholpen is. Dat ze daar niet op zitten te wachten.

Gemeente

Ook in het verhaal zélf zit dit contrast. Sommige aanwezigen vinden het verkwisting, wat Maria hier doet. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Jezus heeft het toch altijd over de armen? Kort geleden nog, toen die rijke jongeman bij hem kwam, toen confronteerde Jezus hem nog met zijn rijkdom. Verkoop alles, geef je geld aan de armen en volg mij. Maar die man bracht dat niet op. Hoe kan Maria nu voor een jaarsalaris aan olie over Jezus uitgieten. Dat zijn toch verkeerde prioriteiten? Daarmee is het volk toch niet geholpen!?

Camera

Oog voor de mensen. Voor waar hun behoeften liggen. Dat is waar de hogepriesters, de schriftgeleerden, Judas en de kritische aanwezigen elkaar raken. Ze willen het volk helpen. En de vraag is: is hun inschatting goed? Is dat wat de mensen nodig hebben? Armenzorg? En leven zonder de onrust van een opstand of diepe tegenstellingen? Normaal gesproken is dat een goede inschatting, denk ik. In de politiek zouden dat prachtige prioriteiten zijn voor de komende kabinetsformatie.

Gemeente

Hebben de aanwezigen die kritisch zijn niet gelijk? Een jaarsalaris aan olie. Dat is toch veel te veel van het goede? Normaliter gebruik je een paar druppels nardusolie om een mens te zalven. Even verfrissing en een fijne geur. Nu gaat een hele liter over Jezus heen. En alles in het huis ruikt er vervolgens naar. Benieuwd of het eten daarna nog smaakt.

Camera

En toch springt Jezus voor haar in de bres. Deze vrouw doet intuïtief namelijk iets heel goed. Ik denk niet dat Maria beseft heeft dat Jezus snel zou overlijden. En dat de begrafenis een haastklus zou worden. Dat ze dáárom het lichaam van Jezus vast balsemt. Ik denk dat niemand dat kon voorzien. Nee, ze doet dat omdat ze heel erg blij is met Jezus. Hij heeft kort geleden haar broer uit de dood opgewekt! Ze is gewoon vervuld van dankbaarheid. En daarin geeft ze alles wat ze heeft. Dit feest, zo staat in Johannes, is ter ere van Jezus. (Joh.12:2) Maria eert hem door deze zalving met nardusolie. En dat doet ze zonder terughoudendheid. Van hoofd tot voeten. Spontaan en overvloedig.

Gemeente

De woorden van Jezus geven er vervolgens een diepe lading aan. Hij ervaart en benoemt het als een balseming. Er gaat iets heel belangrijks gebeuren. Hij gaat sterven. En zal ook weer opstaan. Als het volk *iets* nodig heeft, dan is het dat. Heelmaking van wat stuk is. De verhouding van de mens met God, met zijn medemensen en met de schepping. Pas als hij daarvoor zijn leven opgeofferd heeft krijgt ook het andere zin.

Camera

Hij zegt dus niet: armenzorg is niet belangrijk. Je moet de wereld links laten liggen en opgaan in contemplatie. In het dienen van mij. Nee, verre van dat. Hij beaamt dat armenzorg belangrijk is. We moeten weldaden aan hen bewijzen. Zolang er in onze omgeving mensen zijn die het minder hebben. Dan zullen we voor ze moeten zorgen. Maar wel *vanuit* de zorg van Jezus voor ons. Jouw liefde voor je naaste vindt zijn basis in de liefde van Jezus voor jou. In zijn sterven en opstaan. Hij zet op Goede vrijdag en met Pasen de verhoudingen recht. En dat is waar Maria met haar zalving de aandacht op vestigt.

Gemeente

En dat doet ze helemaal vanuit haar hart. Wat ze kon heeft ze gedaan! Zij beseft hoe kostbaar het werk van Jezus is. Dat heeft ze ervaren in de opwekking van haar broer. Jezus geeft je alles om voor te leven. Bovenmenselijk veel liefde. Ze geeft uit dankbaarheid zichzelf. Als teken daarvan die enorme overvloed van nardusolie. Overdreven veel, zo lijkt het. Maar dat is wat Jezus ook jou geeft. Overdreven veel. Alles wat je hart begeert.

Camera

Maria heeft hem lief met heel haar hart, haar ziel en haar verstand, met al haar kracht. En vestigt zo de aandacht op wat hij gaat doen. Dat is het goede nieuws dat verkondigd gaat worden. Maria is één van de eersten die daar alle aandacht op vestigt door deze actie. Dat is het nieuws dat de wereld in moet. Jezus redt. Hij vergeeft wat je verkeerd doet, maakt je leven nieuw. Hij maakt alles heel. Als dat je aanraakt, dan wordt je vervolgens met je neus richting de wereld om je heen gezet. Dan wil je als Jezus zijn en daar waar het kan helen. En je bent oneindig dankbaar voor wat hij heeft gedaan. Dus geef je je met heel je hart. Niet berekenend, maar vol overgave.

Gemeente

En als je je dus afvraagt wat mensen nodig hebben. Wat goed is voor het volk. Wat goed is voor je zoon, voor Aëvar. Dan vind je hier het antwoord in het getuigenis van Maria. Hij heeft Jezus nodig. Het verzoenende, heelmakende werk van Jezus. Dat geeft zijn leven perspectief. Vandaar dat het zo mooi is dat straks de naam van Aëvar in één adem genoemd wordt met die van God. Zo zijn ze verbonden. En jullie beloven straks hem op te voeden in het besef van die verbinding. Dan bied je hem het mooiste wat er maar is. Je laat hem kennismaken met zijn Heer. Dat is alles wat hij nodig heeft. Dan krijgt zijn leven richting en diepte. En daar wordt een mens gelukkig van.

Amen