

Marcus 16:10 Niet alleen  
Wezenzondag – 16 mei 2021

- Lezing: Johannes 14:15-19

<sup>15</sup>Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. <sup>16</sup>Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: <sup>17</sup>de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. <sup>18</sup>Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. <sup>19</sup>Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.

- Lezing tekst: Marcus 16:10 (we lezen ook vers 9)

<sup>9</sup>Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. **<sup>10</sup>Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden.**

### Preek

Lieve mensen,

#### *Gemeente*

Afscheid nemen bestaat niet. Ik vind dat een prachtig lied van Marco Borsato. Troostvol als je het vanuit christelijk perspectief uitlegt. Het is volgens mij al meerdere keren gebruikt bij the Passion. En terecht. Jezus staat op uit de dood. En ook als hij naar de hemel gaat, 40 dagen na Pasen, belooft hij dat het afscheid niet definitief is. Hij laat van zich horen. Als de wind die je voelt en de regen. Zoek hem in alles, dan kom je hem tegen. En hij komt terug.

#### *Camera*

Een passende tekst dus voor Pasen en Hemelvaart. En toch is het goed om niet te snel naar deze troost te grijpen. Want afscheid nemen bestaat wél! En daar moeten we niet te snel aan voorbij gaan. Je kunt, zelfs als optimistische gelovige, niet zomaar meteen doorhuppelen naar de oplossing. Stil staan, stil zijn. Er is in deze wereld veel leed. Veel verlieservaring, rouw, zinloosheid, pijn en verdriet.

#### *Gemeente*

Dat is het mooie dat er een zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is. Dat Jezus de Geest niet meteen uitstort als hij naar de hemel gaat. Maar dat daar 10 dagen tussen zitten. Tien dagen van gemis, van vertwijfeling, vasten en gebed. Een periode van geduld en verlangen. Laat het besef in je neerdalen dat er ruimte is voor rouw, klagen, ervaringen van verlies. Er is niet altijd een instant-oplossing. Vaker niet dan wel zelfs. Afscheid nemen bestaat wel!

#### *Camera*

Dat ervaren we deze tijd heel duidelijk. Wat hebben we van veel afscheid moeten nemen. We hebben afscheid moeten nemen van nabijheid. Van knuffels en omarmingen. Van handen schudden en spontaniteit. Van zorgeloos een terrasje pakken en zondags fijn naar de kerk. Afstand houden is

het nieuwe om elkaar geven. Sommigen hebben Corona gehad en zijn nog lang niet de oude. Anderen hebben rondom een open graf gestaan, maar met veel te weinig mensen en gemis aan intimiteit in de laatste fase. We hebben onze plannen moeten bijstellen. En voor een vakantie is dat misschien niet zo erg, maar als je een trouwfeest in het verschiet had, of examen moest doen. Als je ging studeren en je weet niet eens wie je jaargenoten zijn. Als je niet naar school kon, terwijl je dat zowel sociaal als qua leren zo nodig had. En zo is er nog veel meer te noemen. Niet sporten, terwijl je dat zo graag deed. En ga zo maar door.

#### *Gemeente*

Het hele leven bestaat toch uit het nemen van afscheid? Uit het loslaten van dromen? Zodra je de veilige warmte van de moederschoot verlaat is er gemis. Die geborgenheid krijg je nooit meer terug, zo. En dat is goed hè. Dat hoort er bij. Dat is gegeven met het leven. Met groei en ontwikkeling. En zo gaat het door. Maar wie kijkt er niet soms met heimwee naar je zorgeloze kindertijd? Onbevangen in de wereld. Wonderen bestonden nog. En dan heb ik het over mensen die een gelukkige jeugd hadden. Voor anderen begon de harde wereld al veel eerder. Doordat de veiligheid thuis er niet was.

#### *Camera*

En zo gaat het door. Je loopt in je leven zo vaak tegen beperkingen aan. Als je opleiding die je graag wilt doen niet gelukt is. Als je een droom had, maar je talenten bleken elders te liggen. Als je een partner wilde, maar dat is tot nu toe niet gegaan zoals je hoopte of zoals je bidt. Kinderen blijven soms uit en als ze wel kwamen kreeg je er ook een hoop zorgen bij. Het ouder worden komt met gebreken. Je lijf en je geest doen niet meer wat ze vroeger deden. En ook vaak niet wat jij nog zou willen.

#### *Gemeente*

Er sterven mensen veel te jong. Als je je kind hebt moeten begraven. Soms al afscheid moest nemen toen het nog niet eens geboren was. Als je wees, weduwe of weduwnaar bent geworden. Als conflicten en onbegrip familieverhoudingen verstoorden. Als vriendschappen eindigen. Zakelijke conflicten je uit je slaap houden. De sfeer in huis soms om te snijden is. Of je ziet iemand kapot gaan door verslaving en je komt maar niet dichtbij. Psychische stoornis, die je in de weg zit op allerlei manieren. Een lichamelijke ziekte die je in zoveel opzichten beperkt.

#### *Camera*

Het oude doopformulier zegt hierover: het leven is een voortdurend sterven. Het is de schaduw van de dood die over je leven doemt. Uiteindelijk komt al het leed voort uit die ene opdoemende onontkoombare vijand. Door de zonde is de dood in ons leven gekomen. En door de dood is al het leed over ons leven uitgestort.

#### *Gemeente*

En als dán Maria van Magdala voor je staat. En zegt: de dood is overwonnen! Jezus is opgestaan! Sterven heeft niet het laatste woord. Ze kan het zelf misschien bijna niet geloven. Daarom moet het wel waar zijn wat ze vertelt. Je kunt er niet bij! Als er troost is na het sterven van iemand. Als het gemis niet definitief is. Als je elkaar inderdaad terugziet. Na – voor je gevoel – het meest definitieve afscheid ooit. Als iemand sterft. Als dát afscheid niet voor eeuwig is. Dan moet het voor al die andere verlieservaringen ook wel zo zijn. Ineens komt heel je leven in een ander licht te staan.

#### *Camera*

Jezus maakt waar wat hij zegt. Sterker dan de dood is zijn liefde. Dat maakt dat je ook zijn woorden in Johannes 14, die we lazen, mag geloven. Hij laat ons niet als wezen achter. Hij laat je niet alleen in je verdriet. In je gemis. Hij blijft bij je. Zorgt voor je. Troost je als je rouwt. Als afscheid van wat dan ook of wie dan ook op je drukt. Hij is er bij.

#### *Gemeente*

En zeker: afscheid nemen bestaat wel. Er is veel verdriet in deze wereld. Veel pijnlijk in onze maatschappij. Veel gemis in jouw leven. Deze wezenzondag maakt daar ruimte voor. Om te klagen, te rouwen, stil te staan bij wat niet werd. Pijn te voelen bij onverhoorde gebeden.

En tegelijk zijn dit woorden als van Jezus:

#### *Camera*

Zie wat onzichtbaar is  
Wat je gelooft is waar  
Open je ogen maar  
En dan zal ik bij je zijn  
Alles wat jij moet doen  
Is mij op m'n woord geloven

Fluister gewoon mijn naam  
En ik kom eraan

Amen