

1 Johannes 4:7-12 – Find love

Bijzonderheid: huwelijksinzegening Bram en Jackelien en doop van hun zoon Vik René

- Lezing: 1 Johannes 4:7-12 (NBV)

⁷Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. ⁸Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. ⁹En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. ¹⁰Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

¹¹Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. ¹²Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Preek

Lieve mensen,

Lang geleden waren er eens twee monniken, die in hun Bijbel zaten te lezen in de kloostercel die ze deelden. Ze lazen 1 Korintiërs en kwamen bij hoofdstuk 13, dat helemaal gaat over de liefde. Ze keken elkaar aan. Die liefde willen we vinden! Dus ze vulden hun knapzak, deden hun reissandalen aan, kregen de zegen van de abt en gingen op weg. Ze deden wat Clem Snyde in zijn lied zong. Werden niet tegengehouden door orkanen, staken woeste rivieren over en oceanen. Een enorme wereldreis door ruige gebieden met beren en bijen. Maar ook door steden en dorpen, achterafsteegjes en drukke straten. Op zoek naar liefde. Uiteindelijk kwamen ze na een lange speurtocht bij een grote deur. Hierachter, zo was hen gezegd, hierachter vind je de ware liefde. Ze klopten op de deur en deden hun handen voor hun ogen. Krakend ging de deur open. Ze keken door de spleetjes van hun vingers. Ze waren weer in hun kloostercel, waar ze maanden geleden uit vertrokken waren. De Bijbel lag open bij 1 Korintiërs 13. En de klok luidde voor het morgengebed.

...

Find love. Dat is het thema van de dienst. Een prachtig thema. En toch: bij de doop van Vik ligt het nog sterker. En in ieders leven. Johannes schrijft het: voordat jij liefde vindt, vindt liefde jou. Voor alles uit is daar in zijn leven vergeving, aanvaarding, omarming. Warmte, koestering, veiligheid. Toen jullie op je trouwdag nog maar een echo zagen. Toen al was God daar met zijn liefde. Vanaf de conceptie, ja, zelfs daarvoor al is Vik door God geliefd. Door hem gewild en gemaakt. En dat geldt voor ieder mens: Gods liefde heeft je al gevonden, voordat je kon praten, voordat je kon lachen. Zelfs voordat je je eerste teug lucht nam. Voordat je ook maar iets kon presteren hield God al van je. In de doop wordt dat nog eens bevestigd: God en jij worden in één adem genoemd. Liefde voor het leven. Daar komt niemand tussen.

Toch, die monniken hadden wel gelijk. Je kunt wel over liefde *lezen*. Je kunt de Bijbel wel beschouwen als een liefdesbrief. Maar praatjes vullen geen gaatjes. Woorden zijn maar woorden. Hoe zit dat concreet?

Nou, Johannes schrijft daar ook over. Bij God blijft het nooit alleen bij woorden of gevoelens. Het blijft niet bij een belofte! Nooit. Als hij iets bedenkt, dan wordt het ook. Hij heeft zijn liefde

geopenbaard, zo staat in onze tekst. Onthuld, omgezet in daden. Hij heeft namelijk Jezus naar de aarde gestuurd. God ziet namelijk wat er gebeurt met ons mensen. Verwijdering en haat. Cancel-cultuur en afstand. Machtsmisbruik en gebrokenheid. De aarde is soms zó stuk. En God zag dat wij mensen het niet voor elkaar krijgen om de liefde te leven. Hij gaat over tot daden: stuurt zijn zoon, die tot het uiterste liefheeft. Hij sterft aan Gods ideaal. En zo doorbreekt hij de vicieuze cirkel waar wij mensen van onszelf in zitten. Verzoening voor onze zonden. Overwinning op het kwaad. Hij sterft en staat op. Met handenvol leven. Leven in al zijn volheid. Jezus maakt echte liefde weer mogelijk.

Logisch dat die monniken op zoek gaan. Ze vinden het in een boek, maar waar wordt het concreet? Het probleem is dat ze niet eerst goed om zich heen keken. Dat laatste zinnetje van het verhaal: niet alleen de Bijbel ligt open. Maar de klok roept hen ook tot het morgengebed. Naar hun broeders kloosterlingen. Samen bidden. Samen ontbijten. Samen leven tot Gods eer. Elkaar dienen en samen de wereld dienen. Helend aanwezig zijn in de maatschappij. Dat is waar het klooster toe geroepen is. En precies daar vind je dus liefde. Waar de woorden van de Bijbel concreet worden. Waar mensen met elkaar leven zoals God het bedoelde. Zonder oordeel, zonder maskers. Niemand wordt buitengesloten, ieder is welkom.

Daar zijn we toe geroepen. Om zo te leven, dat de liefde van God in Jezus concreet wordt in ons leven. Bijvoorbeeld in jullie huwelijk, Jackelien en Bram. We zeiden net al: Gods liefde voor Vik gaat voorop in zijn leven. Die liefde is concreet geworden in Jezus. Maar moet verwezenlijkt worden in Viks leven door zijn omgeving. Door jullie als zijn ouders, als zijn familie. Door ons als de gemeente van grote broers en zussen.

Jullie beloven straks dat je Vik zult laten kennismaken met God. Dat kun je doen met woorden. Het is belangrijk om met hem uit de kinderbijbel te lezen. Zeker. Maar daar zit het niet in. Het zit hem uiteindelijk in de liefde die je leeft. In je gezin. En vanuit je gezin. In de kerk. En vanuit de kerk. Het liedje van Clem Snyder roept je op tot 2 acties: find love, vind liefde. And give it all away. En geeft het allemaal weg. Maar het is maar één actie. Er is geen andere manier van liefde, dan dat je het volledig weggeeft. Liefde gaat altijd all-in. Het is dus één beweging: liefde ontvangen en weggeven. Anders gaat het niet.

En het mooie is: dan wordt God zelf zichtbaar. Niemand heeft God ooit gezien, schrijft Johannes. Dat schreef hij al eerder. In zijn evangelie. Helemaal aan het begin: *niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.* (Johannes 1:18) Jezus komt vanuit het hart van zijn vader om hier de liefde te leven. En dan schrijft Johannes hier: wil je God zien, dan moet je leven als Jezus. Hem navolgen in zijn liefde. Zo kun je God zichtbaar maken. Je ziet het gebeuren bij de allereerste kerk na Pinksteren. Ze leven de liefde en de kerk groeit. Liefde is zo aantrekkelijk. En dan niet als woorden, maar als daden. Zoals zo goed bij Rotterdam past.

Als je dus in je Bijbel leest over liefde. Zoals die twee monniken aan het begin. Ga dan niet ver op zoek. Maar zoek dichtbij. Vind dichtbij. In jezelf. Wees je bewust van Gods liefde voor jou. En heb lief. Geef weg. Dan wordt God concreet. En deze wereld steeds mooier.

Amen