

Kolossenzen 1 15-20 – Duurzaamheid en eeuwigheid 1

- Lezing: Kolossenzen 1:15-20

¹⁵Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:

¹⁶in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.

¹⁷Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

¹⁸Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:

¹⁹in hem heeft heel de volheid willen wonen

²⁰en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Preek

Het blauw gearceerde spreek ik rechtstreeks tot de dichtstbijzijnde camera

Lieve mensen,

Duurzaamheid en eeuwigheid. Dat is het jaarthema voor dit seizoen in de Waterpleinkerk. En zoals ik in mijn vlog deze week al zei: dat zijn grote woorden! Veelomvattend en onoverzienbaar.

Duurzaamheid, dat is alles met klimaat. Opwarming van de aarde. Zo complex en zo groots. Tegelijk raakt het aan ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld wat je consumeert en hoe je consumeert. Welke maatregelen we met elkaar kunnen nemen. Moeten nemen. En hoe we persoonlijk ons steentje daaraan kunnen bijdragen.

Eeuwigheid, dat heeft te maken met God. Hij overstijgt het tijdelijke en denkt in lange lijnen. Hij regeert over de kosmos en overtreft al onze denkbeelden en ideeën. Gods grootsheid valt buiten al onze kaders. En tegelijk is hij in onze levens gekomen door Jezus. Heel dichtbij en persoonlijk. Hij woont zelfs door zijn Geest in ons en wil ons inspireren. Inspireren tot een bewogen leven.

Die grote termen raken dus aan ons leven. Duizelingwekkend grote thema's worden heel persoonlijk. En komen samen in jouw dagelijkse bestaan. Want je hebt iets met God. En je moet iets met het klimaat. Duurzaamheid en eeuwigheid. Daar denken we over na. Dit seizoen. Deze dienst.

De tekst die we net lazen is een heel bijzondere tekst. Het is een lied. Met twee mooie coupletten. En daar tussenin een brug. Het lied gaat over Jezus, al wordt zijn naam niet genoemd. Het is prachtige poëzie. *Even iets vertellen over de structuur, mooie parallelle opbouw.*

Je ziet in de twee coupletten twee verschillende rollen van Jezus. In het eerste couplet zie je dat hij heerst. Hij is schepper. Alles staat tot zijn dienst. Alles in de hemel en op de aarde. Hij heeft het allemaal tot zijn beschikking. De hele wereld ligt aan zijn voeten. Hij is de heerser van het heelal.

In het tweede couplet zie je dat hij dient. Want de mooie omschrijving uit het eerste couplet de schoonheid van de schepping. Daar is een kink in gekomen. Hier gaat het over dood, over bloed en over vrede, wat betekent dat er ook oorlog is. Er is iets mis gegaan. Maar Jezus is gekomen om te dienen. Om te sterven aan een kruis. Om zo alles weer in harmonie te brengen. Hij stelt zich dienstbaar op om te herstellen, te verzoenen.

Dus we zien twee rollen van Jezus. Als heerser en als dienaar. Maar over wat heerst hij dan? Wie dient hij? Nou, ook dat is opvallend. Het gaat namelijk over 'alles'. Ik weet niet of je meegeteld hebt, maar dat woord komt in dit lied 10 keer voor. Het gaat in het werk van Jezus niet maar om mensen. Om zielenheil. Over geloven om in de hemel te komen. Nee, het werk van Jezus is allesomvattend. De hele kosmos is door hem gemaakt en wordt door hem hersteld. Kijk hier rond in de kerk, of in je huiskamer. Waar je oog ook op valt, wat je hand ook aanraakt, alles is verbonden met Jezus. Er is niets dat buiten hem staat. Geen zaak die hem niet aangaat.

Dat vind ik geruststellend. Niet wij hoeven deze aarde te redden of te herstellen. Het is in zijn handen. Ieder mens, ieder dier. Elke uitvinding en wat je vandaag ook tegenkomt. Het materiële, het immateriële. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ook het klimaat. Het is in zijn handen. Duurzaamheid is verbonden met eeuwigheid. In hem. In Jezus. Alles gaat hem aan.

Geruststellend, dat het hem niet uit de hand loopt. Hij zorgt voor de kosmos. Hij laat hem niet verloren gaan. En je zou kunnen zeggen: 'nou, dat is mooi. Dan hoeven wij ons niet druk te maken over het klimaat. Uiteindelijk zal Jezus ingrijpen als het echt helemaal de verkeerde kant op gaat.' Maar dan vergeet je één zinnetje uit het lied. En dat is de brug in dit lied. Het tussenstuk. Want daarin staat een vreemde zin: *Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.*

Dat is een bekend Bijbels beeld. Jezus is het hoofd. Hij stuurt het lichaam aan. Wij zijn zijn handen en voeten, zo zou je het ook kunnen zeggen. En dus moeten wij doen wat het hoofd bedenkt. De rol die het hoofd kiest, moeten wij uitvoeren. Dus: ook wij moeten heersen en dienen.

En dan niet heersen in de zin van: doen alsof het van ons is. Nee, we krijgen juist mandaat van het hoofd. Het is van hem en hij schakelt ons in. In het begin van de Bijbel staat, dat mensen naar Gods beeld zijn gemaakt. De opdracht is dan ook, dat je Gods beeld vertoont. Dat betekent dat je de schepping mag gebruiken, maar niet misbruiken. Je mag de aarde en de kosmos ontginnen, maar niet verspillen. Heersen als Jezus. Zuinig zijn dus.

En we worden opgeroepen ook het tweede deel van het lied na te volgen: dienstbaar zijn. Verzoening brengen, vrede brengen. Herstel bieden. Alles in ons leven is van Jezus. Is verbonden met Jezus. Als je straks naar huis gaat en er waait een plastic zakje voor je voeten. Wat doe je dan? Schop je het weg, zodat het verder waait de singel in? Of pak je het op en doe je het in een prullenbak onderweg? Op dat niveau is Jezus met deze wereld verbonden. In al onze keuzes komt het er op aan.

Afgelopen 29 juli was een trieste dag. Je was misschien wel op vakantie en hebt er niet bij stilgestaan. Of je was hard aan het werk. Of heerlijk ontspannen. Maar het was een trieste dag. Het was namelijk 'Earth-Overshoot-Day'. Dat betekent dat we in iets meer dan een half jaar *alles* al

opgebruikt hebben wat de aarde in één jaar kan produceren. We buiten de aarde uit en geven geen ruimte voor herstel.

De boodschap van dat hele oude lied in onze tekst is én geruststellend én motiverend. Geruststellend dat, hoe het verder ook gaat, Jezus verbonden is met alles en alles zal herstellen. Het lied is ook motiverend: Jezus schakelt zijn kerk, zijn volgelingen, schakelt ons in om deze aarde goed te beheersen en te dienen. Bewust te leven. Bewust van de rol van Jezus Christus. En ook bewust van onze taak. Want juist omdat Jezus met alles verbonden is. Juist daarom raakt ons christen-zijn aan alles en iedereen. Deze wereld gaat hem aan het hart. En daarom gaat hij ook ons aan het hart.

Duurzaamheid en eeuwigheid. Grote woorden. In verbinding met Jezus worden ze wel heel concreet. In de loop van dit seizoen zullen we die concreetheid gaan zien. Ik hoop dat dit jaarthema ons zal helpen om in verbinding te leven. Met Jezus, en dus ook met elkaar, met je omgeving en met alles. Dat klinkt groot en dat is het ook. Maar je mag klein beginnen. Want ook met dat kleine begin is Jezus verbonden. Alles gaat toch over hem en hij gaat toch over alles!? Iedere bijdrage aan een betere wereld oké. Dus wat let je?

Amen

Meer over World Overshoot Day:

<https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-july-2021-netherlands-nl/>

Meer over Groene kerken:

<https://www.groenekerken.nl/>