

Marcus 16:15-18 Open up!

23 mei – Pinksteren – een dag na het Songfestival in Rotterdam met hetzelfde thema

- Lezing: Handelingen 2:1-13 (BGT)

²Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. ²Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. ³Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.

⁴Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.

⁵Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. ⁶Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.

⁷Iedereen was erg verbaasd en zei: 'De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. ⁸Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal?' ⁹⁻¹¹Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.'

¹²De mensen snaptten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar: 'Wat betekent dit toch allemaal?' ¹³Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden: 'Die mensen zijn gewoon dronken!'

- Lezing tekst: Marcus 16:15-18

¹⁵En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. ¹⁶Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. ¹⁷Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, ¹⁸met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.'

Preek

Lieve mensen,

Camera

Open up! Wat een prachtige hoofdboodschap van het songfestival. Vooral in het *winnende* liedje van Frankrijk kwam het zo mooi naar boven. Ik moest er de eerste keer van huilen, van Barbara Pravi. Toen ik het liedje *Voilà* hoorde. De mooie Franse dictie. En de inhoud. Hier sta ik naakt voor je. Kwetsbaar. Wijs me niet af. Ik stel me open. Laat me niet alleen. En wees ook open naar mij.

Gemeente

Zo kwetsbaar. Open up.

Dat betekent: ga open, sta open, doe open. Dat is moeilijk. Het kan zo veilig zijn. Om de boel gesloten te houden. Maar met Pinksteren wrikt de Geest zich in je binnenste. Neemt God plaats in je hart. En dan komt er beweging. Dan is er hoop dat je open gaat.

Ik wil 4 aspecten benadrukken vanochtend.

Slide **Open up** voor de Geest

Camera

Pinksteren is het feest van de Geest. Hij wordt massaal over ons heen gestort en ieder mens mag daarvan profiteren. Het aller-, allerbelangrijkste kenmerk van de Geest is verbinding. Hij legt verbinding tussen mensen en God en omgekeerd. Hij legt verbinding tussen mensen onderling. Maar ook ontsluit de Geest de schepping weer. Waar de duivel altijd verwijdering wil. Daar wil de Geest verbinding.

Gemeente

Dat zie je in de tekens die zich bij Pinksteren voordoen. De wind wordt door iedereen gehoord. Vlammen verspreiden zich over hoofden van mannen en vrouwen. Vuur steekt vuur aan. En ieder hoort die ene boodschap van liefde in zijn of haar eigen taal. Verbinding van God met mensen uit alle talen en rassen, in alle diversiteit. En daardoor ook tussen die mensen onderling. Drieduizend dopelingen die eerste dag. Samen eten, samen bidden, samen zoeken, samen leven.

Camera

De Geest legt ook verbinding in de tijd. Er wordt vaak aangenomen dat de heilige Geest vooral over vernieuwing gaat. En er gebeurt ook wel iets nieuws, zeker. Veel zelfs. Maar het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Jezus zegt in Johannes 16:

Slide:

¹³Als de heilige Geest komt, zal hij aan jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van mij hoort. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd.

¹⁴Zo zal de heilige Geest mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij. (BGT)

Gemeente

De Geest is God. Hoort bij de Vader en de Zoon. Ze opereren als eenheid. En dus sluit de Geest aan bij het werk van de Schepper als Herschepper. En bij het werk van de Verlosser als Toepasser van die verlossing.

Camera

Als je dus open gaat voor de Geest en ook door de Geest, dan gaat het vooral om verbinding. In de zegen aan het einde van de dienst klinkt dan ook:

Slide

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met – of van – de Heilige Geest is met jullie allemaal (2 Kor. 13:13)

Eenheid. Verbinding. Dat is hét kenmerk van de Geest. En dan wordt wat Jezus de kerk in onze tekst meegeeft ineens heel relaxed:

Gemeente

Slide Open up voor wonderen

Jezus zegt dat de reis door de wereld van het evangelie met allerlei wonderen gepaard zal gaan. Je zult gelovigen daaraan herkennen, staat er. Maar wat bedoeld is als bemoediging wordt in de gesprekken al snel tot een punt van discussie en verwijdering.

Camera

Als bij ons in de kerk deze dingen niet gebeuren, dan schieten we vaak in de verdediging. Ik zie dat ook in allerlei uitleg in boeken over deze tekst. We gaan verklaren waarom het nu niet meer geldt. Maar dat staat er helemaal niet bij. Jezus stelt er geen limiet aan.

Gemeente

Aan de andere kant zie je dat er mensen en groepen zijn die dit heel erg pushen. En het zelfs als voorwaarde stellen voor echt geloof. Ze geven je het gevoel dat ze op je neerkijken als jij deze dingen niet hebt.

Camera

En zo wordt deze tekst een splijtzwam. Maar als je beseft dat de Geest aansluit bij het oude. En daar een nieuwe switch aan geeft. Dan is het allemaal niet zo spannend. Deze tekst sluit prachtig aan bij het voorbeeld van Jezus zelf.

Gemeente

Jezus is zo veelzijdig. Soms vertelt hij een beeldend verhaal om iets duidelijk te maken. Op een ander moment spreekt hij zonder omweg en heel direct. Hij geneest regelmatig mensen. Hij zegent de kinderen. Stelt scherpe vragen. Wekt mensen op uit de dood. Pareert een aanval van de duivel met Bijbelteksten. En legt in zijn leven prachtige verbanden met het eerste deel van de Bijbel: het Oude Testament.

Camera

De christenen vormen samen het lichaam van Jezus. Zijn handen en voeten. Zijn ogen. Zijn daden. Zijn houding. En de ene kerk is sterk in woorden, een andere richting laat meer bijzondere tekenen zien. Sommigen leggen lange verbanden, anderen verkondigen vanuit enkele teksten. Op sommige momenten in de geschiedenis waren er meer wonderen nodig. Of vanwege het front dat een kerk opzoekt. Op andere momenten kwam dat er juist minder uit. Elke tijd, elke plaats, elke kerk heeft weer zijn eigen nadruk en zijn eigen kenmerken.

Gemeente

Alles komt van de ene Geest van God, die met Pinksteren is uitgestort. En dan moet je niet elkaar de maat gaan nemen, maar juist verwonderd en verwachtingsvol zijn op de veelzijdigheid van de Geest, ook in jouw leven. De Geest uit zich in vele smaken, kleuren en talen. Dat is verbindend. En dat is volgens mij hét kenmerk van de Geest. En van Jezus.

Camera

Slide Open up voor ieder schepsel

Bijzonder wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen: *trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend*. Niet: aan alle mensen. Ook niet: aan alle volken. Maar: aan ieder schepsel. Dat betekent volgens mij niet dat je moet gaan preken tegen bijvoorbeeld de vogels, zoals Franciscus van Assisi deed. Het betekent wel dat het heelheid en redding veel verder gaat dan alleen mensen. En dat het niet alleen gaat om mensen een ticket naar de hemel te bezorgen. Nee, het heil van Jezus gaat veel verder.

Gemeente

De Geest legt verbinding met heel de schepping. Aangeraakt worden door Jezus verandert je houding niet alleen tegenover mensen, maar ook tegenover dieren, bomen, het milieu en het klimaat. Zoals God eens, net na de zondvloed, niet alleen een verbond met Noach en zijn nakomelingen sloot, maar ook met alle dieren (Genesis 9:9), zo heeft Jezus met zijn redding niet alleen mensen op het oog. Heel de aarde wordt geheeld. En heel de schepping is onderdeel van zijn vernieuwing. Het koninkrijk van Jezus Christus gaat om alles wat leeft en leefbaar houdt.

Camera

De Geest geeft ons dus een veel bredere heilsvisie dan alleen mensen redden. Natuurlijk zijn mensen belangrijk. Je Heer zet je hier op het spoor van je naasten. Om in hun kwetsbaarheid er te zijn, zegenend aanwezig op allerlei manieren. Relaties te leggen en te herstellen waar mogelijk. In gebrokenheid de verbinding met anderen te zoeken. Dat heeft consequenties voor je omgang met héél de schepping.

Gemeente

Slide **Open up voor Jezus**

Het feest van de Geest gaat tenslotte uiteindelijk om Jezus. Om de redding die hij biedt. Voor jezelf. En voor alles en iedereen die via jou met hem in aanraking komt. Als Petrus met Pinksteren gaat preken, dan preekt hij niet over de Geest. Maar over Jezus. Om hem draait het. Zijn rijk moet worden gesticht.

Camera

Dat betekent dat de Geest je op zijn spoor zet. Zodat je leven steeds meer trekken van je Heiland gaat vertonen. Dan sta je helemaal open voor hem. Kwetsbaar zoals het *winnende* liedje van Frankrijk, gisteren. Je vraagt of Jezus je niet alleen wil laten. En hij belooft door zijn Geest met je te zijn. Zodat jij ook ander kwetsbare mensen niet alleen laat. Maar bij ze blijft. En zo open blijft voor de Geest, voor wonderen, voor schepselen en voor Jezus.

Amen