

Lucas 1: 68-79 – Licht
4 advent en doop

- Lezing: Jesaja 60:1-9

¹Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

²Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.

³Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

⁴Sla je ogen op, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.

⁵Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

⁶Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

⁷Alle schapen en geiten van Kedar
worden voor jou bijeengedreven,
Nebajots rammen staan je ter beschikking;
ze worden als offer op mijn altaar aanvaard.
Mijn tempel zal Ik in alle luister herstellen.

⁸Wie zijn het die daar zweven als een wolk,
die komen aanvliegen als duiven naar hun til?
⁹De kustlanden hebben hun hoop op Mij gevestigd.

De schepen uit Tarsis gaan voorop
om je kinderen van verre terug te brengen;
ze hebben zilver en goud bij zich
tot eer van de naam van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die jou deze luister heeft verleend.

- Tekst: Lucas 1:68-79 – Wim

⁶⁸Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost.

⁶⁹Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,

⁷⁰zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

⁷¹bevrijding uit de hand van onze vijanden,
uit de greep van allen die ons haten.
⁷²Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert Hij zich zijn heilig verbond:
⁷³de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
⁷⁴dat wij, bevrijd van onze vijanden
en vrij van angst, Hem dienen zouden,
⁷⁵oprecht en toegewijd, ons leven lang.
⁷⁶En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken,
⁷⁷en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
⁷⁸Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen
⁷⁹en schijnen over allen die in duisternis verkeren,
in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

Preek

Slide:



Lieve mensen,

Deze foto is van een campagne van de ANWB van deze winter. Je kan een bus spuitkrijt en een sjabloon krijgen in de winkel of online. En dan kun je op de straat voor je huis of bij je school 2 of 3 tags spuiten. En het heeft invloed! Het schijnt meer dan 20 procent te schelen. Mensen die wel licht hebben, maar het uit gemakzucht thuis laten of zelfs wel op de fiets hebben, maar niet aan doen. Die mensen doen het dan ineens wel aan. Neem daarbij ook nog de actie die twee weken geleden in de fietstunnel bij Centraal werd gehouden – mensen konden toen gratis fietslichtjes krijgen – en zomaar hebben véél meer mensen licht op hun fiets deze winter.

Want licht is van levensbelang. Ik weet niet of je wel eens op een regenachtige donkere ochtend in de auto gezeten hebt. Maar fietsers zonder licht spelen echt met hun gezondheid en zelfs hun leven.

Vooral dus in deze donkere dagen voor Kerst. En dat licht is op 2 manieren belangrijk: je ziet meer (al is dat met kleine lichtjes niet zoveel winst), maar vooral: je *wordt* beter gezien! Automobilisten zullen je dankbaar zijn. Maar ook de mensen in de zorg. Hoe minder ongelukken, hoe meer ruimte voor anderen. Fietslichtjes zou je dus kunnen vergelijken met de corona-maatregelen. Alleen dan gemakkelijker en leuker.

Jullie, Mark en Rianne, Steven en Marloes, Frank en Carina en Arco en Elisabeth, jullie zijn hier om jullie dochters te laten dopen. Daarbij beloof je: ik wil het beste voor mijn kind. Ik wil dat ze beschermd door het leven gaan. Ik wil zorgen voor veiligheid in mijn gezin. Uit liefde wil ik ze alles geven wat daarvoor nodig is. En dat gaat over heel veel grote dingen. Maar ook over licht op de fiets als het donker is.

(Slide mag weg)

En nu, in het lied van Zacharias, wordt het kind dat geboren gaat worden met Kerst, Jezus, óók licht genoemd. Een stralend licht uit de hemel, dat zich over ons zal ontfermen. Hij werd al ruim 700 jaar eerder aangekondigd door Jesaja. Martin las het met ons. Het gaat in vervulling in Jezus. Enorm troostvol. Want hij, als licht van de wereld, heeft dezelfde 2 functies als een fietslicht. Veel stralender en feller, natuurlijk. Maar het gaat me om de 2 functies.

Allereerst dat je gezien wordt. Dat is ongelooflijk belangrijk. Binnenkort komt er een nieuw kabinet. Maar als je kijkt waar het vorige om gevallen is. Dan is het precies dat: mensen werden niet gezien. Nummers in dossiers. Algoritmes die je aanwezen als fraudeur. Wantrouwen en afstand. Mensen zijn er kapot aan gegaan. Dat ze niet gezien werden.

En je kunt allemaal dat gevoel wel hebben. Als maatregelen over je uitgestort worden. Als er geen oog lijkt voor jouw situatie. Als op het wereldtoneel grote dingen spelen. Wie ben jij in dat geheel? Word je gehoord? Word je gezien?

Ik vind het zo ongelooflijk dat God juist in het kleine komt. Juist in een heel gewoon leven als dat van Maria en Jozef. In een stal, in een dorp. Met Kerst zullen we daar uitgebreider bij stilstaan. En juist dát maakt dat je je gezien weet. Juist in het donker van jouw leven wil Jezus aanwezig zijn. Wil hij licht zijn. Zodat je gezien wordt.

Zacharias zingt het letterlijk: *Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stalende licht uit de hemel zich over ons ontfermen.* Daar komt die barmhartigheid weer van vorige week. En we hoorden toen al, dat daaraan vooraf altijd het 'zien' van God, van Jezus gaat. Hij ziet je. En wordt met ontferming bewogen. Zijn hart keert zich om in hem. Als jij het zwaar hebt. Als je je door niemand gezien weet. Dan komt Jezus als een licht in je leven. Hij *schijnt over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood.*

Dat klinkt heftig. Maar dat is toch waar we ons altijd in bevinden. Nu, alles wat met Corona te maken heeft: de schaduw van de dood. Maar ook alles rondom het klimaat: de schaduw van de dood. Wil je het een beetje leefbaar houden. Dan is er veel denkwerk en daadkracht nodig. Maar ook als je de verwijdering ziet in de maatschappij. Alsof de duivel er mee speelt. Zoveel gaat stuk. Zo veel eenzame mensen. Stadsgenoten die amper het hoofd boven water kunnen houden.

Jezus komt in die situatie. Zet jouw schrijnende bestaan in zijn licht. Juist door naast je te komen zitten. Hij wil je warmen met zijn aanwezigheid. Wil je koesteren in zijn genade. Hij komt om voor je te zorgen. Want hij ziet je. Ook als niemand je ziet. Hij ziet je. En werpt zijn licht op jouw bestaan.

Tegelijk wil hij je helpen om zelf te zien! De tweede functie van het fietslicht. Want Zacharias eindigt zijn loflied met de zin: *zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede*. Juist omdat je gezien wordt. Juist daarom kun je ook anderen zien. Het licht van Jezus helpt je de weg van vrede te vinden. Kijk, die weg hoef je niet te banen, zelf. In de doop mag je zien dat Jezus de route al uitgestippeld heeft. En ook gegaan is. Hij heeft in ultieme liefde zichzelf opgeofferd. Om voor jou en mij een weg van vrede te banen. Paulus schrijft ergens: wij hebben vrede met God.

En doordat je gezien wordt zoals je bent, hoef je je ook niet groter voor te doen. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Niet ten koste van anderen te leven. Je hebt vrede met jezelf. En dus ook met de ander. Dat is wat Jezus is komen bewerkstelligen. Het enige dat we dan hoeven doen is die vrede bewaren. En zoeken. 30 Jaar lager prijst deze zelfde Jezus je gelukkig als je vredestichter bent. Want je zult een kind van God genoemd worden (Mat.5:9). Kind van God. Kind van het licht. Jezus schijnt in je leven en verlicht de weg van de vrede. Door hem zie je wat je ontvangt en ook wat je mag uitdelen aan de mensen om je heen.

En zo is Jezus als een fietslicht. Je mag je gezien weten door hem. En je mag de weg vinden door hem. Wat is het dan prachtig dat in alle namen van deze kleine meisjes iets van Jezus doorklinkt. Nova is Latijn voor een schitterend licht. Elin is Grieks en betekent hetzelfde. Twee nichtjes die het licht van Jezus in jullie leven brengen. En die je ook in zijn licht mag zien. Philou komt van het Griekse woord voor liefhebben. De genade van Jezus vult haar leven. En Fiore is natuurlijk Italiaans en betekent bloem. Bloemen gedijen in het licht. Voor groei en voeding afhankelijk van Jezus.

In hun doop wil onze Heer zich verbinden aan hun leven. Hij wil als een fietslicht hun pad verlichten. En hen zelf in het licht zetten. Zorg dat je je kind echt ziet. Daar heeft je dochter recht op. En zet samen met hen je voeten op de weg van de vrede.

Amen