

Lucas 2 29-32 – Oudjaar

*Bijzonderheid: een volledige online-dienst*

- Lezing: Lucas 2:22-32

<sup>22</sup>Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, <sup>23</sup>zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.' <sup>24</sup>Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

<sup>25</sup>Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. <sup>26</sup>Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. <sup>27</sup>Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, <sup>28</sup>nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

<sup>29</sup>'Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.

<sup>30</sup>Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

<sup>31</sup>die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

<sup>32</sup>een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

### Meditatie

Lieve mensen,

#### *Camera*

Een bijzonder jaar komt ten einde vanavond. Corona zal de jaaroverzichten, maar ook de gevoelens van heel wat mensen beheersen. We hadden toch gehoopt dat dat anders zou zijn na vorig jaar. Maar helaas, de pandemie en de maatregelen zijn nog steeds voorpaginanieuws. Om over de gevolgen in de komende jaren maar niet te spreken.

#### *Gemeente*

Je kunt dus uiterst somber het oude jaar afsluiten en het nieuwe beginnen. Ik geef toe: daar is best wel reden toe. Als ik omkijk: dan zie ik dat een groot deel van de wereld te arm is voor vaccins, dan zie ik mensen lijden, dan zie ik grote beperkingen voor heel de wereldbevolking, dan zie ik vergroting van de kloof tussen arm en rijk. Als ik vooruit kijk: uitgestelde operaties en psychische problemen doemen op aan de horizon. Voor sommigen zal dat te laat komen. En de problemen rondom het klimaat zijn misschien nog wel erger dan de pandemie. Wat voor gevolgen heeft dit voor volgende generaties?

#### *Camera*

Toch wil ik niet somberen. Omdat ook 2022 een jaar van onze Heer zal zijn. Waarin Hij boven alle macht verheven troont. Daarom wil ik graag leren van Simeon. Hoe hij terugkijkt en vooruitkijkt. Daar trek ik mij aan op.

#### *Gemeente*

Want het is een sombere tijd waarin Simeon leeft. De Romeinen zijn de baas. En als Simeon even om zich heen kijkt, dan ziet hij de burcht Antonia boven de tempel uit torenen. Altijd staat de godsdienst in de schaduw van de machthebbers. Geen vrijheid, geen ruimte, geen perspectief.

#### *Camera*

Geen perspectief? Nou, daar denkt Simeon heel anders over! Hij gelóóft dat er wel veel te verwachten is. Hij heeft zich heel zijn leven gericht op wat God beloofd heeft. Hij zag uit naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, zo staat er. Ik vind dat prachtig. En daar moet hij lang op wachten. Zijn hele leven al. Maar ook eigenlijk al vele eeuwen!! Want sinds de ballingschap, meer dan zes eeuwen geleden. Sinds die ballingschap is het eigenlijk nooit meer goed geweest. In Israël zitten ze al veel langer in een soort van lockdown. En toch heeft Simeon de moed niet verloren. Ik zie twee belangrijke factoren.

#### *Gemeente*

Allereerst heel veel *geduld*. Het effect van Gods beloften zie je niet altijd meteen. Dat zouden we wel willen. Ik zou heel graag willen dat er instant verhooring is van mijn gebeden. Dat God direct ingrijpt in lijden. Maar het werkt vaak anders. Waarom weet ik niet. Maar Simeon vertrouwt God wel. Hij is op hoge leeftijd gekomen en heeft heel zijn leven standvastig, rechtvaardig en vroom geleefd.

#### *Camera*

In deze tijd zouden we wel wat meer geduld kunnen gebruiken. Geduld met de ander. Maar ook met God. Bid om geduld. Het is een vrucht van de Geest. En dat wordt door Lucas ook geconcludeerd over Simeon: en de heilige Geest rustte op hem. Hij is een man die vol is van de Geest. Jezus zegt later, als het gaat over volhardend bidden – dan gaat het over aardse vaders, die je geen stenen ipv brood zullen geven enzo – als het gaat over volhardend bidden, dan zegt Jezus: ‘Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’ (Lucas 11:13)

#### *Gemeente*

Je richten op de beloften van God geeft dus dat je geduldig wordt. Je vertrouwt je Heer. Ook als je er nog niets van ziet, zoals Simeon heel lang meegemaakt heeft. En dat doet hij, en dat is het tweede dat opvalt, vol *hoop en verlangen*. Geduld maakt hem niet lijdzaam, maar biddend en actief. Hij is veel met God aan het stoeien in gebed, zo stel ik mij voor. Want het kan toch niet zo zijn dat dit het is. Dat we leven onder de donkere bezetting van de vijand. Dat verdeeldheid en angst regeren. Dat verwijdering en eenzaamheid ons leven donker kleuren. Het kan toch niet zo zijn, dat dit onze toekomst is!?

#### *Camera*

Nee, heeft God gezegd: ik zal je laten zien wie de toekomst zal openen. Door de Geest krijgt Simeon te weten dat hij de Messias zal zien. En nu is het zover. Hoop en verlangen zijn overgegaan in aanschouwen. Hij houdt Jezus vast en begint te zingen!

#### *Gemeente*

Hij kijkt vooruit en weet, dat het nu goed is. Als God zijn beloften begint te vervullen, dan mag je zeker zijn dat hij het ook zal voltooien. Nu Simeon Jezus vasthoudt, nu kan hij in vrede sterven. Omdat hij nu zeker weet dat het goed komt.

#### *Camera*

En het komt niet alleen goed voor zijn eigen volk. Nee, hij mag verder kijken. Dit kind zal en licht zijn, dat Gods bedoelingen volledig zal vervullen. Israël was bedoeld als licht op een berg. Het volk van God is bestemd om voor iedereen te stralen. Zodat het evangelie de hele wereld verandert. In dit kind gaat het gebeuren. Wereldwijde redding. Heil voor alle volken. God belooft heelheid. Dat doet hij al eeuwen. In Jezus gaat hij dat waarmaken.

#### *Gemeente*

En dat geldt ook voor vandaag. Je kunt somber worden als je terugkijkt. En gedeprimeerd het nieuwe jaar tegemoet gaan. Simeon leert je om je vast te houden aan de beloften van God: ik maak alle dingen heel. Ik maak alle dingen nieuw. Ik hoop en bid dat de Heer je zegent met geduld. Met zijn Geest. En dat je vol hoop en verlangen het nieuwe jaar ingaat. In het licht van God. Gezegend door hem. Dit gaat voorbij. Deze maatregelen, deze pandemie, zelfs de klimaatproblemen. Jij mag leven in het licht van Jezus. Ook in 2022.

Amen