

1 Petrus 2 1-17 – Alverzoening (4)

De taak van de gemeente

- Lezing: 1 Petrus 2:1-17

¹Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, ²en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. ³U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? ⁴Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, ⁵en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. ⁶In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' ⁷Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' ⁸En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. ⁹Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. ¹⁰Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.

¹¹Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten, die uw ziel in gevaar brengen. ¹²Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. ¹³Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld: van de keizer als de hoogste autoriteit ¹⁴en van de gouverneurs, door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. ¹⁵God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. ¹⁶Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God, want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. ¹⁷Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

Preek

Lieve mensen,

Onlangs werd ik meerdere malen gebeld door een onbekend nummer. Meestal neem ik dan niet op en wacht af of diegene mijn voicemail inspreekt. Maar dat gebeurde niet. Op internet opgezocht of het een phishing-nummer was, maar ook dat bleek niet zo te zijn. Dus, toen datzelfde nummer weer op mijn scherm oplichtte, nam ik maar op. Het bleek een projectontwikkelaar. Of de Waterpleinkerk te koop was. Hij wilde veel geld bieden. 'Zou hij mijn prekenserie over alverzoening gevolgd hebben?', dacht ik. Want dan *zou* je kunnen concluderen dat kerken niet meer nodig zijn. Als *toch* iedereen behouden wordt. Wat heb je dan als kerk nog te vertellen?

Ik heb hem afgepoeierd en gezegd dat de kerk niet te koop is. Want al zou alverzoening waar zijn. Dan nog heeft iedere kerk, iedere christen veel boodschap aan deze wereld. Veel bij te dragen in woorden en daden in onze omgeving. In deze dienst denken we er over na wat dan precies. En ik wil, naar aanleiding van onze tekst, de missie van de kerk verdelen in onze taak als

Slide Profeet, priester en koning

Slide Profeet

In de eeuwen kort na Christus waren er heel wat theologen die geloofden in de alverzoening. Toch werd die niet gepreekt. De reden was: als je mensen gaat verkondigen dat ze toch wel behouden worden, dan zit er geen rem meer op hun gedrag. Dan wordt het een losgeslagen bende. Dat is op zich een vreemde redenering natuurlijk. Dreigende eeuwige straf om menselijk gedrag onder controle te houden.

Maar een soort van zelfde redenering heb ik de voorbije tijd ook wel gehoord. Als iedereen verzoend wordt, wat voor zin heeft het dan nog om kerk te zijn? Wat hebben we dan nog te vertellen? Ergens is dat heel raar. Ik ben blij dat we, mede door Tom Wright, ontdekken dat geloven een veel diepere motivatie heeft dan 'als ik geloof kom ik in de hemel'. Geloven is toch niet alleen maar veiligstellen van je toekomst. Het is veel meer. Ook voor nu, of misschien wel *juist* voor nu, heeft het evangelie toch heel veel te zeggen. Ik vind vreugde en kracht in mijn geloof, richting en bodem, motivatie en inspiratie. Ik zou het voor geen goud willen missen.

En ik gun het anderen ook. Dáárom verkondig ik het evangelie. En ik probeer mensen uit te leggen dat ze zichzelf te kort doen als ze niet geloven. En ze doen niet alleen zichzelf tekort. Ze doen ook Góð tekort. Hij heeft recht op onze eer, hij heeft recht op ons leven, dat we dat in zijn dienst stellen. Hij heeft ons gemaakt en wijst ons hoe we nu al verlost kunnen leven. Als je daarnaar luistert geeft dat God vreugde!! Tenslotte doe je ook anderen tekort als je niet in God gelooft. Omdat de Bijbelse boodschap je laat inzien, dat je je naaste moet liefhebben als jezelf.

Dus dat allereerst: je doet jezelf, God en je naaste tekort als je Gods boodschap naast je neerlegt. Je mist daarmee je doel. Dat is zonde. Daarom ben je als christen dus profeet: je verkondigt het evangelie met daden en woorden, om anderen uit te nodigen mee te doen met jou.

Slide Priester

Redding is alleen te krijgen als je verbonden bent met Jezus. De hele Bijbel is daar vol van. Die verbinding uit zich in geloof. Geloven is dus: een relatie met Jezus hebben. Hem als je Heer zien, Hem volgen, zijn koninkrijk leven.

Petrus noemt ons 'priesters' in onze tekst. Maar wat is die priestertaak dan? Ik heb daar eerder over gepreekt en verwijs je voor een uitgebreidere gedachtenlijn graag naar die dienst.¹ Een priester heeft altijd een brugfunctie. Je komt namens een groep bij God, en andersom: je komt namens God bij een groep. Sowieso denkt de Bijbel heel vaak in groepen en niet in individuen. Het gaat vaak helemaal niet over een persoonlijke relatie met God. Er is meestal een groter verband.

En dus kun jij, als gelovige, de verbinding met Jezus vormen voor anderen. Dat is zelfs je taak, daartoe ben je geroepen, schrijft Petrus. Zoals de hogepriester in het Oude Testament het hele volk

¹ <https://youtu.be/VgX75-4wgzc> (vlog), https://youtu.be/sA8_fUFAeTY (kerkdienst) en <https://waterpleinkerk.nl/wp-content/uploads/2020/10/Schaduw-bieden-bidden-voor-en-zegenen-van-je-omgeving-preek.pdf> (preek). Grotendeels gebaseerd op 'Vreemdelingen en Priesters' van Stefan Paas.

voor God meedraagt. Op zijn borstschild zitten 12 stenen, dat zijn de 12 stammen van Israël. Zo draag jij, als je bij Jezus komt in gebed. Of als je in de kerk bidt. Zo draag jij jouw mensen op aan Jezus. Tot hun heil. Zo zijn ook zij verbonden met Jezus. Jouw geloof is ook voor hen verbinding met de Redder. Dat zie je ook prachtig bij een tekst uit 1 Korintiërs 7, dat jij, door jouw geloof, ook anderen met Jezus verbindt:

Slide ¹⁴Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd.

Daar gaat het dus over de situatie, dat in een relatie de één wel gelooft en de ander niet. Toch zijn ze beiden geheiligd, dat betekent: gereserveerd voor God, toegewijd aan Hem. Daar zie je dus dat God in verbanden denkt en dat verbinding met Jezus gelaagd is.

En dat is niet alleen in gebed richting God. Het is ook andersom. Priesterlijk is ook, dat je het leven van mensen om je heen heelt. De priester mag namens God mensen die uitgestoten werden binnen de kring trekken, melaatsen bijvoorbeeld. Priesterlijk is dat je eten uitdeelt en aandacht. Zegen oplegt aan mensen om je heen. Zo deel je uit van het leven en de redding van Jezus. Jij bent een soort bemiddelaar van alles wat God te bieden heeft.

En zo is het heil van Jezus Christus veel breder uitgewaaierd dan alleen voor hen die geloven. In de periferie zitten allerlei mensen die via jou en via andere christenen óók met Jezus verbonden zijn. De taak van de kerk is dus om het gebed gaande te houden, ook voor mensen in onze omgeving die niet geloven. En om zegenend aanwezig te zijn, redding uit te delen in aandacht, liefde, betrokkenheid, kleding, eten. Zo laat je mensen delen in het heil van Jezus. Via jou zijn ze met hem verbonden. Jouw familieleden, jouw vrienden, je collega's en je buurtgenoten. En alle naasten die je tegenkomt in de stad.

Nou, daarvoor is de kerk van belang: je komt in de diensten en bidt voor jouw omgeving. En je wordt hier gemotiveerd. Hier krijg je heil, voor jezelf en om uit te delen. Zegen, voor jezelf en om tot zegen te zijn. Vergeving, voor jezelf en om anderen te vergeven. Hier word je geroepen om priester te zijn. Om te ontvangen. En uit te delen. Want onze God is overvloedig in het geven van het goede.

Slide Koning

Tenslotte nog heel kort. Een paar zinnen. Een koning strijdt. Voor recht, voor barmhartigheid. Als koning kom je op voor wie zwak is en stel je onderdrukkers aan de kaak. Je vecht tegen onrecht en misstanden. Ook daarvoor word je gemotiveerd in de kerk.

...

En dus kunnen kerken niet worden afgebroken, zelfs niet als je in alverzoening zou geloven. Wij als Waterpleinkerker, maar ook alle andere kerken hier in Rotterdam, hebben een taak om profeet, priester en koning te zijn. Voor nu. En ook voor de toekomst.

Ik heb in mijn studieverlof ontdekt, dat het heil van Jezus ver rijkt. Dat de redding van onze Heer door de deuren van de kerk naar buiten stroomt. En uiteindelijk veel meer mensen zal meenemen dan er nu een kerk bezoeken en Jezus actief volgen. Hoeveel meer? Ik heb geen idee. Maar Gods

barmhartigheid is groot. Daarvan zie ik allerlei signalen in Gods Woord. En dan krijg ik het niet op een rijtje. Al die Bijbelteksten die soms zo tegenstrijdig lijken. Maar ik heb onze Heer nog meer leren kennen als iemand, die hart heeft voor mensen. Die hart heeft voor de stad Rotterdam. Jezus wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat (2 Pet. 3:9). Uiteindelijk zal iedere knie zich buigen en elke tong hem loven. Daar houd ik mij aan vast.

Amen