

Romeinen 5 18-21

Alverzoening 3: Jezus, Adam en ik

- Lezing: Romeinen 5:1-21

¹Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. ²Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. ³En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, ⁴volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. ⁵Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. ⁶Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. ⁷Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. ⁸Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. ⁹Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld. ¹⁰Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. ¹¹En meer nog: we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend.

¹²Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd ... ¹³Inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. ¹⁴Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al zondigden zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden. Nu is Adam de voorafbeelding van Hem die komen zou. ¹⁵Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. ¹⁶Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, tot vrij spraak. ¹⁷Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrij spraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

¹⁸Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. ¹⁹Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. ²⁰En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger. ²¹Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrij spraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Preek

Lieve mensen,

Het was een ontroerend interview. Ireen Wüst, net na haar gouden race op de 1500 meter in Beijing. In gesprek met Bert Maalderink. Ireen hield het niet droog. Moest denken aan haar schaatsmaatje en

hartsvriendin, Paulien van Deutekom, die begin 2019 overleed aan kanker. Door haar tranen heen zegt ze: 'misschien viert ze daarboven wel een feestje'. Waarop Bert Maalderink zegt: 'ik weet het zeker'. 'Amen!', zou je ook kunnen zeggen.

Ik vind dat mooi, dat geloof dat het goedkomt. Je komt dat veel tegen. En ik gun het ook iedereen. Tegelijk levert het best veel vragen op, als je gereformeerd opgevoed bent. Want hoe zit dat eigenlijk?

Paulus maakt in onze tekst heel wat dingen duidelijk. Het eerste daarvan is: het gaat niet zonder Jezus. Heel Romeinen door draait het om hem en zijn werk. Paulus schrijft gecentreerd rond de zoon van God. Hij is de inhoud van het evangelie, de blijde boodschap. Geloof in dat evangelie geeft kracht voor je leven van elke dag (1:16,17). En geeft ook hoop voor de toekomst.

Jezus en zijn werk is dus de kern. Maar wat heeft hij eigenlijk gedaan? Nou, in de doop van Doris, Camiel en Raoul kun je dat prachtig zien. Er gaat straks water over hun voorhoofd. Ze worden ondergedompeld in de liefde van God. Ze worden gewassen met water en dat betekent dat alle slechtheid en verdorvenheid van de wereld geen blijvende vat op hen heeft. Als ze zonde doen mogen ze weten: dat kleeft niet aan me. Dat wordt me niet nagedragen. Ik mag vrijuit leven!

En God zegt dat tegen ze, terwijl ze nog geen tegenprestatie kunnen overleggen. Ze kunnen niet zeggen: ik verdien het om een goed leven te hebben voor eeuwig, want ik heb erg mijn best gedaan. Kijk, baby's kunnen nog niet praten. Maar ook voor volwassenen geldt dat: er zijn geen prestaties die jou in een beter blaadje laten komen bij God. Er zijn trouwens ook een slechte dingen, hoe slecht ook, die jou minder geliefd maken. God houdt namelijk van je, niet om wat jij doet of laat, maar omdat jouw leven verbonden is met Jezus.

Dat wordt allemaal afgebeeld in het teken van het water. Zoals Paulus het zegt: we zijn rechtvaardig verklaard op grond van geloof en leven en vrede met God. (5:1) En dat geeft een enorme diepte aan je leven. Hij legt uit wat genade is: dat God naar ons toe kwam toen we nog vijanden waren. Jezus geeft zijn leven voor mensen, die van zichzelf niets aan te dragen hebben. Het is helemaal Gods werk. Op hem kun je altijd terugvallen. Dat is wat je allemaal aan je kinderen mag voorleven. Dat je leven niet afhankelijk is van allerlei factoren in en buiten jou. Maar dat het uiteindelijk verankerd is in de liefde van God.

Maar ja, dat geldt voor gelovige mensen en hun kinderen. Maar hoe zit dat dan met dat gesprek tussen Ireen Wüst en Bert Maalderink? Nou, dat is het mooie van Romeinen 5. Daar gaat het in het tweede stuk over. Voor gelóvigen geldt wat staat in vers 11:

Slide En meer nog: we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend.

In vers 1-11 blikt hij terug. En heeft Paulus het over mensen die geloven. Voor hen geldt: zij zijn *nu al* met God verzoend. Je hebt een bevoorrechte positie als je al in dit leven Jezus hebt leren kennen als je verlosser. Als je de vrijheid die dat geeft nu al mag ervaren. Het geeft je zoveel rust.

Maar vanaf vers 12 verbreedt Paulus zijn perspectief. Naar de toekomst en naar de hele mensheid. En ik word er zo hoopvol van, van wat hij hier schrijft. Al schrijft hij best wel moeilijk. Maar dit is de kern: in de Bijbel is Adam de eerste mens en door hem is de zonde in de wereld gekomen. En

sindsdien is *ieder mens* behept met zonde. Niemand is volmaakt, iedereen mist op de één of andere manier wel zijn of haar doel (3:9-18). En als het aan ons mensen zou liggen, dan zouden we hier never nooit meer uit kunnen klimmen. God heeft mensen aangemoedigd, gestraft, hersteld. Profeten gegeven, koningen en priesters, leiders die het goede zouden moeten brengen, maar ook die bleken onvolmaakt. Er was geen uitweg. En dat geldt voor ieder mens individueel en voor de mensheid als geheel.

Daarom stuurt God zijn zoon. En diens leven, sterven en leven maakt dat de vloek die over de mensheid leek te liggen verbroken is. Jezus redt van de ondergang. En voor wie geldt dat, schrijft Paulus: dat geldt voor *allen*. Paulus schrijft hier zeer categorisch. Zoals door één mens, Adam, de zonde in de wereld gekomen is. En dus veroordeling voor iedereen. Zo is door één mens, namelijk Jezus, de 2^e Adam, die gehoorzaam was tot het einde, de vloek voor iedereen opgeheven. Alle mensen worden rechtvaardig door Jezus. Sterker nog: het herstel van de mensheid is iets veel, veel groter dan eenvoudig een terugdraaien van Adams zonde en haar gevolgen. Zo groot is de genade van God. Dat Hij de hele mensheid wil redden door Jezus. Ik vind vers 15 vooral zo sprekend:

Slide Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt.

En ik weet niet hoe dat in de praktijk er uit gaat zien. Het is een overweldigende boodschap. Het gaat om de genade van Jezus. Die je krijgt door geloof in Jezus. Veel 'alverzoeners' zeggen, dat je, als je niet geloofd hebt, dat je dan in een soort vagevuur-achtige setting belandt, een louterende plek die je tot geloof zal brengen. Zo schrijft bijvoorbeeld Rob Bell, die niet zo lang geleden een populair boek hierover uitbracht. Ik twijfel er aan dat het zo gaat, want je doet de genade van Jezus tekort als je meent dat zondaars zelf ook nog moet boeten. Als je uiteindelijk door schade en schande tot geloof komt. Tegelijk weet ik niet hoe het dan wel zal zijn. Komen mensen tot geloof als ze voor Jezus staan? Dat ze dan hun knieën buigen en zijn naam loven? Zoals we vorige week gezien hebben? Of is de verbinding met Jezus anders? Ik kan niet in de toekomst kijken.

Ik weet dus niet hoe. En ook niet hoe je de boodschap over hel en oordeel, die ook in de Bijbel staat, daarmee in harmonie kunt brengen. Veel vragen blijven staan, veel past niet in mijn beperkte kader. Maar dit haal ik hier wel uit: de barmhartigheid van God met de mensheid en met individuele mensen is veel groter dan ik ooit dacht. Er zit zoveel ruimte in dit hoofdstuk van de Bijbel. De liefde van Jezus bereikt kleine mensen, ook vandaag weer. Doris, Camiel en Raoul worden in de doop aangeraakt door Jezus. Begiftigd met Gods Geest. Ze vallen onder de zorg van Vader. Daarmee zijn ze bevoorrecht. Dat ze *nu al* met God mogen leven.

In onze tekst zie ik, dat God dat in de toekomst aan ieder mens gunt. Iedere nakomeling van Adam. Het zou toch wat wezen. Dat we met elkaar daarboven een feestje zullen vieren, zoals Ireen Wüst in haar emotie uitsprak. Allemaal dankzij Jezus Christus, onze Heer. Uit genade.

Amen