

- Lezing: Filippenzen 2:1-18

*¹Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, ²maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. ³Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. ⁴Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. ⁵Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ⁶Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, ⁷maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen ⁸heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. ⁹Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, ¹⁰opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, ¹¹en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader. ¹²**Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspinnen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, ¹³want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. ¹⁴Doe alles zonder morren en tegenspreken, ¹⁵opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. ¹⁶Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. ¹⁷Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. ¹⁸Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.***

Preek

Lieve mensen,

En weer was het raak deze week. Nu Johan Derksen. Die vol smeugheid en smerigheid een verkrachtingsverhaal vertelde en het afdeed als 'jeugdzone'. Echt walgelijk. Na alles wat er rondom *the Voice* gebeurd is. En in het kielzog daarvan kwam uit allerlei andere settings ook van alles naar boven. Nu dit weer. Een zoveelste confrontatie voor alle slachtoffers met wat er gebeurd is. Het kan van alles openrijten. En de tafelgenoten maar lachen.

BN-ers hebben een grote verantwoordelijkheid. Ze worden vaak gezien en gebruikt als boegbeelden. Naar hen wordt geluisterd en gekeken. Ze moeten dus extra letten op hun integriteit en betrouwbaarheid. Dat geldt zowel voor mensen in de politiek als voor sterren in de media. Het woord 'sterren' zegt het al: je bent extra zichtbaar in het donker. Sterren werden vroeger gebruikt om de weg naar huis te vinden. Nou, dan ben je ver heen als je zo misleidend leeft.

Paulus roept de Filippenzen – en dus ook ons – op om sterren te zijn. Volgelingen van Jezus moeten schitteren als sterren aan de hemel, schrijft hij in vers 15. En daar moet je je best voor doen. Gehoorzaam zijn aan Gods geboden. Leven zoals Hij het bedoeld heeft. Span je in om te stralen in een duistere tijd. Waar heel veel mensen de weg kwijt zijn, daar is het onze taak om richting te wijzen. Licht te verspreiden. Waar de hele wereld op drift is, daar is het christenen gegeven om rust te brengen. Om ankerpunt te zijn. Daar roept Jezus jou toe op.

Paulus sluit hier dus aan bij het begin van de Bergrede. Daar staat: jullie zijn het licht voor de wereld. (Mat.5:14) Het bijzondere aan die zin is, dat dat er 'gewoon' staat. Het wordt als feit gepresenteerd. Je hoeft er als het ware niets voor te doen. Jullie *zijn* het licht voor de wereld. Tegelijk staat er twee verzen later:

Slide Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel (Mat.5:16)

Dus: jullie zijn het! En: jullie moeten het zijn! Het eerste zou je denken: je krijgt het. Bij het tweede: je moet je er voor inspannen. En hoe verhouden zich nou die twee? Daarover schrijft Paulus in onze tekst.

Ik doe mijn best en God doet de rest. 'Kent u die uitdrukking!?', zou dominee Gremdaat zeggen. Dat is vaak hoe we tegen geloven, tegen gehoorzamen, tegen genade aankijken. Niet in woorden. Maar wel in de praktijk van ons geloven. Dat God aanvult wat wij tekort schieten. Dat wij door ons best te doen een heel eind komen. En dat de Heer dan zorgt dat het goed komt. Ik doe mijn best en God doet de rest.

Maar zo werkt genade natuurlijk niet. Genade is dat je álles krijgt. Dat God jouw redding helemaal alleen regelt. Je hoeft niets toe te voegen. Dat is het *unique selling point* van de Bijbel. Geen enkele andere godsdienst heeft dat. Je bent er al. Je bent al geliefd. God houdt van je voor alles uit. Geen zonde kan daar iets vanaf doen. En goede daden helpen je niet dichter bij je redding.

En toch knaagt er dan altijd wat. Want ik hoor het catechisanten zeggen: nou, dan hoef ik er ook niets meer voor te doen. Dan hoef ik mijn best niet te doen. Dan kan ik lekker gaan zondigen zonder me druk te maken over Gods regels. En dat klopt toch ook weer niet. Maar moet je er dan toch wél wat voor doen?

In dit spanningsveld zoekt Paulus naar woorden. *Blijf u inspannen voor uw redding*, staat hier. Dat zou zomaar misverstanden kunnen oproepen. Want voor je redding hoef je niets te doen. Dus je kan beter iets zeggen als: blijf je inspannen *als gevolg van* je redding. In een oudere vertaling stond er: blijf je behoudenis *bewerken*. En daar maakte een uitlegger van: blijf je redding *uitwerken*. Het is uitwerken van wat al bewerkt is. Want Jezus heeft alles al gedaan. Daarover schrijft Paulus in het gedeelte voor onze tekst. Jezus heeft zich helemaal gegeven voor jouw heil, voor de heilheid van de wereld. Het is volbracht. Paulus roept op om dat uit te werken. Dat uit te leven.

En dat hoef je niet alleen te doen. God is het die daarvoor de energie geeft. Dat woord gebruikt Paulus letterlijk. Energie. God brengt zowel het willen als het handelen bij u teweeg. Hij is ook de bron van dat uitbouwen. Pinksteren komt er aan. Dat geeft een energieboost. Jezus heeft alles gedaan. Zijn koninkrijk gesticht. Dat is helemaal zijn werk. En nu gaan wij dat uitbouwen. Door de Geest. Gods energie om als sterren te stralen in deze wereld.

Want God heeft niet alleen jouw redding op het oog. Onze redding is geen doel in zich. Het gaat om de wereld. Paulus draagt ons op om te gehoorzamen, opdat we licht zijn. Licht voor deze wereld. Aangevuurd door Gods energie. Dus op deze dag van de arbeid een oproep, om je best te doen. Je in te spannen. Niet om de hemel bij elkaar te sparen. Maar om deze wereld te laten zien wie Jezus is.

Om aan iedereen duidelijk te maken, dat niet onze inspanningen, niet onze arbeid heil brengt. Maar dat Jezus Christus dat doet.

Jouw aanwezigheid mag dat duidelijk maken. Leef dus het evangelie. Voedt de hongerigen, raak de onaanraakbaren aan, zie de mensen die niet gezien worden. We hebben een grote verantwoordelijkheid als sterren in Gods nieuwe wereld. Niet als Johan Derksen, maar als moeder Theresa. Niet als Marco Borsato, maar als majoor Bosshardt. Niet als Ali B., maar als Simon P. Om in onze houding én in onze inspanning, onze arbeid, gericht te zijn op het koninkrijk van Jezus. Deel uit van wat je krijgt. Dat is genade.

Amen