

## **Goede vrijdag 15 april, 19.30 uur (!!): Het is volbracht (Joh.19:30)**

Lezing: Johannes 19:28-30

<sup>28</sup>Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei Hij: 'Ik heb dorst.' <sup>29</sup>Er stond daar een vat water met azijn; ze doopten er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. <sup>30</sup>Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

### Meditatie

Eén woord is het slechts. Volbracht! Een schreeuw van opluchting. Nadat Jezus een teug genomen had en nog één keer diep adem haalt. Adem is hetzelfde woord als Geest in het Oude Testament. Alle kruiswoorden zijn geïnspireerd. Jezus legt zijn testament neer. Om het drie dagen later ook zelf uit te voeren. Hij is zijn eigen executeur testamentair. Dat is uniek, natuurlijk. Hij heeft het volbracht. En straks gaat hij uitdelen wat hij hiermee nalaat. Diep ademhalen, lucht happen. Geest inhaleren. En dan deze uitroep.

De strijd is gestreden. Het licht breekt weer door. De duisternis wijkt. Het is klaar. De vraag is: wat is klaar? Wat heeft Jezus volbracht? Hij heeft in ieder geval gevochten met de duivel. Helemaal alleen. Wat dat was en hoe dat ging, dat wordt aan onze waarneming onttrokken. Hels is het geweest. Zo eenzaam. Eens, aan het begin van zijn missie, is hij al eens eenzaam in de woestijn geweest. Ook toen is de duivel bij hem geweest. Om zijn liefde op de proef te stellen. Om hem te verleiden tot gemakkelijke oplossingen. Maar Jezus weerstond die eerste verzoeken. En tot nu heeft hij de donkere weg gekozen. Omdat hij wist dat die diepte nodig is.

Wat je vaak hoort bij zulke momenten: zijn hele leven is waarschijnlijk aan hem voorbijgetrokken. Ja, sterker nog: ook óns leven is aan hem voorbij getrokken. Hij heeft zich zo met jou en mij geïdentificeerd. Hij is echt mensenzoon geworden. Ons leven heeft hij geleefd. Onze schuld. Onze pijn. Onze verlangens. Onze onvervulde dromen. Ze liggen op zijn schouders. In zijn hart. Aan het kruis is hij als het ware ieder van ons. Het is jouw leven dat hij wil verlichten. Voor jou heeft hij die diepe duisternis doorstaan.

Dat Hij hier zegt dat het volbracht is, betekent dat jij en ik niets kunnen toevoegen. Als Hij alles al gedaan heeft is voor ons de weg vrij. De toekomst wordt opengelegd. Ik vind dat een geruststellende gedachte. Mijn leven heeft betekenis voor God, maar de uitkomst van mijn toekomst hangt er niet van af. Als ik schuil bij Jezus is het voor mij gedaan. Geen zonde kan mij losmaken van zijn liefde. En mijn goede daden brengen mij niet dichterbij de hemel. Of de nieuwe aarde. Het nieuwe leven begint in dit woord van Jezus. Volbracht. Zijn testament gaat uitgevoerd worden. En jij bent erfgenaam.

Dit ene woord zet alles in het licht van genade. Dat is ook een lastige gedachte. Omdat we vaak denken dat onze inbreng heel veel voorstelt. Ik moet bij deze gedachte altijd denken aan die mop van de olifant en de muis. Ze lopen samen op een brug. Zegt die muis tegen de olifant: 'wat stampen we lekker hè!' Alsof die muis ook maar iets toevoegt aan het stampen. Alsof jij en ik ook maar iets kunnen toevoegen aan onze bestemming.

Met dit woord sticht onze Heer ook zijn nieuwe koninkrijk. Nu de duivel is verslagen op zijn eigen terrein: het domein van de angst en de duisternis, het domein van eenzaamheid en vervreemding, nu is Jezus de koning van de wereld. Waar Jezus bij de verzoeken in de woestijn gevraagd werd om te knielen voor de duivel. Met de belofte dat satan dan zijn macht zou overdragen op Jezus. Maar dat wees Jezus af. Daar heeft hij nu op majestueuze wijze de macht genomen. Hij heeft er recht op. De machten zijn verslagen. Het koninkrijk van Jezus krijgt vanaf nu ruim baan.

Natuurlijk zijn er nog wel stuiptrekkingen van de tegenstander. En daar hebben we behoorlijk last van. Er is nog zoveel dood en verderf, zoveel ziekte en pijn. De kwade machten hebben nog ongelooflijk veel invloed. Deze prachtige wereld gaat kapot aan onze overconsumptie, aan oorlog en geweld, aan egoïsme en hedonisme. Er gaat nog zoveel stuk. Maar het zijn stuiptrekkingen. Want het is volbracht. En zondag is het Pasen.

Amen