

Openbaring 12 – Wezenzondag

- Lezing: Openbaring 12:1-17

12¹Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. ²Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. ³Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien hoorns, en op elke kop een kroon. ⁴Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeedt ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. ⁵Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. ⁶De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

⁷Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand ⁸maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. ⁹De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. ¹⁰Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. ¹¹Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven. ¹²Daarom: juich, hemel, en jullie die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.'

¹³Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. ¹⁴Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van een grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. ¹⁵Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. ¹⁶Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. ¹⁷De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

Preek

Lieve mensen,

De beelden die Johannes ziet in Openbaring liegen er niet om. Het zouden zo scènes kunnen zijn uit 'the Lord of the Rings'. Of uit 'Game of thrones'. Maar het is een hemelse onthulling van wat er plaatsgevonden *heeft* en wat er nog gebeuren *gaat*. Met ons hoofdstuk als kern. Hier wordt in korte tijd de hele geschiedenis van de wereld weergegeven.

Je ziet de strijd die al sinds mensenheugenis plaatsvindt. In de allereerste belofte in de Bijbel wordt het al genoemd. Er is strijd tussen de duivel en God. En die strijd die vindt plaats in de hele schepping. Zowel in de hemel als op de aarde. En ook in ieder mensenhart. De strijd tussen goed en kwaad is overal te vinden.

We zien de draak, de duivel, die er op uit is te vernietigen. Wat hij heel de geschiedenis vooral wil voorkomen is, dat Jezus aan de macht komt. Het kind dat geboren gaat worden moet verslonden worden. Het hele Oude Testament lang zie je dat het zwaar is voor Gods volk, voor de vrouw. Barendsweeën. Verlangen naar verlossing. Maar ze heeft het zwaar. Ook al omdat de duivel, de draak, de komst van de verlosser wil voorkomen. Heel het Oude Testament zie je hoe satan bezig is. Hoe hij alles tegen laat werken. Iemand die heel wil maken? Het paradijs wil herstellen? De draak moet er niet aan denken. Alles op alles zet hij om de komst van Gods Zoon te versjteren.

Maar dat mislukt. Jezus wordt geboren. En blijkt sterker dan het kwaad. Hij verslaat de machten. Na 33 jaar, waarvan de laatste drie jaar de strijd in alle hevigheid werd gevoerd wordt Jezus opgenomen naar de hemel. Zo'n korte tijdspanne, dat Johannes het ziet als een oogwenk. Zomaar is het beslist. Jezus leek te verliezen, maar nam door liefde het kwaad de wapens uit handen. En als hij in de hemel komt is daar geen plaats meer voor het kwaad. De draak wordt op aarde gegoid.

En dat is het stukje waar we nu over nadenken. Jezus is in de hemel. En allen die ons voorgingen ook. Zij zijn veilig. Satan krijgt geen vat meer op ze. Maar wij, die hier achtergelaten zijn. Hoe zit dat met ons? Wat ziet Johannes in Openbaring over jou en mij?

Nou, in vers 6 zie je dat al samengevat. De vrouw vlucht naar de woestijn. En er wordt voor haar gezorgd. Jezus is wel weg, maar gebruikt zijn macht ook hier op aarde. Daarvoor zet hij zijn Geest in. Die minstens zo God is als hij. Dus ook vol kracht en liefde. Daar staan we als kerk volgende week bij stil. Maar hoe doet Jezus, hoe doet God dat dan door zijn Geest?

Nou, de vrouw die vlucht naar de woestijn. Krijgt twee vleugels om snel weg te zijn voor de duivel. De woestijn is een bijzondere plek. In de Bijbel staat die symbool voor de basis. Voor een heel intense periode. Een heel hechte periode in de relatie tussen God en mensen. Dat komt, omdat de mens daar volkomen afhankelijk is van de Schepper. De woestijn herinnert aan de wittebroodsweken van God met zijn volk. Veertig jaar lang hadden ze niets anders dan Gods zorg. Gods bescherming. Gods nabijheid, heel tastbaar in een wolk overdag en een vuurkolom 's nachts. Je hoefde maar even te kijken en zag dat Hij er is. Er komt niks tussen Gods liefde en jou. Hij is tastbaar aanwezig.

In Hosea komt dat terug. Als het een tijd slecht gaat tussen de mensen en God. Als ze de natuurgoden aanbidden, zoals Baäl. Dan zegt Hij in hoofdstuk 2:

Slide ¹⁶Daarom zal Ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. ¹⁷Daar zal Ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak Ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. ¹⁸Dan, op die dag – spreekt de HEER –, zul je Mij 'mijn man' noemen in plaats van 'mijn Baäl'.

God doet de wittebroodsweken over. De woestijn is een plek waar God dichtbij is. Waar de liefde kan opbloeien. Waar hij je beschermt.

Tegelijk probeert de draak ook daar de mensen kapot te maken. Een stroom water moet de vrouw verzwelgen. Je zou zeggen: water? Dat is precies wat je nodig hebt in de woestijn! En dat is precies het venijnige. Zo doet de duivel dat heel concreet. Hoe wil hij jou en mij van God losmaken? Door je te laten denken of voelen, dat je méér nodig hebt dan God alleen. Satan gooit de stroom van de economie over je heen. Dat je denkt dat je toch wel heel afhankelijk bent van geld voor je toekomst.

En zomaar nemen je werk, of geldzorgen, of teveel geld juist, zomaar ontnemen je die het zicht op God. Of de tijd voor God. De ruimte voor onze Heer wordt kleiner, omdat je het belang van geld overschat.

En zo gaat dat met veel dingen. Gezondheid, relaties, seksuele bevrediging. Ontspanning en vakantie. Je work-out waar je een kick van krijgt. Net als geld allemaal goede dingen. Maar zo vaak vullen ze onze harten en agenda's. En draait het daarom. De draak geeft je het gevoel dat je niet zonder kunt. Zoals water in de woestijn. Dat dat het een en het al is. Dat je leven, je verlangen, daarom draait. En dan verzwelgt het je.

Dat probeerde de duivel ook bij Jezus, aan het begin van zijn werk. Je ziet het patroon. Veertig dagen en nachten heeft onze Heer gevast. Ja, dan kun je aan niets anders denken dan eten, zo lijkt me. En dus probeert satan het zo. 'Je kunt van deze stenen brood maken. Zeker als je de zoon van God bent!' Maar onze Heiland trapt er niet in. En geeft een antwoord, dat ook ons kan helpen in onze verzoeken. Als onrust om geld, werk of relaties ons de nachtrust beneemt. Als zorgen om je toekomst of je gezondheid je te machtig worden. Jezus zegt tegen de draak: 'er is meer dan alleen waar je je zorgen om maakt. Je leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit Gods mond.'

En dát is precies in onze woestijn ook gaande. Je bent afhankelijk van God. Dat maakt de woestijntijd van Israël in Exodus heel duidelijk. *Hij* is het die je uiteindelijk van alles voorziet. Het is niet alles wat de duivel probeert onmisbaar te maken, waar jij van afhankelijk bent. Nee, het is God. En als je zijn koninkrijk zoekt, zo belooft Jezus in de Bergrede, dan ontvang je alles bovendien. (Mat.6:33-34) En let wel hè: dat zegt hij vlak na zijn eigen verzoeken in de woestijn. Hij spreekt dus uit ervaring. God zorgt. Hoe dan ook. Vertrouw maar op hem.

Zo komt God je te hulp als de duivel je belaagt. Hier in Openbaring ziet Johannes dat als de aarde die zich opent om de waterstroom op te slokken. Concreet laat Jezus zien hoe dat werkt tijdens zijn verzoeken. Hij brengt je de beloften van God in herinnering. Dat *zijn* zorg je uiteindelijk altijd redt. En dat je daarbovenop niets nodig hebt. Omdat Hij het geeft.

En dat is wat er gebeurt als Jezus naar de hemel is. Hij stuurt zijn Geest. En daarvan heeft hij zelf gezegd:

Slide ²⁵Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. ²⁶Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. (Johannes 14)

De Geest helpt je om je vast te klampen aan wat God beloofd heeft. En die belofte, die dateert al van heel lang geleden. Ik refereerde er al aan. God kondigde daar de strijd al aan. Maar zei er ook bij wie ging winnen. Dat is met Jezus gebeurd. Nu Hij naar de hemel is hoef je niet bang te zijn. Hij heeft de draak verslagen. Zoek je heil dan bij hem. Dan ben je meer dan overwinnaar (Romeinen 8:37-39)

Amen