

Psalm 27:8 – Openbare geloofsbelijdenis

27¹Van David.

De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?

Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

²Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.

³Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

⁴Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

⁵Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

⁶Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

⁷Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.

⁸Mijn hart zegt U na:

'Zoek mijn nabijheid!'

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,

⁹verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,

God, mijn behoud.

¹⁰Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

¹¹Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
¹²lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

¹³Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

¹⁴Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Preek

Lieve mensen,

Als je iets kwijt bent, dan is de beste tip: denk goed na waar je het voor het laatst gezien hebt. Wanneer had je het nog in je handen? Waar heb je het voor gebruikt? En wat heb je er vervolgens mee gedaan? Grote kans dat je het dan terugvindt. Omdat je gericht kan zoeken.

Sommige mensen zijn zichzelf een tijdje kwijt. Wat doe je dan? Mensen gaan op reis om zichzelf te vinden. Een pelgrimstocht naar Santiago. Nieuwe ervaringen opdoen. Als je jezelf kwijt bent, dan werkt de tip: 'denk goed na waar je jezelf voor het laatst gezien hebt' niet echt.¹

En als je God zoekt? Hoe werkt dat dan? Zou de tip: 'waar heb je Hem voor het laatst gezien en zoek daar', zou die tip bij het kwijt zijn van God werken?

Weet je, als je in een gelovig gezin opgroeit. Dan is er altijd wel een periode dat je *echt* in God gelooft. De verhalen over Jezus, dat grenzeloze vertrouwen op God als Vader. Ik kan daar soms wel naar terug verlangen.

Want als je opgroeit. Als je ouders van hun voetstuk vallen, – want je moeder bleek niet alomtegenwoordig en je vader niet de sterkste van de wereld – als je ouders van hun voetstuk vallen, in die fase valt God er ook vaak af. Je krijgt kritische vragen. Je wordt aan het twijfelen gebracht. Je hoort tegenstemmen. Argumenten om je geloof los te laten. Je komt verdriet tegen en lijden. Veel werd je ontzegd tijdens de corona-periode. Je hoort ook nog eens bij de pech-generatie. En een oorlog in Europa zet van alles op losse schroeven. Zomaar ben je God kwijt.

Waar moet je zoeken? Uiteindelijk denk ik dat iedereen op zoek is. Naar rust, recht, vrede, schoonheid. Naar ruimte, naar veiligheid. Naar zingeving. Bono zingt er over in één van de nummers

¹ Geleend van Tim Fransen: <https://youtu.be/8Si7PwxW91s>

van U2. *Looking to fill that God-shaped-hole.*² Of, zoals kerkvader Augustinus het ooit zei: 'onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U'. Zoveel mensen zijn op zoek. Uiteindelijk, ten diepste, naar God. Naar zijn nabijheid. Naar een verloren paradijs.

We zijn God allemaal wel eens kwijt. We zitten hier met heel wat christenen. Velen van ons geloven en hebben, net als de jongeren vandaag, ooit belijdenis van hun geloof afgelegd. Dat wil niet zeggen dat je God nooit kwijt bent. Het komt bij mij regelmatig voor dat ik hem opnieuw moet zoeken. In een andere fase van je leven, gebeurtenissen die je overvallen, persoonlijke omstandigheden die je leven opnieuw tot een zoektocht maken. Eenmaal belijdenis gedaan betekent niet dat je God in *the pocket* hebt.

Ja, iedereen is God wel eens kwijt. Ook David, de singer-songwriter van Psalm 27. Hij wordt een 'man naar Gods hart' genoemd. (1 Sam.13:14; Hand.13:22) En toch zien we in zijn leven heel wat momenten dat God voor hem ver weg is. Hij heeft het druk met zijn leven, opbouwen van zijn bestaan. Je zou kunnen zeggen: studeren, carrière maken, relaties aangaan. Een zoektocht op zich. En zomaar verdwijnt God wat naar de achtergrond. Daarnaast werd Davids bestaan ook bedreigd, was hij op de vlucht en moest altijd op zijn hoede zijn. Dus hij heeft wel wat met God, maar soms biedt dat hem helemaal geen vastigheid. Zoals iedere relatie moet je ook aan de relatie met God blijven werken.

En het mooie is. Uiteindelijk hangt het niet van David af. Het is God die het in je hart legt om op zoek te gaan. En dat steeds weer blijft doen. Je bent het een tijdje kwijt. En dan word je onrustig. Je mist hem. En dan spreek je het uit: *ik wil U wel zoeken. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Het lukt me niet om standvastig te geloven. Ik kan wel met de mond belijden, maar in mijn dagelijkse praktijk valt het zo vaak tegen.* Dat is eigenlijk wat David in Psalm 27 zingt. En wat alle mensen hier op het plein in hun leven meemaken.

En we wéten wel dat God maar één gebed bij ons vandaan is. Maar zelfs dan vinden we het soms moeilijk om hem te vinden. Wat dan helpt is daarheen te gaan, waar je Hem voor het laatst hebt gezien. En dat kan soms heel ver terug zijn. Misschien wel het moment van je doop. Of de verhalen uit de kinderbijbel. Bij David is het de tempel. Daar verlangt hij naar terug. Waarschijnlijk is hij op de vlucht. De tempel. Eredienst. Daar draait alles om God. Daar is hij samen met zijn mede-zoekers. En vinden ze steun aan elkaar.

En dat wil ik iedereen hier ook meegeven. Als je God kwijt bent. Als je in een fase zit waarin God lastig te vinden is. Zoek dan samen met anderen. De kerk, de kring, vrienden, dispuutsliden. En zoek daar waar je voor het laatst een glimp van hem opving. Een lied, een woord, een wandeling, een knuffel van iemand. Jezus belooft dat je zult vinden wanneer je zoekt. (Mat. 7:7-12; Luc. 11:9-13) Maar zelfs als zoeken even niet lukt. Als je het niet opbrengt. Zelfs dan mag je er op vertrouwen dat God dat weer aanwakkert. Wacht op de HEER. Want Hij is nooit ver weg.

Amen

² Het nummer 'Mofo' op het album 'Pop' (1997)