

Matteüs 24 en 25 – waakzaamheid 4

- Lezing: Matteüs 25:31-46

³¹Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorievolle troon. ³²Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; ³³de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. ³⁴Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. ³⁵Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, ³⁶Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe." ³⁷Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? ³⁸Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? ³⁹Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?" ⁴⁰En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan." ⁴¹Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. ⁴²Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. ⁴³Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet." ⁴⁴Dan zullen ook zij antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor U gezorgd?" ⁴⁵En Hij zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan." ⁴⁶Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.'

Preek

Begin: fragment uit het NOS journaal van dinsdagavond 30 augustus:

https://1drv.ms/v/s!AmRTqS_dSMzkqegvYEhL42nORWDS9Q?e=eDD1My

Een prachtig voorbeeld van hoe je het evangelie leeft. En is het daar niet om te doen in onze tekst? Leven van genade en vol genade. Volgens mij is dat waar het hier om gaat.

Toen ik dit hoofdstuk voor het eerst bewust las was ik overweldigd. Ik ben groot geworden in een kerk waar veel aandacht was voor de leer. En voor de juiste kerkkeus. Voor zuiverheid in de liturgie. Want het kwam er op aan! Daar zou de beslissing vallen. Als het ging om eeuwig heil. Dat zou gaan om dat soort dingen. Daarin moest je waakzaam zijn.

En toen las ik dit. Als de mensheid voor de troon van koning Jezus verzameld wordt. Dan praat hij niet met je over de inhoud van je geloof. Maar over de *uitwerking* van je geloof. Wat heeft genade met jou gedaan?

Kijk, waar je voor moet oppassen als je deze laatste preek van Jezus leest. – Dit is immers de laatste preek voordat hij gaat sterven. – Je moet oppassen dat je niet vervalt in moralisme. Veroordelen van de ander. Oordelen over vroeger. Zoals ik net ook bijna deed. Want ik weet wel, dat die nadruk op

kerkkeus en zuiverheid een hele maatschappelijke en sociale uitwerking had. Dus ik wil niet veroordelen. Ik ben echter wel groot geworden met het idee dat het daar niet om draaide. Het draait om zuiverheid in je hart. Maar hier bij Jezus lees ik iets anders. Maar dus oppassen voor veroordelen van anderen en van het verleden.

Waar je ook voor moet oppassen is, dat je denkt dat je de hemel toch weer moet gaan verdienen. Zomaar ineens verlies je uit het oog, dat het draait om genade. Dat je zonder verdienste van jouw kant door Jezus gered wordt. Vrij gezet. Dat je denkt dat je met je daden in een goed blaadje komt bij je Heer. Dat hij dan pas van je houdt. Daar gaat het hier zeker niet om. Waar het wel om gaat is dat genade geen eindpunt is, maar een beginpunt. Genade verandert je leven. En hoe jij omgaat met anderen is een graadmeter of je inderdaad veranderd bent. En je wilt laten veranderen door de genade waarmee Jezus met jou omgaat.

We hebben de neiging om onszelf te identificeren met de schapen en de bokken. Maar eerst vraagt Jezus in deze gelijkenis een andere identificatie. Zoals hij zichzelf op één lijn plaatst met de dorstigen, de hongerlijders, de vreemdelingen, de naakten, de zieken en de gevangenen. Zo houdt Hij jou en mij ook een spiegel voor. Om eerst eens datzelfde te doen. Hij wil jou en mij besef meegeven, dat zonder Hem wij die bedelaars zijn. Die het niet voor elkaar krijgen ons leven op orde te krijgen. Die niet bij machte zijn zichzelf te redden.

Wij zijn in een redelijk comfortabele setting christen. Velen van ons zijn in een christelijk gezin opgegroeid. Dat is wel eens een nadeel. Ik kan ontzettend aangeraakt worden door verhalen van mensen bij wie dat anders is. Die een leven van verlies, verslaving, schulden en zelfs gevangenschap hebben gehad. Die als het ware voor de poorten van de hel weggesleept zijn door Jezus. Voor hen is redding echt een levensveranderende gebeurtenis. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld allerlei vluchtelingen, die vervolgd werden om hun geloof of die juist tot geloof zijn gekomen in wat ze allemaal hebben meegemaakt.

De meesten van ons hebben dat niet heel heftig meegemaakt. En toch is dat wat aan de hand is. Zonder Jezus zou ons leven op drift zijn, zouden we nergens houvast vinden. Dat *lijkt* niet zo in onze rijke maatschappij. Zonder een Heer zou je ook best een gelukkig leven kunnen leiden. En toch ... en toch is dat maar schijn. De onzekerheid van deze tijden zou ons *iets* kunnen leren over de houvast die we vinden in Jezus. Ik vind dat nog steeds moeilijk, begrijp me goed. Mijn leven staat nog niet op het spel. Zo lijkt het. Maar de redding door Jezus. Zijn onvoorstelbaar grote liefde. We kunnen ons bijna niet voorstellen hoe groots en levensreddend die is.

Ook voor de Joden gold dat. Velen van hen hadden best een gemoedelijk leven. Hele periodes was er niet veel aan de hand en voelde iedereen shalom, welbevinden. Toch herinnert God hen er aan dat ze ooit vluchteling waren. En dat ze daarom goed moeten omgaan met hen die het minder hebben. Ook als dat vreemdelingen zijn.

Slide ³³Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. ³⁴Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. (Leviticus 19)

Hier zie je het patroon: omdat je zelf genade gevonden hebt. Ruimte om te leven, zomaar, gratis en voor niets. Ruimte in het hart van God. Bevrijding door je Heer. Omdat je zelf genade gevonden hebt moet je ook genadig zijn voor die ander. Waakzaamheid is leven van genade en die genade kun je

niet voor jezelf houden. Als je werkelijk beseft hoeveel God je geeft, dan kun je niet anders dan anderen laten delen in de zegen.

En dat gaat terloops. Besef van genade laat je zomaar genadevol leven. Want ze vragen: wanneer hebben we u dan naakt gezien? Wanneer was u vreemdeling? En hebben wij voor U gezorgd? Je beschouwt het als vanzelfsprekend om zo te leven. Om zo te helpen. Om dat te doen. En in dat alles komt Jezus naar je toe en bied je de kans om zijn genade te delen. Om zijn koninkrijk te laten zien.

Dus dit is de gedachte: Jezus identificeert zich met mensen die lijden. Zozeer, dat hij zelf ook de godverlaten leegte ervaren heeft. Zo bevrijdde Hij ons van de macht van het kwaad. En zo wil Hij nog veel meer mensen daarvan bevrijden. Jij wordt geroepen je te identificeren met je Heiland. Doen zoals Hij. En dat betekent dat ook jij je verbonden voelt met de hongerigen, mensen met dorst, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. Zoals Christus zich met hen identificeert, zo mag jij je ook met hen identificeren. Dat is wat genade uitwerkt.

Ontvang dus brood en wijn. Onverdiend. Zomaar krijg je ruimte, richting, vastigheid en aanvaarding. Liefde, vergeving, vreugde en licht. Zomaar. Omdat Jezus dat aan je kwijt wil. Nou, dan kun je ook zomaar daarvan uitdelen. Als het goed is komt er ruimte in je hart. Voor die ander, die het minder heeft dan jij. Dan draagt genade vrucht.

En dan komt Christus dus in alle opzichten in je leven. In de mensen die je ontmoet is Hij. In de vruchten die je voortbrengt is Hij. Hij komt dan in wat je ontvangt én in wat je doet centraal te staan. En dan is het goed.

Amen