

- Tekst: Lucas 2⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze **omgeven door het stralende licht van de Heer**, zodat ze hevig schrokken.

Preek

Slide Geven engelen licht?

Dat vroeg ik mij bij het nadenken over deze dienst af. Geven engelen licht? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Wie heeft daar een idee over?

...

Slide Gaf Mozes licht?

Een andere vraag. Misschien gemakkelijker te beantwoorden. Wie weet het antwoord? (...) Nou, er was een tijd, dat Mozes licht gaf. Dat hij zoveel licht gaf. Dat hij een sluier voor moest. Zoals een vrouw. Hij had God gezien. Alleen maar van de achterkant. Niet eens van de voorkant. Dus niet eens God in zijn volle glorie. Hij ving een glimp op, zo zou je kunnen zeggen. En daar straalde zijn gezicht zo van. Dat het licht gaf. Zo veel licht, dat mensen om hem heen verblind werden. Als je God ziet, dan straalt er iets van zijn licht van jou af. Jij verspreidt het licht van de Heer.

Slide Engelen zijn boodschappers

Het woord 'engel' betekent gewoon 'boodschapper'. En bij een boodschapper geldt: het gaat niet om de persoon, maar om wat hij namens wie komt zeggen. Als jij iets besteld hebt via internet. Dan ben je wel blij als DHL of TNT-post of UPS het komt brengen. En al helemaal als GLS het ook echt komt brengen 😊 En je geeft de bezorgers van kranten en folders misschien wel een footje, deze dagen. Maar het gaat bij het bezorgen niet om hen. Het maakt je niet uit wie het komt brengen. Het gaat er om wat hij of zij komt bezorgen. En van wie het komt.

Een engel is in zichzelf dus niets. Hier staat ook dat het bij de herders, dat dat een engel *van de Heer* is. En dat laatste is belangrijk. God zelf wil iets zeggen. Hij is aan het woord. Hij wil aanwezig zijn met zijn woorden. Bij de herders. En gebruikt daarvoor een boodschapper. Zo wil de Heer de wereld bekend maken wat er is gebeurd.

Slide Licht van de Heer

Geven engelen licht? Ook hier moeten we goed lezen wat er staat. De engel komt bij de herders staan. En, zo staat er, het licht *van de Heer* omstraalde hen. Engelen brengen een boodschap van de Heer. Ze mogen niet zelf maar iets verzinnen. Maar komen namens hun zender. Het is ook niet hun eigen licht dat ze verspreiden. Maar het licht van hun zender. Het licht van God.

Blijkbaar werkt het hetzelfde als bij Mozes. Wie langdurig dicht bij de Heer is. Die wordt als het ware opgeladen. Denk aan glow-in-the-dark dingen. Als je die een tijd in het licht legt. Dan zuigen ze als

het ware het licht op. En als het dan donker is. Dan geven ze licht. Dat is niet hun eigen licht. Dat hebben ze opgedaan bij een echte lichtbron.

Zo is het ook met engelen. Ze gaan zo veel met God om. En God is licht. Ze gaan veel met God om. Even hiervoor staat dat ook in Lucas. We lazen het zondagmiddag ook. Als Gabriël zichzelf voorstelt aan Zacharias. Dan zegt hij het volgende:

Slide Lucas 1:19 Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen.

Engelen gaan dus veel met God om. Gabriël is altijd in Gods nabijheid. En als ze dan naar de donkere velden van Efrata gestuurd worden. Dan verspreiden ze licht. Niet hun eigen licht. Nee, ze verspreiden het licht van de Heer.

Slide Op naar Jezus!

De herders gaan naar Jezus. Dat is een belangrijke beweging die ze maken. De engel zei het niet met zoveel woorden, dat ze dat moesten doen. Maar hij had het wel over 'vinden'. Ze willen het met eigen ogen zien. En als ze er vandaan komen? Ze loven en prijzen God om alles wat ze gehoord en gezien hebben.

We zingen elkaar toe met Kerst: komt laten wij aanbidden, die Koning. We nemen elkaar mee, vandaag. Achter de herders aan. Om het kind te zien. Om te ervaren dat God zijn beloften waarmaakt.

Het is niet een beweging die we alleen vandaag maken. Zo mogen we elke dag naar Jezus. Met hem omgaan. Zijn woorden, zijn aanwezigheid, zijn Geest.

Slide Omgaan met de Heer

Wat gebeurt er met engelen als ze in het licht van de Heer zijn? Ze worden er zo door beïnvloed, dat ze zelf dat licht ook gaan verspreiden. Ze nemen het mee vanaf Gods troon en schijnen het in onze duistere nacht.

Herders gaan op zoek naar de voerbak. Ze willen Jezus zien. Ze vinden hem en brengen wat tijd bij hem door. Praten met Maria en Jozef. Nemen het geboren kind een keer goed in zich op. En als ze een tijdje daarna vertrekken. Dan lijkt het wel alsof ze veranderd zijn. Alsof ze zelf ook een beetje licht geven. In ieder geval verspreiden ze de boodschap van God. Het goede nieuws, het evangelie, gaat zo de wereld in. Ze nemen de zang van de engelen over: *Eer aan God in de hoogste hemel. Vrede op aarde. God houdt van mensen.*

En zo gaat het verder. Mensen die door Jezus gegrepen worden. Ze veranderen. Jezus is het licht van de wereld. En mensen die met hem omgaan. Die tijd met hem doorbrengen. Die letten op zijn optreden en achter hem aan gaan. Als de rabbi die ze zochten. Mensen dus die hem volgen en hem

steeds ontmoeten. Die gaan, als glow-in-the-dark mensen, zelf ook licht verspreiden. Als engelen gaan ze op pad. Om het goede nieuws te verspreiden.

Dat is dus wat er gebeurt als je wilt leven in het licht van je Heer. Als je je laat verwarmen door zijn genade en liefde. Als Gods barmhartigheid je in de greep krijgt. Dan ga je dat licht ook verspreiden. Je gaat dienen als Jezus. Krijgt oog voor de duisternis waarin mensen leven. En wilt ze uit hun isolement halen. Hun verdriet helen. Mensen uitzicht geven. Niet alleen met woorden. Maar juist ook met daden.

Slide Stralend kerstfeest!

Engelen zijn dienaars. Boodschappers. Die constant in de buurt zijn van God. Dat beïnvloedt hun zijn. Ze krijgen zoveel mee van die nabijheid. Dat ze zelf ook licht lijken te geven.

Kerstfeest heeft een mooie beweging. Want juist die engelen sturen gewone burgers, herders, mensen zoals jij en ik, naar Jezus toe. Omdat ze weten: wie dicht bij Jezus komt, die verandert. Daar gebeurt wat mee. Ze spreken uit ervaring, die engelen.

En als mensen dan Jezus ontmoet hebben. En in zijn nabijheid zijn. Dan gebeurt er echt wat met ze. Iets van zijn glans. Iets van zijn godheid. Iets van zijn dienstbaarheid ook. Het straalt af op de mensen om hem heen.

Leef daarom dicht bij Jezus. Niet alleen vandaag met Kerst. Maar alle dagen van je leven. Dan zullen de mensen om je heen dat aan je merken.

Ik wens iedereen een stralend kerstfeest.

Amen