

Spring (1)

- Kolossenzen 1:3-29

³In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, ⁴want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen; ⁵beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie ⁶u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. ⁷Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. ⁸En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. ⁹Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. ¹⁰Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien ¹¹en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

¹²Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. ¹³Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, ¹⁴die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

¹⁵Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping:

¹⁶in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.

¹⁷Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

¹⁸Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn:

¹⁹in Hem heeft heel de volheid willen wonen

²⁰en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

²¹Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, ²²maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem. ²³Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben.

²⁴Ik ben verheugd dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, ²⁵waarvan ik dienaar geworden ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: ²⁶het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. ²⁷Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op

goddelijke luister. ²⁸Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. ²⁹Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

Preek

Preek deel 1

Slide (het hele eerste deel van de preek laten staan)



Lieve mensen,

Wat geldt voor Adje? En voor Rob, Emmy, Gerard en Chris? Wat geldt voor ons allemaal? Voor ieder mens in deze wereld, of hij of zij nu in God gelooft, of niet? Dat we allemaal onze oorsprong hebben in Gods zoon. In Jezus. Paulus schrijft het in Kolossenzen 1: 'in Hem is alles geschapen ... alles is door Hem en voor Hem geschapen'. Jezus is de oorsprong van alles en iedereen.

Hij is de bron van leven. Dat is de eerste betekenis van het jaarthema 'Spring'. Engels voor 'Bron'. En dan wel een bron die overvloedt. Anders gebruik je in het Engels het woord 'well'. Dus 'spring' is een bron die overvloedt. Je hoeft niet diep te graven. Niet afdalen in een grot om het water op te diepen. Nee, het komt vanzelf naar je toe.

Rond zo'n bron concentreert zich het leven. Dat zie je in allerlei namen van steden. Colorado Springs. Palm Springs. Spring City. En zo kun je nog wel even doorgaan. Waar levend water is, daar vestigen

mensen zich. Zoals in Nederland langs de rivieren. Een dam is zo gemaakt en dan komt het water naar je toe.

Rond zo'n bron concentreert zich het leven, omdat die bron ook leven geeft. Je leeft uit de bron. En zó bedoelt Paulus het ook als hij Jezus de bron, de oorsprong, noemt. We zongen het vorige week ook met het laatste lied. Jezus als 'Wellspring of the joy of living'. Of met een ander lied: 'bron van liefde, liefde zelf'. Heel het leven vloeit voort uit Goddelijke liefde. Heel de wereld vind haar oorsprong in Jezus Christus.

En dus is Hij de bron waar we uit leven moeten. Wil je leven? Wil je een richting in deze onrustige tijden? Wil je weten hoe je moet reageren op omstandigheden? Wil je christen zijn vandaag, in deze stad? Ga dan terug naar de Bron. Leef dicht bij Jezus. Zoals Adje, Rob, Emmy, Gerard en Chris en vele anderen die ons voorgingen deden.

Er was eens een Nederlandse veehouder die op reis ging naar Australië. Hij ging bij collega's kijken. En wat hem opviel: nergens zag je hekken! En geen sloten, om je kudde dicht bij te houden. Dus hij vroeg zijn Australische gastheer: hoe doen jullie dat? Hoe houd je de kudde bij elkaar? Die antwoordde: we bouwen geen hekken, maar hebben een bron. Uiteindelijk komt de kudde daar vanzelf weer naar toe. Zo kerk zijn. Niet door grenzen te bewaken. Maar door dicht bij de kern te blijven. Dat is het eerste van het jaarthema van dit jaar. Spring. Bron.

We zingen: 'ontspring in ons als een fontein'.

Preek deel 2

Slide: (het hele tweede deel van de preek laten staan)



'Spring' betekent ook 'lente'. Vanuit de bron gaat er van alles tot bloei komen. Paulus is daar verrukt over: 'overall in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u', zo schrijft hij aan de Kolossenzen (vers 6). En dat gaat meer worden, zo schrijft hij verderop: 'U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.' (vers 10-11)

Wie uit de Bron leeft mag rekenen op groei en bloei. Er wordt nogal gesomberd over de toekomst van de kerk. En het lijkt ook soms meer herfst dan lente. Kerken vergrijzen, sluiten en worden zelfs gesloopt. Of door projectontwikkelaars tot een andere bestemming gemaakt dan een Godshuis. Heeft de kerk nog toekomst hier in onze westerse wereld? Ik hoor die geluiden ook wel in de gemeente soms. En zeker, Corona heeft best wel wat gedaan met de Waterpleinkerk.

Tegelijk mogen we leven vol van hoop, zoals we zongen aan het begin. Zoals God in de natuur altijd weer nieuwe seizoenen geeft. Daar heeft hij zelfs de regenboog als teken voor gegeven. Zo zal hij dat in de kerk ook doen. Wij moeten doen waar we toe geroepen zijn. Leven uit de bron. En bloei verwachten.

Het mooie van de lente is: iedereen geniet er van. Als de knoppen weer uit komen en de lammetjes door de wei dartelen. Als de dagen lichter worden en de winterkou verdreven wordt. Paulus schrijft daar ook over: '... luisterrijk geheim voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister'. Het woord 'luister' betekent dat het schittert en straalt en sprankelt. Alle mensen zullen het opmerken. Zullen er van genieten. Het is goed voor de omgeving als er een nieuw elan ontstaat. Als het nieuwe leven vorm krijgt in de kerk.

Voor nieuw leven, een nieuwe lente, kán gelden dat er dingen moeten afsterven. Dat oude vormen die misschien ingesleten of vastgeroest zijn moeten wijken. Daar willen we dit seizoen ook eerlijk naar kijken. Tegelijk blijft het leven uit de Bron het belangrijkste. Als we dat maar blijven benadrukken en ook dát steeds opnieuw doen. Dan zullen we een mooie lente tegemoet gaan. Waar onze stad van mee kan genieten.

We zingen over lente.

Preek deel 3

Slide: (het hele derde deel van de preek laten staan)



'Spring' is natuurlijk ook gewoon Nederlands. Als je leeft uit de Bron en een nieuwe lente verwacht, dan durf je ook de sprong te wagen. Sowieso heeft geloven altijd wel iets van 'een sprong in het diepe'. Je ziet dat bij best wel wat gelovigen in de Bijbel. Neem Abraham, die zomaar op weg ging zonder te weten waar hij zou uitkomen. Of neem de eerste leerlingen van Jezus, die alles lieten vallen om achter Jezus aan te gaan.

Paulus schrijft in ons hoofdstuk dat hij lijdt voor Jezus. Dat hij alles opzij zet om de boodschap te verkondigen. Zichzelf wegcijfert voor de verspreiding van het evangelie. Zo kan geloven ook zijn. Trouw aan God kost best wel wat. Het is soms een strijd om je geloof te leven. Dat kan best spannend zijn.

En toch. Als je hoort hoe Paulus Jezus belijdt in vers 15-20. Het zijn woorden waar we vorig jaar bij het begin van ons jaarthema ook al bij stilstonden. Zoek die preek nog maar eens op, als je de reikwijdte van die lofzang van Paulus tot je door wilt laten dringen. Die woorden. Dat álles in deze wereld verbonden is met Jezus. Dat er geen terrein is waar onze Heer niet te vinden is. Waar Hij niet over gaat. Nou, dan durf je toch de stap te nemen? De sprong te wagen! Je Heer te volgen en te dienen!? Dan ga je het leven met hem aan.

Dan ga je ook het sterven met hem aan. Ook dat kan een sprong in het duister zijn. Wie weet wat hem of haar te wachten staat? Wie weet het zeker? Ik heb de afgelopen periode veel geleerd van de broers en zussen die ons voorgingen. Van Adje, Rob, Emmy, Gerard en Chris. Van hun getuigenissen. Hun verlangen en vertrouwen. Het proces van loslaten. Ik heb ook veel geleerd van de mensen om hen heen. De woorden en liederen op hun begrafenis. Ook daar het vertrouwen in de toekomst voor hen die achterbleven. Elke stap in vertrouwen zetten. Elke sprong toch maar wagen, omdat je weet dat Hij je opvangt. Dus in leven én sterven durf tonen.

Wie put uit de Bron. En droomt van een nieuwe lente. Die waagt de sprong. Dat is waar ons jaarthema dit seizoen over gaat. We hopen en bidden dat het tot zegen mag zijn van de Waterpleinkerk. En dat het aanstekelijk mag zijn voor veel, heel veel mensen om ons heen.

Amen