

Jesaja 57 15 – doopdienst  
Thema: **Waar woont God?**

- Lezing: Jesaja 40:1-11

<sup>1</sup>Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

<sup>2</sup>Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

<sup>3</sup>Hoor, een stem roept:

'Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.

<sup>4</sup>Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.

<sup>5</sup>De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!'

<sup>6</sup>Hoor, een stem zegt: 'Roep!'

En een stem antwoordt: 'Wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.

<sup>7</sup>Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.'

<sup>8</sup>Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

<sup>9</sup>Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet.

Zeg tegen de steden van Juda: 'Ziehier jullie God!'

<sup>10</sup>Ziehier God, de HEER!

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.

Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.

<sup>11</sup>Als een herder weidt Hij zijn kudde:

zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de oaien.

- Tekst: Jesaja 57:15

<sup>15</sup>Dit zegt Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen met hen die gebroken zijn en nederig van geest, opdat de nederige geest herleeft,

opdat het verbrijzelde hart tot leven komt.

### Preek

Lieve mensen,

Weet je wat ik het meest indrukwekkende moment vond bij de huldiging van Feyenoord? Dat was het moment dat Orkun Kökcü en Justin Bijlow naar beneden kwamen. Om mensen vlak vooraan te begroeten. Dat waren mensen die met stichting ambulancewens gekomen waren. Die zo graag de huldiging wilden meemaken. En de aanvoerder en keeper van Feyenoord namen uitgebreid de tijd om met ze te spreken en op de foto te gaan. Mensen waren tot tranen geroerd. Dat hun helden zo dichtbij kwamen. En zo menselijk blijken.

Ik heb zelf ook wel eens zo'n moment gehad. Ik was met mijn gezin in Newcastle voor een concert van Genesis. En ik liep op de dag van het concert op de boulevard ineens deze man tegen het lijf:

**Slide:**



Zegt weinigen van jullie iets, maar het is Michael Rutherford, de gitarist van Genesis, die met zijn vrouw een wandelingetje maakte. Die man bewonder ik al zo'n 40 jaar. In moeilijke en fijne tijden heeft zijn muziek mijn leven gestempeld. Hij reist dus als decennia met me mee, als het ware. En ineens maakt 'ie een praatje met me en mocht ik met hem op de foto. Hij was zeer belangstellend en kijk hoe blij ik sta te gnuiven.

Als een held, iemand tegen wie je opkijkt, die je bewondert en die je normaal gesproken alleen op afstand kan zien, als je die ineens van dichtbij meemaakt, dan doet dat wat met je. En dan blijkt diegene heel benaderbaar, aanspreekbaar en gewoon. Zo'n ontmoeting kan je leven veranderen.

Als je de Bijbel leest, dan is dat helemaal zo met God. Kijk, het wás in het begin niet zo. Natuurlijk was er onderscheid tussen Schepper en schepsel, maar God was wel dichtbij. Met de mens wandelend door de tuin in de avondkoelte. Maar als de zonde die relatie kapot maakt en bemoeilijkt. Dan blijkt dat God toch van andere orde is dan Adam.

God is heilig en benadrukt die heiligheid ook. God spreekt wel, maar zit nooit meer naast je op de bank. Hij is hoog en verheven en troont in eeuwigheid. God is altijd goed. Wij zijn best wel slecht. En dat onderscheid maakt de afstand enorm. We lazen afgelopen kerkenraadvergadering het volgende:

**Slide:** <sup>18</sup>'Laat mij toch uw majesteit zien,' zei Mozes. <sup>19</sup>Hij antwoordde: 'Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn. <sup>20</sup>Maar,' zei Hij, 'mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.' (Exodus 33)

Zo is de verhouding. God is heilig en hoog. Als de hogepriester eens per jaar achter het gordijn van de tempel mag komen, op Jom Kippoer, dan moet hij zich uitgebreid ritueel reinigen en met verzoenend bloed de zonden wegdoen.

In de tijd van Jesaja werd die afstand nog erger gevoeld. Het volk was uit elkaar geslagen en op de vlucht. In ballingschap, ver van huis en ver van God, zo was het gevoel. En dán zegt God ineens dit. Ik troon hoog en verheven, maar ook bij kleine mensen die het zelf niet redden. Daar zit een enorme belofte in.

En die belofte wordt ingelost met het wonder van Betlehem. God wordt mens. Komt ineens heel dichtbij. En als Jezus 33 jaar later sterft, dan scheurt het gordijn in de tempel. We hebben daar op Goede vrijdag bij stilgestaan. God doorbreekt de afstand omdat het bloed van Jezus vloeit. Dat heeft zo'n impact, dat God als het ware van het balkon afdaalt en jou aanraakt. Hij blijkt heel dichtbij en helemaal niet angstaanjagend. Wel indrukwekkend en adembenemend. Maar tegelijk heel benaderbaar en toegankelijk. En je kan zomaar met hem op de foto.

En dat wordt nog sterker met Pinksteren. Op dat moment komt God nóg dichterbij: hij komt in de mens wonen. Jouw lijf, jouw leven, is woonplaats van God. Dat is iets onvoorstelbaars. Daar raak je ook nooit over uitgedacht. Maar juist in je kwetsbare momenten. Waarin je gebukt gaat onder schuldgevoel. Of je bevindt je in een donkere periode. Dat je je verbrijzeld voelt en eenzaam. Als je opziet tegen de volgende dag of de week die komt. Spanning vult je lijf. Juist dan wil God je laten weten: maar Ik woon in je leven. Ik ben gekomen om niet meer weg te gaan. Mijn Geest komt jouw geest te hulp. Je mag mij Vader noemen. (Romeinen 8:15,16,26)

Typhoon zei op de afgelopen EO-jongerendag: stop met zoeken: Hij is er al! En dat is ook wat in de doop van Magnus en Oden zo duidelijk spreekt. Het is die God, hè, die hoog en heilig is. Sterk, machtig, overweldigend en ontzagwekkend. Die tegelijk heel dichtbij, zacht, zorgzaam en vriendschappelijk is. De God waarvan gezegd wordt:

**Slide:** Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. (1 Timoteüs 6:16)

Hij openbaart zich ook in het gedeelte dat we lazen:

**Slide:** <sup>11</sup>Als een herder weidt Hij zijn kudde:  
zijn arm brengt de lammeren bijeen,  
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien. (Jesaja 40)

Die God, Vader, Zoon en Geest, verbindt vandaag zijn naam aan die van twee kleine jongens. En zegt: ik ben heel sterk. En tegelijk heel dichtbij. Vertrouw maar op mij. Jouw kleine en kwetsbare leven ligt in mijn sterke en zachte handen. En daar komt niemand tussen.

Ik ga afsluiten:

Als één van je helden ineens dichtbij komt, dan raakt zo'n ontmoeting nooit meer uit je systeem. Iemand die je hoog hebt zitten en op afstand bewondert ziet ineens ook jou staan of zitten en geeft je aandacht. Dat doet je wat. Zo is in de doop God dichtbij gekomen. Je raakt er nooit meer los van. Gelukkig.

Amen