

- Lezing: Handelingen 1:1-14

<sup>1</sup>In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin <sup>2</sup>tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. <sup>3</sup>Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.

<sup>4</sup>Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. <sup>5</sup>Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.' <sup>6</sup>Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: 'Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' <sup>7</sup>Hij antwoordde: 'Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. <sup>8</sup>Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'

<sup>9</sup>Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. <sup>10</sup>Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. <sup>11</sup>Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.'

<sup>12</sup>Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. <sup>13</sup>Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. <sup>14</sup>Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

- Lezing: Kolossenzen 3:1-4

<sup>1</sup>Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. <sup>2</sup>Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. <sup>3</sup>U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. <sup>4</sup>En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

## **Preek**

Lieve mensen,

Hemelvaart is altijd een beetje een raar feest. Toen Wilhelmina naar Londen uitweek in de tweede wereldoorlog, toen vierden we toch ook geen feest. De gewone landgenoten bleven achter. Maar vanuit Engeland bleef ze wel aanmoedigen en ook achter de schermen opereren. En uiteindelijk was het de bedoeling dat ze terug zou keren. Wat ook gebeurd is. Het was niet de bedoeling dat wij alle Nederlanders haar achterna zouden reizen. Maar dat ze hier, onder haar leiding, een nieuwe toekomst zouden bouwen. Daarover gaat het vandaag.

Wilhelmina dus. Laat een land in oorlog achter. Voor onze Heer geldt datzelfde. Jezus laat deze aarde achter. In Openbaring 12 lezen we daarover:

**Slide:** wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.' (vers 12b)

Dat is de waarschuwing van Radio Oranje. Een duidelijke en eerlijke boodschap. Hoe moet je daar mee om gaan?

Nou, er zijn mensen die hun *eigen* aandacht ook naar boven verplaatsen. Een bekende uitspraak in christelijke kringen is:

**Slide:** Hoofd omhoog en hart naar boven, hier beneden is het niet

En zo lijkt het toch ook? Dat je gerichtheid op de hemel moet zijn? De engelen zeggen bij de hemelvaart:

**Slide:** 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' (Handelingen 1:11)

Ze wekken verwachting. Jezus komt terug. En er waren na die tijd ook mensen die letterlijk naar de hemel gingen zitten staren. Ze laten hun werk voor wat het is, hun aardse bestaan beschouwen ze als een soort voorfase voor het echte leven. Dat lees je in 2 Tessalonicenzen 3. En zo leven nog veel christenen. Het gaat er om dat je in de hemel komt. En dan volgt Pinksteren dus op Hemelvaart: God stuurt zijn Geest om jou te helpen het vol te houden. Om jou te helpen geloven. Totdat je sterft of Jezus terugkomt. En dan heb jij het gehaald. Ook dan leef je dus met je hoofd al in de hemel. Dat is *the place to be*.

En ook Paulus lijkt het hier in onze tekst te zeggen. *Streef naar wat boven is*. Maar, als je de context leest. Dan zie je juist dat dat wat betekent voor het leven *hier en nu!*

Ik kan het ook nog anders zeggen: wat wij vaak doen is Pasen en Hemelvaart uit elkaar trekken. Kerst en Pasen lijken om de aarde te gaan. En Hemelvaart en Pinksteren om de hemel. Maar als je Pasen en Hemelvaart te veel uit elkaar trekt, dan verlies je de aarde uit het oog. Dan kan het zomaar zijn dat je bijvoorbeeld het milieu minder belangrijk vindt. En ook jouw inzet om de aarde mooier te maken. Zelfs naastenliefde wordt dan een *tool* om hemelpunten te sparen. Want daar draait het om.

Maar Pasen en Hemelvaart zijn dicht verbonden. Het gaat er Jezus om dat we in deze wereld het verschil maken. Nieuw leven. De Geest wil ons daartoe inspireren. Omdat onze toekomst hier op aarde is. God gaat die aarde vernieuwen. En roept jou en mij op om daar nu al werk van te maken. Jezus is koning in de hemel en stuurt ons van daar uit aan. God is zeer direct betrokken door zijn Geest. Christus blijft niet op afstand.

Als Paulus hier dus zegt: *streef naar wat boven is*. Dan bedoelt hij dus niet dat je met je hoofd in de wolken gaat lopen. Nee, het is zijn intentie dat je je laat inspireren door Jezus. Dat je je niet laat

beïnvloeden door wat *trending* is. Dat je ook niet blind opgaat in allerlei tradities om de tradities. Maar dat je je laat leiden door de woorden van Jezus. En dat zie je prachtig in de context.

**Slide:** <sup>8</sup>Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. (Kolossenzen 2)

Dat je je ook niet laat beïnvloeden door wat allerlei mensen er van vinden of menen te moeten zeggen. Of mensen die bluffen over hun geloof en de schone schijn ophouden.

**Slide:** <sup>18</sup>Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenkzels menen heel wat te zijn. (Kolossenzen 2)

Nee, het gaat om kwetsbaarheid, verbondenheid, liefde en vergevingsgezindheid. Niet elkaar de loef afsteken, maar verder helpen. Ook houden voor wie het minder heeft, wie zwak is en ondersteuning nodig heeft. Over mensen die pronken zegt Paulus:

**Slide:** <sup>19</sup>Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.

Ja, zegt Paulus zelfs, je moet je niet allerlei geboden laten opleggen. Niet denken dat je door heel goed te leven goed terecht komt. Niet je laten klein houden en gericht zijn op je eigen heil. En hij verbindt dat met Goede vrijdag en Pasen!

**Slide:** <sup>20</sup>Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? <sup>21</sup>'Niet aanraken! Niet proeven! Afblijven!' – <sup>22</sup>het zijn menselijke voorschriften en instructies over zaken die door het gebruik vergaan. <sup>23</sup>Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. (Kolossenzen 2)

Geloven is er niet om je eigen heil veilig te stellen. Nee, je leeft het koninkrijk van Jezus en gaandeweg ontvouwt zich zijn toekomst, ook voor jou. En dáárom moet je je richten op Jezus. Op wat boven is. Want je bent met Christus opgewekt. Nieuw leven. Hij is Koning. Je moet je richten naar hoe Hij het voorleefde en voorschreef. En dan kom je Jezus vanzelf tegen. En is je toekomst veilig.

Maar dat is dus niet het doel. Dat komt wel goed als je in je leven van vandaag Jezus volgt. Als je leeft in het kielzog van je Heiland, dan komt Pasen tot zijn bestemming. Hij zal je vanuit de hemel inspireren door zijn Geest. Hij heeft zijn koninkrijk gesticht en wil dat je dat leeft. Elke dag.

Dat is hemelvaart. Misschien een raar feest. Maar als je het verbindt met de andere feestdagen op de christelijke kalender. Dan komt ook hemelvaart tot zijn recht. Jezus regeert en inspireert. Zodat deze wereld uiteindelijk tot haar doel komt. Een plek vol licht, ruimte, bloei en vrede.

Amen