

Liturgie

- Lezing: Matteüs 28:16-20

¹⁶De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, ¹⁷en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. ¹⁸Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, ²⁰en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Preek

Lieve mensen,

Elke keer is het weer een verrassing. Naast de verwachte namen zijn er ook altijd wel spelers die niet zo voor de hand liggen. Maar ja, Ronald Koeman maakt de selectie voor de Nations League. Hij bepaalt wie hij opstelt. Dat geldt ook voor Andries Jonker van het vrouwenelftal. Deze zomer is immers het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland!? Of voor Pep Guardiola of Simone Inzaghi, die met hun teams de Champions League finale gaan uitvechten.

Coaches kijken naar hun selectie en kiezen dan welk elftal ze opstellen. En twijfelgevallen die stel je niet op, natuurlijk. Daar ga je de wedstrijd niet mee winnen, laat staan het hele toernooi. Nee, wil je er in blijven geloven, dan moet je een goed team smeden met alleen maar winnaars. Sommige spelers zijn dienstbaar, anderen zullen uitblinken, maar het team moet zo sterk mogelijk. Of ligt het toch anders?

Jezus ontmoet zijn elftal vlak voordat ze de wedstrijd ingaan. Nu moet het gaan gebeuren. Ze zullen de wereld over gestuurd gaan worden. Nog één keer komt Hij dichtbij. Ze krijgen een oppepper. Ze knielen. En dan los. Maar dan staat er in een tussenzin: *al twijfelden sommigen*. Dat is toch wat!? Onze Heer heeft ze getraind en gecoacht. Drie jaar lang heeft hij ze voorbereid op dit moment. De wedstrijd van hun leven. En nog twijfelen sommigen. Durft onze Heiland het wel aan?

Ja, deze elf moeten het gaan doen. Jezus heeft er veel vertrouwen in. Hij stuurt ze er op uit met een geweldige missie. Ergens anders in de Bijbel staat, in Efeziër 2:20, dat Jezus zelfs zijn kerk bouwt op het fundament van deze 11. Hoe kan dat? Is er ruimte voor twijfelaars?

Het is een vraag die catechisanten ook vaak bezighoudt. Geloven is vaak helemaal geen zeker weten en een vast vertrouwen. Het is veel meer zoeken en tasten naar God en naar de waarheid. Hoeveel jaar catechisatie je ook gevolgd hebt, hoeveel geloofsgesprekken je gehad hebt, hoe lang je ook al in een kerk zit, het blijft elke keer weer opnieuw je weg vinden. Wat is het dan bemoedigend dat Jezus zelfs voor het fundament van de kerk goed kan werken met twijfelaars.

Hoe dat kan? Nou, dat staat in het zelfde vers in Efeziërs 2: deze 11 zijn, samen met de profeten uit het eerste deel van de bijbel, het fundament. En *Jezus zelf is de hoeksteen*. En dat is de kern. Kijk, Jezus kan niet zo veel met gelovigen die heel zeker zijn van zichzelf. Die denken: ik weet het allemaal

wel, snap het en mijn geloof is prima. Jezus heeft veel liever zoekers. Omdat je in je zoektocht altijd weer zoekt naar houvast. Houvast buiten jezelf. En dan kom je bij Hem uit. Je haalt je kracht niet uit jezelf. Nee, je vindt je kracht bij Jezus.

Begin dit seizoen stuurde Erik ten Hag bij Manchester United Cristiano Ronaldo weg. Waarom? Omdat die niet in teamverband dacht en de aanwijzingen van de trainer niet opvolgde. Hij was vooral overtuigd van zijn eigen kunnen en zijn eigen manier van spelen. En hij is ook heel goed. Of was. Maar goed. Maar juist zijn kracht werd steeds meer zijn zwakte. Je hebt teamspelers nodig, die het plan van de coach uitvoeren en aan het grotere belang in plaats van eigen roem en eer. Samenwerken. Met elkáár ergens komen. En dan is het niet erg als je vervolgens uitblinkt. Maar de speelstijl en het beoogde resultaat staan voorop.

Jezus kan dus heel goed teamplayers gebruiken. Die niet zo overtuigd zijn van zichzelf. Soms heeft hij de leerlingen ook terechtgewezen. Vooral Petrus heeft veel moeten leren. Die was elke keer zo overtuigd van zichzelf, dat hij de missie in de weg stond. Elke keer weer wijst Jezus hem de weg. Zodat hij leert ten dienste te staan van de missie van de coach.

En dan werkt het ook aanstekelijk. Toen het Nederlands Vrouwenelftal Europees kampioen werd, kregen de amateurverenigingen een hausse aan aanmeldingen van meisjes, die wilden voetballen. Ze konden het aantal aanvragen niet aan. Nou, zo wil Jezus ook dat zijn team aanstekelijk is. En met Pinksteren zie je dat al gebeuren. 3000 aanmeldingen. En daarna ging het door.

Hoe dat komt? Nou, omdat ze in teamverband werken. Alles delen, samen eten, samen vieren, zorgen voor elkaar. Waar de één zwak in is, dat wordt door de ander opgevangen. Als team aanvallen, als team verdedigen. En blijdschap. Het genieten spat er van af. De eerste kerk is vol vreugde. Dat werkt aanstekelijk.

En dat is precies wat Jezus ze hier meegeeft. Maak anderen tot mijn leerlingen, dat doe je door zelf te leven zoals Jezus dat deed. Met al je twijfels en je zoektocht. Vorm geven aan zijn missie, door lief te hebben en verbinding te zoeken. Door inclusief te zijn en anderen te helpen. Geen oordeel, maar verwelkoming. Geen regels, maar ruimte en richting. Genade in plaats van cancelcultuur. Leef mijn missie, zegt Jezus. Laat het zien, laat het horen. Speel de wedstrijd van je leven. Vol plezier en doelgericht.

De Bijbel is een boek vol spelaanwijzingen. En jullie, Bart en Thirza, jullie zijn opgegroeid in het team. Langzaam maar zeker leerde je de speelstijl. En nu word je opgesteld. Je hoeft niet per se heel goed te zijn. Het gaat om het teamverband. En dat je de aanwijzingen van de coach opvolgt. Dat je probeert te leven zoals Jezus dat deed.

En als dat niet goed lukt. Dan heb je een team om je heen dat je opvangt. Kijk maar om je heen hier op het Waterplein. En de trainer belooft dat Hij in de buurt zal blijven. Je kan op Hem terugvallen, elke dag. Tot aan de voltooiing van deze wereld.

Welkom in het team. Speel aantrekkelijk en vol passie. Werk samen met anderen en geniet van het spel. Maak er wat moois van. Jezus gaat mee. Dan is het oké.

Amen