

Spirituele talen (aftrap) – De wandelstok van John – Handelingen 2:11

- Lezing: Hebrreeën 1:1-4

¹Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten; ²nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft. ³Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ⁴ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij.

- Tekst: Handelingen 2:11b

Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.

Preek

Lieve mensen,

Vlak voordat hij stierf kreeg ik van John een prachtig aandenken. Het is deze wandelstok. Ik heb hem toen beloofd: ik zal die stok een keer gebruiken voor een preek. Vandaag is het zover.

Het is een bijzondere wandelstok. John vertelde dat hij is opgebouwd uit allerlei overblijfselen van het oude Rotterdam. Na het bombardement is dit uit het vuur gespaard.

Slide:



Het handvat is een oude deurkruk. En die deurkruk is weer heel grappig, want dat is een hand die een knuppel vasthoudt. Vervolgens een koperen ringetje, twee oeroude schroefjes en nog wat beslag van verschillende metalen. Dat alles vastgemaakt aan een oude stok en een nieuwe rubberen dop

eronder. John gaf aan dat ik hem kon gebruiken op mijn wandelingen en ook als bescherming tegen overvallers. Ik zou er een geweldige zaaier mee kunnen uitdelen. Een mooi ding dat me herinnert aan mijn heerlijke gesprekken met John.

En ik bedacht: ook symbool van hoe geloven werkt. Je geloof, dat is je ondersteuning voor onderweg. Bij wankele en onzekere momenten kun je steun vinden in je geloof. Bij alle stappen richting de toekomst geeft je geloof een bepaalde vastigheid. En je geloof bestaat uit verschillende elementen. Van vroeger en van nu. Zodat je niet onderuit gaat in je leven.

En over die elementen wil ik het graag de komende tijd hebben. In deze preek zal ik uitleggen dat geloven veelkleurig is. Dat we allemaal verschillend geloven. En dat de Geest heel veel verschillende talen, verschillende manieren heeft om jou en mij te bereiken.

Dat zie je al met Pinksteren. Daar gaat het natuurlijk over gesproken talen. Mensen horen de blijde boodschap in hun moedertaal. En die is voor allemaal verschillend. De Geest past zich aan jouw ontvangstkanaal. Daar waar jij bevattelijk bent. Waar een soort van ingang is voor God. Om jou persoonlijk te bereiken. Ieder krijgt de boodschap op een manier die bij hem of haar past.

En de Geest is daarin heel veelzijdig! We lazen het begin van Hebrreeën. En daar staat het prachtig:

Slide: Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen. En dat klopt ook. Als je de profeten uit het Oude Testament bekijkt, dan hadden ze allerlei manieren om de boodschap duidelijk te maken. Ze wezen op de natuur, lieten je de boodschap proeven of voelen, verwezen naar vroeger, waren een voorbeeld van eenvoud, vochten voor idealen, verzorgden de menigte met bijvoorbeeld genezing of voeding, waren enthousiast, waren soms zwijgend aanwezig en spraken vaak diepe woorden. Alleen talen gebruiken ze om de mensen maar tot geloof te bewegen.

En Jezus bergt dat ook allemaal in zich. Hij was dé profeet en al die elementen komen langs. Hij zoekt naar je hart via verschillende wegen. Op allerlei manieren. Om jou te raken daar waar je te raken bent. Met verschillende mensen ging onze Heer verschillend om. Hij levert maatwerk. Bij de één is hij confronterend en hard, bij de ander weer dichtbij en zacht. En daarmee wil de Heiland bereiken dat je met hem gaat leven. Steeds meer. Dat je als compleet mens gaat geloven met alles wat in je is.

Slide: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; ³⁰heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." (Marcus 12)

En de Geest wil datzelfde bereiken. Op heel veel manieren. Dat je als compleet mens aangesproken wordt. De Geest past zich aan aan jou. Zoals we ook zagen bij het voorbeeld voor de kinderen. Zodat je vol wordt van je Heer.

En de Geest heeft daarvoor dus allerlei mogelijkheden. We maken dat nogal eens beperkt. We vinden bijvoorbeeld dat iedereen stille tijd moet houden. Want dat is dé manier, zo is ons geleerd. Maar voor heel veel mensen in de kerk werkt dat niet. En dan probeer je in het nieuwe jaar weer regelmatig stille tijd te houden. Maar het is zo moeilijk vol te houden en er gebeurt ook niks met je. Het werkt alleen maar frustrerend.

Wat mij erg helpt is te beseffen, dat de Geest ook andere talen spreekt. Dat hij het geloof werkt en versterkt op allerlei verschillende manieren. Het is best spannend om te zeggen, maar een kerkdienst en een preek niet de enige manier zijn.

Nou is er een prachtig boekje op de markt (laten zien), waarin negen (!) verschillende spirituele talen worden onderscheiden. En ik denk zelfs dat er nog meer te vinden zijn. Het zijn allemaal aangrijpingspunten voor de Geest. Een aantal daarvan zullen jou aanspreken. Omdat ze bij je passen. Weer andere niet. Maar die zijn weer voor anderen heel goed. Ieder heeft zijn eigen wandelstok met verschillende elementen. Een stok die bij jou past en waar jij op leunt.

Nou zou je kunnen denken: dat wordt wel heel vrijblijvend allemaal. Als iedereen maar zijn of haar eigen voorkeuren kan volgen. Ja, wat blijft er dan nog over van de gemeente?

Ik denk dat nadenken over deze dingen je juist meer oog gaat geven voor de gemeente. Je leert zien waarom sommige dingen in de kerk bij jou passen en andere niet. En je leert ook zien dat anderen net zo gelovig zijn als jij, maar op een andere manier. Het is verrijkend voor het samenleven als je de ander en jezelf beter leert zien. We zijn allemaal verschillend. Toch plaatst de Geest ons bij elkaar. Zoals Paulus ook schrijft.

Slide: ¹⁴Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele. ¹⁵Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? ¹⁶En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? ¹⁷Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? ¹⁸Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. (1 Kor. 12)

Als we dus de komende tijd de verschillende spirituele talen zullen nagaan hoop ik juist dit te bereiken:

Slide:

- Als je je eigen voorkeurstalen ontdekt, vind je ook een manier die bij jou past om te groeien in geloof. Je kunt je daar op richten in het nog dichter naar Jezus toegroeien.
- Als je de andere talen leert zien, dan krijg je meer oog voor die ander in de gemeente, die een andere taal heeft. Het vergroot het begrip voor elkaar en zal de verbinding sterker maken.
- En je krijgt ook oog voor de variatie waarmee we als gemeente anderen kunnen bereiken en dienen.

We zijn een veelkleurige gemeente in een nog meer veelkleurige stad. De Heilige Geest wil jou en mij bereiken op een manier die bij je past. En ook de ander. We hebben allemaal een verschillende wandelstok. Daarmee gaan we achter onze Heer aan in deze wereld. We volgen Hem als zijn leerlingen. Daarbij zien we elkaar, dienen we de ander en helpen waar nodig. In allerlei talen. Op velerlei manieren. Zoals de Geest het geeft.

Amen