

Spirituele taal 8 – Zorgen
Bijzonderheid: Wezenzondag

- Lezing: Johannes 14:15-21

¹⁵Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. ¹⁶Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: ¹⁷de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. ¹⁸Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. ¹⁹Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. ²⁰Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. ²¹Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.'

Preek

Lieve mensen,

Het afgelopen jaar heb ik extra veel bewondering gekregen voor mensen die in de zorg werken. De passie, toewijding, dienstbaarheid en liefde. Zoveel verpleegkundigen en artsen, therapeuten en dienstverleners die zorgzaam hun werk doen. Tijd nemen, ook al hebben ze die niet, aandacht geven, oog hebben voor jou. En ze doen dat niet om de beloning, dat is wel heel duidelijk. In andere sectoren is veel meer geld te verdienen. Vaak hebben ze een enorme drive. En liefde voor mensen.

Zorgen is één van de spirituele talen. Die taal wordt natuurlijk niet alleen gebezigd door professionele zorgverleners, maar door heel veel mensen, ook in onze gemeente. De vraag is, *hoe* zorg een taal is die verbinding legt met God. Ik heb de vraag ook gesteld aan gemeenteleden:

Slide: Hoe helpt zorgen jou in contact met God?

Daar kwamen onder meer de volgende antwoorden op:

Slide: In mijn zorgen hoop ik iets van God te laten zien.... Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Ik wil gastvrij zijn en dienstbaar. Wil graag mensen verzorgen en bijstaan, zowel op mijn werk als thuis. Hierbij voel ik mij gedragen door God. Hij helpt en steunt.

Slide: In het zorgen voor mensen zie ik mooie dingen gebeuren met mensen, mijn naasten. Ik besef dat mijn vaste geloof in en de liefde van God mij tot een werktuig maakt en dat ik wat zorg en liefde kan doorgeven. Dat zie ik wel als een gave die mij is gegeven.

Slide: Ik vind zorgen voor mensen, letten op elkaar, aandacht geven aan mensen belangrijk, omdat ik denk dat God mensen heeft gemaakt als voor elkaar zorgdragende schepsels. We mogen elkaars lasten dragen en voor elkaar zorgen, zoals Jezus ook voor ons zorgt en ons vraagt bij hem te komen met onze moeiten en lasten. Door zijn liefde voor ons en voor de hele schepping krijgen wij oog voor de ander.

Slide: Al die andere mensen zijn unieke schepsels die door God zijn gewenst op deze plaats en in deze tijd. Wanneer ik daarbij stil sta, dan raak ik ontroerd en het doet pijn dat er zoveel onrecht, pijn en verdriet is. Ik wil dan graag helpen op allerlei gebieden: praktisch, financieel en zeker met gebed om hen heen staan.

Prachtige getuigenissen zijn dat. Zorgen en dienen als verlengde van Jezus. Zijn handen, zijn voeten. Ik kreeg van iemand ook nog deze foto:

Slide:



Ich habe keine Hände als die euren, staat er onder. Ik heb geen andere handen dan die van jullie. Dat is toch wat Jezus meegeeft aan zijn leerlingen. Als hij naar de hemel gaat. Dat wij zijn lichaam zijn. Dat wij zijn handen en voeten zijn. Om te dienen zoals Hij.

Dat is ook de kern van de tekst die we vandaag gelezen hebben. Het is zogenaamde 'wezenzondag'. Jezus is naar de hemel en het is nog geen Pinksteren geweest. Een leegte, zo zou je kunnen zeggen. En onze Heer zegt in onze tekst: ik zal jullie niet als wezen achterlaten. En ik *dacht* altijd: dat gaat over Pinksteren. Hij stuurt zijn Geest en daardoor wordt de leegte weer opgevuld. Maar er zit nog een ander aspect aan. En dat heb ik tot nu toe over het hoofd gezien. En ineens, bij deze spirituele taal, kwam dat naar boven.

Hij zegt hier namelijk ook met zoveel woorden: ik laat jullie niet als wezen achter, maar geef jullie aan elkaar. *Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien want Ik leef en ook jullie zullen leven*. Dat volgt er meteen op. Rare zin. Tenzij je de verbinding tussen Jezus en zijn leerlingen heel duidelijk legt: jullie zullen mijn leven voortzetten. Mij representeren. Onze Heiland heeft het over het houden van zijn geboden, over liefhebben. Van God en van elkaar. De ander als jezelf. Op die manier blijft Hij aanwezig in jouw en mijn leven. Ook als Hij hier fysiek niet is. Zo is zijn zorg gewaarborgd. En de Geest wil jou en mij daarin ondersteunen.

Ja, zorgen is een vorm van eredienst. Als je zorgt voor je naaste, dan dien je God. We hebben het daar wel vaker over gehad. Maar dat is nu nog sterker op mijn netvlies gekomen. Omdat het letterlijk in de Bijbel staat.

Slide: ²⁷Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld. (Jakobus 1)

Het is een uitwerking van de zinnen van Jezus: God liefhebben boven alles is het grote gebod en dat is gelijk aan je naaste liefhebben als jezelf. Ook in het Oude Testament komt dat al heel duidelijk naar voren:

Slide: ⁶Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
⁷Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt is,
je bekommeren om je medemensen? (Jesaja 58)

Kijk, vasten, dat is bedoeld om je meer te concentreren op God. Om meer met hem verbonden te zijn. Aan Hem te denken, met Hem te spreken, met Hem om te gaan. Waarom vast je? Om je meer toe te wijden aan Hem. Maar Jesaja zegt: dit is wat vasten is. Zorgen voor je naaste. En blijkbaar ... blijkbaar brengt jou dat dus dichterbij God. Toewijding aan je naaste brengt je dichterbij God. Bij Jezus.

Van 2 kanten werkt dat: jij representeert Jezus op die manier. Je bent zijn handen en voeten. Maar je ontmoet Jezus ook in de ander, die jij verzorgt. Dat zegt onze Heer in Matteüs 25. De vragende ogen van de naakte, de arme, de hongerige, de zieke, de gevangene, de dorstige. Het zijn de vragende ogen van Jezus zelf. En zo is zorgen een spirituele taal, waarin je God op allerlei manieren kunt ontmoeten.

Laten we zo met open ogen en oren in deze wereld zijn. Overal om je heen en in jezelf zijn sporen van Gods aanwezigheid te vinden. Hij spreekt door de verpleegkundige, maar ook door de vuilnisman, door de ambtenaar die tijd voor je neemt en de diaken die je bijstaat. In alle vormen van aandacht en zorg is onze Heer Jezus te zien en te ervaren. Zoals vroeger in oude tijden al klonk: *ubi caritas et amor, Deus ibi est*. Waar zorgzaamheid en liefde zijn, daar is God. Ik wens je toe dat je veel van Hem mag ervaren deze week. In zijn zorg door jou en aan jou.

Amen