

Spirituele talen (9) – Enthousiasme
Bijzonderheid: Pinksteren

- Lezing: Johannes 13:3-11

³Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, ⁴stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om ⁵en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. ⁶Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 'U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?' ⁷Jezus antwoordde: 'Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.' ⁸'O nee,' zei Petrus, 'mijn voeten zult U niet wassen, nooit!' Jezus zei: 'Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.' ⁹'Dan niet alleen mijn voeten, Heer,' antwoordde Simon Petrus, 'maar ook mijn handen en mijn hoofd!' ¹⁰Hierop zei Jezus: 'Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.' ¹¹Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.

- Lezing: Johannes 21:1-7

¹Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. ²Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. ³Simon Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. ⁴Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. ⁵Hij riep: 'Hebben jullie iets te eten, jongens?' 'Nee,' antwoordden ze. ⁶'Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. ⁷De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – en sprong in het water.

Preek

Lieve mensen,

Pinksteren vandaag. We sluiten de serie over spirituele talen af. We zongen in de eerste dienst van de serie:

Slide: Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan

Alle spirituele talen zijn talen van de Geest. God gebruikt ze om tegen ieder van jullie te spreken. Van Pinksteren vind ik de veelzijdigheid altijd zo prachtig. God past zich aan aan wie en waar jij bent. En daar spreekt Hij tot je hart. En zo hebben we er naar gekeken. Dit zijn de talen:

Slide:



Vandaag Enthousiasme. Dat woord betekent letterlijk 'geïnspireerd door God'. Het wordt ook wel vertaald met 'Geestdrift'. En zo denken we ook wel eens. Dat vooral enthousiaste mensen door de Geest zijn aangeraakt. Alsof de andere talen minder waard zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Alle talen zijn talen van de Geest. Alle talen zijn tools voor God om jou te bereiken. Bij enthousiaste mensen ligt het vaak alleen héél erg bovenop. Het is gemakkelijk geïnd en ook gemakkelijk geuit.

Dat zie je al aan de reacties bij mijn preekvoorbereiding. Niet per se aan de inhoud, maar vooral aan de snelheid waarmee enthousiaste mensen reageerden. Ik had mijn app met vragen nog niet eens aan iedereen gestuurd of de eerste reacties kwamen al binnen. Dat was bij geen enkele andere taal zo extreem. Een paar reacties:

Slide: Enthousiasme brengt me in beweging. Ik kan niet anders dan, wanneer ik geraakt of onder de indruk ben, ik dit ga delen. Met die 'drive' heb ik mooie dingen meegemaakt en werd die beweging voortgezet.

Slide: Mijn enthousiasme maakt dat ik me snel gehoord en gezien voel door God. Loven en prijzen zijn makkelijk. Omdat ik ook een optimist ben zie ik God vaak in dingen die gebeuren om me heen. En daar ben ik dan heel enthousiast over.

Slide: Wat er in mijn gedachten speelt, komt eruit. En in relatie tot God ben ik zo zo zo blij dat daar niet woorden voor nodig zijn, of kennis, of uitleg, of verklaring. Enthousiasme komt er gewoon uit. In bewegelijkheid. In geluid. In waar je over praat of hoe je in het moment reageert. Intuïtief. Ondoordacht. Het is er. Ik zou niet eens woorden hebben voor het waarom.

Ook denk ik dat enthousiasme een ontvanger nodig heeft. Het is gericht op interactie. Net als liefde wordt dit groter als je het kunt delen. Dat kan ik met God. En natuurlijk met de mensen om me heen.

Slide: Ik herken dat mijn enthousiasme wordt gevoed door nieuwe gedachten of kennis over God. Zo zijn die twee talen verbonden. Enthousiasme is daarnaast een facet van m'n karakter. Heerlijk om enthousiast over een idee of muziek/tekst over God, vol energie een taak uit te voeren of in gesprek te zijn met anderen.

Je voelt de energie. Tenminste, ik wel. Het loopt over, het sprankelt, het moet er uit. Je ziet het ook in Petrus. Die heeft het hart zo op de tong. Die springt en doet en huppelt door de evangeliën heen. Het evangelie van Marcus is ook door Petrus gedictieerd aan Marcus. En dat proef je: geen woord teveel, snelle opeenvolging van gebeurtenissen.

Hij is het ook die het woord neemt als de Geest is uitgestort. En dan houdt hij me toch een preek! Het stroomt er uit. De Geest sluit aan bij het karakter van Petrus. En waar alle andere leerlingen ook spreken over Gods grote daden, daar springt Petrus naar voren en overstemt iedereen.

Zo kennen we hem ook uit eerdere verhalen. Wilma las er twee. Eerst vlak voor het sterven van Jezus. Jezus die de voeten wil wassen van zijn leerlingen. Om een statement te maken. Dit doe ik voor jullie en dit doe ik jullie voor. Maar bij Petrus gekomen zegt die: echt never nooit niet. Ik laat mij door U niet de voeten wassen. Maar als Jezus dan zegt, dat Petrus dan niet bij hem kan horen. Dan is zijn reactie van de weeromstuit: Nou, was me dan maar helemaal. Dat is typerend voor een enthousiast mens. Hij dompelt zich onder in de ervaring. En wil met huid en haar voor Jezus leven.

Dat zie je ook na de opstanding van Jezus. Er is nogal wat gebeurd op Goede Vrijdag. Ook met Petrus. Maar als hij dan zijn Heer weer aan de kant van het meer ziet staan, dan kan hij niet wachten om Jezus te begroeten. De boot gaat hem te langzaam, ook omdat die vol vis zit, dus hij springt het water in en zwemt als een dolle naar de kant. Snel naar Jezus.

Enthousiasme is een prachtige taal. Je ervaring kan zomaar vól zijn van God. Het sprankelt en springt. Tegelijk kunnen de dalen ook diep zijn. Dat zie je bij Petrus bij de verloochening. Maar ook meteen na die sprong in het water als Petrus bijna huilend aan Jezus probeert duidelijk te maken dat hij echt wel van hem houdt.

En niet iedereen spreekt jouw taal. Dus kun je ook teleurgesteld raken in je mede-christenen. Waarom komen ze niet met je mee. Waarom ga je vaak te snel voor hen?

Paulus erkent dat ook en schrijft in Romeinen 12:

Slide: ⁹Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. ¹⁰Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. ¹¹Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. ¹²Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. ¹³Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. ¹⁴Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. ¹⁵Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. ¹⁶Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. ¹⁷Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. ¹⁸Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Je enthousiasme niet laten bekoelen, zo staat er in vers 11. En Paulus geeft ook aan hóé! Namelijk door goed te letten op de mensen om je heen. Hen in je enthousiasme niet voorbij te lopen. Ze niet te overdonderen met alweer een nieuw idee. Maar ook niet teleurgesteld in een hoekje gaan zitten kniezen als ze niet meteen mee kunnen komen in jouw begeesterde verhaal.

Dat lukt je alleen als je enthousiasme, zoals trouwens álle spirituele talen, gebruikt in de richting van Jezus. Met je gezicht naar Hem gaan staan. Petrus die uit de boot springt en bij Jezus zelf wil zijn. Dan raak je niet teleurgesteld. En wat ook belangrijk is – en ook dit net zo goed weer voor alle andere spirituele talen – dat je enthousiasme dienstbaar maakt aan de liefde. Zoals Paulus in vers 9 van bovenstaande tekst schrijft. Maar ook nog eens breder uit de doeken doet in 1 Korintiërs 13.

Slide: ¹Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. ²Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. ³Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

En zo zijn we weer bij het begin van deze serie. Bij de wandelstok van John. Bedoeld om op te leunen en verder te komen. Die bestaat uit verschillende materialen, die allemaal onmisbaar en ook allemaal evenveel waard zijn.

We zijn negen verschillende talen bij langs gegaan. Sommige zullen dicht bij je gelegen hebben. Andere spreken je misschien minder aan. Maar dat geldt voor diegene naast je in de kerk misschien wel weer andersom. Samen vormen we het lichaam van Christus. Samen mogen we hem zoeken, op allerlei manieren. En elkaar ondersteunen. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Amen