

Buitengewoon 1

- Lezing: Filippenzen 1:1-11

Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.

Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Preek

Lieve mensen,

Misschien een verrassende uitspraak bij het onthullen van het jaarthema, maar:

Slide: We gaan niets nieuws doen!

We gaan niets nieuws doen. Als Paulus dankt voor de gemeente van Filippi. Dan dankt hij voor het feit dat ze al vanaf de eerste dag hebben bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Zo werkt dat namelijk. Als je gegrepen bent door Jezus. En dat kan plotseling of geleidelijk gebeuren. Dan ga je het evangelie leven. Je stijl, je houding, je daden, je woorden. Ze worden steeds meer doordrenkt van je Heer. Daar dankt Paulus dan ook voor. En datzelfde geldt voor de Waterpleinkerk. Er gebeuren zoveel mooie dingen in de stad. En ook verder weg. Via jullie inzet, jullie handen, jullie ogen, jullie geld. Ik dank God dat de Waterpleinkerk bijdraagt aan de verspreiding van het evangelie.

En ik bid ook om groei! God is dit goede werk in ons begonnen, zoals Paulus schrijft. En tegelijk is er mogelijkheid tot groei. Tot nog meer van Jezus. De Geest is aan de Waterpleinkerk gegeven. En aan allerlei andere kerken en mensen natuurlijk, maar ook aan de Waterpleinkerk. Zodat we mogen toenemen in toewijding, verbinding, dienstbaarheid en vruchten. Paulus bidt ...

Slide: dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Dat geldt ook voor Koen en Benjamin. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat ze vanaf nu pas beginnen met zich inzetten voor en vanuit de gemeente. Integendeel. Ze zijn op allerlei manieren betrokken. Ze beginnen niet vanaf nul. Ze zijn gesierd met gaven en zetten die ook in. In gezin, in familie, in kerk en maatschappij. Maar nu mag ons gebed zijn wat Paulus bidt voor iedere christen! Hun inzet gaat 'gewoon' verder.

Dus we gaan niets nieuws doen. Het jaarthema is 'Buitengewoon'.

Daar zit het woord 'gewoon' in. Dus we hoeven niet op onze kop te gaan staan. We mogen gewoon geloven. Je Bijbel open, misschien maar soms, maar hopelijk vaker. Je hart open. Geïnspireerd raken in de kerkdienst. Maar ook door kring, een podcast, een goed boek. Mooie muziek. Noem het maar gewoon. Maar het is het normale christelijke leven.

Er zit ook het woord 'buiten' in. Daar kunnen we misschien nog wel wat in groeien. Alhoewel, onderschat niet wat er al gebeurt. Iedereen die zondags in de Waterpleinkerk komt stapt na de dienst ook weer naar buiten. Met de boodschap in je hart. En Jezus in je leven. Dat is nu al te merken aan je. Dus ook wat dat betreft gaan we niets nieuws doen. Tegelijk willen we daar wel steeds meer bewustwording in. En misschien ook wel radicalere keuzes. Omdat we buiten echt iets te bieden hebben.

Buitengewoon betekent natuurlijk ook bijzonder. Want wat we hier in de kerk krijgen. Wat Paulus ook benoemt in de zegen aan het begin:

Slide: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
(*graag de komende alinea's laten staan*)

Je hoort hier van genade. Aan jou en door jou. Je hoort hier van vrede. Shalom, welbevinden. Het is goed. Zo mag je ook in de wereld staan. Je mag God 'Vader' noemen. Intimiteit met de Schepper. In de familie van de Almachtige. En Jezus Christus is je Heer. Je eigenaar. Hij mag over je beschikken. Maar dat is niet eng, want Hij is Jezus, dat betekent 'redder'.

Hij is ook Christus. Gezalfde betekent dat. Het betekent dat Jezus allerlei functies in je leven heeft. Profeet: Hij vertelt je de weg van God en gaat die ook voor. Priester: Hij zegent je, heet je welkom wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. En Hij bidt voor je. En offert zich op. En Hij is Koning: Hij strijdt voor je en beschermt je met al zijn macht.

Dat is het buitengewone dat je zomaar aangereikt krijgt in de kerk. Waar Paulus de brief aan de Filippenzen mee begint. En dan heeft hij het nog niet eens over de Geest. Maar dat krijg je dus allemaal in de schoot geworpen. Genade en vrede. Aanvaarding en welbevinden. Dat is wat de drieënige God je wil geven.

Dat neem je mee naar buiten. En daar heeft de wereld om ons heen echt behoefte aan. Aan gewone dingen als genade en vrede. Ze weten vaak niet wat ze missen. Tegelijk leert 'buiten' ons ook heel vaak een les, die we weer mee naar binnen kunnen nemen. God is al in deze stad en werkt op zo veel verschillende manieren. Je mag ook door 'buiten' geïnspireerd raken en dat weer meenemen de Waterpleinkerk in. Dat is ook verwerkt in het logo voor dit jaarthema:

Slide:



BIJZONDER GEWOON VAN BINNEN NAAR BUITEN
VAN BUITEN NAAR BINNEN GEWOON BIJZONDER

Dan krijg je een prachtige beweging die alle kanten op gaat. En waarin God en alles wat Hij geeft het stuwende middelpunt is.

We gaan dus niets nieuws doen. En tegelijk iets radicaal vernieuwends. Maar dat is het al eeuwen. Want dat is wat het evangelie jou wil geven. Rust en beweging. Zegen ontvangen en zegen zijn. Dat is BUITENGEWOON.

Amen