

David 10 – man naar Gods hart

- Lezing: Handelingen 13:13-23

¹³Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfylië te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen, en hij keerde terug naar Jeruzalem. ¹⁴Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Na aankomst gingen ze op sabbat naar de synagoge; daar namen ze plaats. ¹⁵Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: 'Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.' ¹⁶Paulus stond op en gebaarde dat hij wilde spreken. Hij zei: 'Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. ¹⁷De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; Hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, ¹⁸en ongeveer veertig jaar lang heeft Hij hen in de woestijn geduldig verdragen. ¹⁹In Kanaän roeide Hij zeven volken uit, en hun land gaf Hij in bezit aan onze voorouders. ²⁰Dit alles vond plaats in ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde Hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel. ²¹Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. ²²Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie Hij getuigde: "In David, de zoon van Isai, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen." ²³En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus.

Preek

Lieve mensen, doopouders,

Hoe kijk je?

Als je naar jezelf kijkt: kun je van jezelf houden? Er zijn ongetwijfeld dingen en eigenschappen aan jezelf die je mooi vindt. Maar er zijn ook dingen waar je je aan ergert!

En dat geldt ook als je naar anderen kijkt. Waarom roepen sommige personen ergernis in je op? Wat wordt er in jou getriggerd? En waarom geniet je dan weer van juist heel andere type mensen? Wat spreekt je in hen aan?

En als je naar je kinderen kijkt: hoe wil je dat ze worden? Als ze groter worden? Je gaat veel van jezelf terug zien. En van je partner. Dingen waar je van geniet. Dingen waar je je aan ergert. Kijk, dat doet niets af aan je liefde voor je kind. Al wordt daarin soms best wel wat van je gevraagd.

Hoe kijk je? Hoe zie je jezelf? Wat verwacht je van anderen? Van hoop je van je kind?

David was een man naar Gods hart. Dat staat in Handelingen, als Paulus iets vertelt over de geschiedenis van Israël. Hij citeert daar onze tekst. Dat doet 'ie in een terugblik op de geschiedenis. In die geschiedenis zegt Samuël tegen Saul, die het verbruid heeft: God zal een man zoeken naar zijn hart. Een mens naar Gods hart.

Als je dat toch over jezelf zou kunnen zeggen. Of over een ander. Over je kind. Dat hij of zij een mens naar Gods hart is. Dat klinkt mooi. Maar wat is dat dan?

Waarom was David een man naar Gods hart? Daarover denken we na. Waarom was David een man naar Gods hart? En hoe kunnen wij ook een mens naar Gods hart zijn?

Er is heel wat over David geschreven. En dan zeggen ze vaak dat David een man naar Gods hart is om karaktereigenschappen die hij heeft. Hij is een man naar Gods hart omdat hij gelovig is en moedig. Vol aanbidding en lof. Loyaal aan zijn vrienden. Barmhartig en rechtvaardig. Gehoorzaam en op zoek naar vergeving. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen. We hebben die eigenschappen ook gezien in de voorbije serie. Maar maakt dat je een mens naar Gods hart? Pffff ... dan ben ik dat nog lang niet. Dan moet ik nog heel veel groeien en ook dingen aanleren die niet bij mij passen.

Maar ik denk dat het bij de uitdrukking 'man naar Gods hart' om iets anders gaat. Het gaat namelijk allereerst om Gods hart!!!

Voor alles uit is daar Gods hart voor mensen. Dat zie je vandaag ook in de doop. Dat vind ik het prachtige van de kinderdoop. Gods hart gaat voor alles uit. Hij zegt vandaag: Alora, Loïs en Luuk, jullie zijn kinderen naar mijn hart.

Wat zegt dat nou over hun leven? Nou, in dat hart van God leven met name 2 dingen:

Slide: Hart van God: genade en waarheid

In de doop zegt God: je mag leven van mijn vergeving. Het geeft niet als je het helemaal verknalt. Als dingen in je leven mislukken. Ik zal altijd naar je kijken vol barmhartigheid. Je mag altijd weer opnieuw beginnen. Ik word niet moe om jou overeind te zetten en je weer op weg te helpen. Dat is Gods genade.

En Gods waarheid, dat is vooral dat zijn beloften betrouwbaar zijn. In zijn naam, die Hij zichzelf geeft, JHWH, zegt Hij: Ik zal er zijn. Ik ben bij je. Je hoeft niet bang te zijn. Onder alle omstandigheden, wat er ook gebeurt: Ik laat je niet los. Ik beloof je rust, ruimte en richting. Ik beloof je houvast en tederheid.

Alleen vanuit het hart van God en wat daar leeft kun je dan ook iets zeggen over David. En over jou en mij.

Slide: Mens van God: vol van genade en waarheid

Je zou kunnen zeggen: een mens die vol is van God. En om vol van God te zijn, moet je zelf kleiner worden. Ruimte laten. Dat God in jou en via jou zijn genade en waarheid kwijt kan.

Als je naar David kijkt, dan zie je precies dat!

David gaat regelmatig over de schreef. Is niet zo'n lieverdje. Leugentjes om bestwil, fouten in de opvoeding, egoïstische beslissingen over de rug van anderen. Maar ook veel erger: overspel en zelfs moord. En het duurt soms wel een tijd en het kost vaak heel wat strijd, maar uiteindelijk gaat hij daarna steeds op zijn knieën. Heer, vergeef me en doe met mij wat U wilt. Hij geeft zich over. Leeft van genade.

En je ziet dat dat hem stempelt. Hoe hij met Mefiboset omging bijvoorbeeld. Maar in veel meer verhalen zie je de genade van God doorwerken in Davids barmhartigheid. En in zijn psalmen gaat het zo vaak over genade. Over vergeving. Die hij ontvangt van God en daarvandaan ook weer uitdeelt.

En als het gaat om waarheid: David klemt zich vast aan de beloften van God. Of het nu gaat om het gevecht met Goliath. Of om het niet voortijdig vermoorden van Saul als hij daar de kans toe heeft, maar te wachten op Gods vervulling van de beloften. Maar ook als het gaat om het bouwen van een tempel. Dat God belooft dat zijn zoon Salomo dat zal doen.

En over zijn regeerperiode staat regelmatig dat David het volk recht doet en dat er vrede heerst in heel het land. Waarheid heeft ook heel veel te maken met rechtvaardigheid. Eerlijk zijn. Doen wat je belooft. Dat is wat David ook laat zien. En dat is ook een groot thema in zijn psalmen.

Dat is dus wat David kenmerkt. God de ruimte geven in je leven. Met zijn genade en waarheid. En dat gaat niet volmaakt. Vaak is David koppig en moet hij door de Geest overwonnen worden. Maar uiteindelijk komt in zijn leven steeds naar boven wat er in Gods hart leeft: genade en waarheid.

Dan ben je een mens naar Gods hart. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Abraham. Die wordt vriend van God genoemd. Je ziet het bij Paulus. Apostel van God. Bij ieder mens van God zie je het: dat ze God de ruimte geven. Dat je vol wordt van zijn genade en waarheid.

En vaak na strijd hè. Abraham heeft veel moeite gehad toen het krijgen van een kind zo lang duurde. En toen nam hij Hagar en kreeg Ismaël. En dat heeft enorme gevolgen, zelfs tot het conflict in het Midden Oosten van nu toe. En als je naar Paulus kijkt: hij geeft zich niet zomaar gewonnen. Ook na zijn bekering niet. Hij schrijft:

Slide: Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. ⁸Ik heb de Heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. ⁹Zijn antwoord was: 'Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.' Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. (2 Kor. 12)

Paulus wil, dat de kracht van Christus in hem komt wonen. Daar ruimte voor maken. Dat is precies wat God in David ook deed: ruimte maken voor Christus. We lazen het toch in Handelingen 13?

Slide: "In David, de zoon van Isai, heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen." ²³En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus.

En Jezus is niet maar een mens naar Gods hart, maar zelfs de zoon van Gods hart! Hij komt volmaakt leven wat God in zijn hart heeft. Zo begint het evangelie van Johannes ook:

Slide: ¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ¹⁵Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!"' ¹⁶Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: ¹⁷de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus

Christus gekomen. ¹⁸Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Jezus laat jou en mij zien hoe je een mens naar Gods hart bent. Dat ben je al. Voor alles gaat Gods hart naar je uit. Zoals God over Jezus zei bij zijn doop, zo zegt Hij dat ook over Luuk, Lois en Alora: *jij bent mijn zoon, mijn dochter, en ik houd verschrikkelijk veel van je!* (Mat.3:17) Jullie mogen ze leren zo te leven. Vol van genade en waarheid. Zodat Jezus de ruimte krijgt.

Jullie zijn allemaal mensen naar Gods hart! Ontvang genade, hou je vast aan Gods beloften. En van daar uit: geef Jezus de ruimte. Wees barmhartig en betrouwbaar.

Amen