

David 10a – Davids zoon
Jesaja 11:1-10

- Lezing: Jesaja 11:1-10

¹Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
²De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
³Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
⁴Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
⁵Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
⁶Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
⁷Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.
⁸Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
⁹Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
¹⁰Op die dag zal de telg van Isai
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Preek

Lieve mensen,

Het is een prachtig visioen dat Jesaja schetst. Het spreekt tot de verbeelding. Ik wil in deze preek enkele elementen er uit lichten en daar wat meer over vertellen.

Slide: Vers 1 – de stronk van Isai

Ik weet niet of je wel eens een stronk in het bos hebt gezien. Of in de stad. Alle leven lijkt er uit. Het leven lijkt dood te lopen. Dat was in de tijd van Jesaja ook zo. Het koningschap van Davids familie lijkt ten einde.

Het is de tijd van grote woudreuzen. Als Sequoia's zo groot en dik staan ze daar. Wereldrijken als Assyrië, Babylonië, Perzië, het Grieks-Hellenistische rijk en het Romeinse. Veel groter dan wat David ooit bereikt had. En dan loopt het koningschap van David ook nog dood in de tijd van Jesaja. Een klein stronkje in een bos met hoge bomen. Wat kun je verwachten?

Slide:



God kan wonderen doen! Hij gaat in deze profetie als het ware terug naar de tijd vóór David geroepen werd. Weer naar de tijd dat David herder was. Weer helemaal terug naar de tijd van Isaï de stamvader was. En er komt opnieuw een wonder. Een nieuwe David wordt geroepen.

Dood is niet dood. De Geest, de adem van God, blaast de beloften nieuw leven in. Herschepping uit dode materie. Een geïnspireerd mens zal aan de macht komen. De Geest landt als een duif op zijn hoofd en ademt door Hem heen wijsheid, inzicht, kracht, verstandig beleid, kennis en ontzag voor de HEER. De volmaakte David zal komen. Dat is wat Jesaja profeteert. Dat is wat deze wereld nodig heeft.

Slide: Vers 3 – zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn

Jesaja neemt ons dus inderdaad mee naar de roeping van David. Daar gebeurde hetzelfde: 7 zoons staan in het gelid. Met de jongste wordt niet gerekend, die hoort er niet bij. Maar het getal 8 is als de mens is uitgeteld: Gods verrassing. Vervulling van beloften ligt niet voor de hand. En dan zegt God het ook tegen Samuël:

Slide: Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. (1 Sam.16:7)

Jezus blijkt echt een zoon van zijn Vader. Niet afgaan op geruchten, maar op genade en waarheid. Hij doet je recht. En is echt eerlijk en betrouwbaar.

In het ND van afgelopen dinsdag las ik deze kop:

Slide:

Acht op de tien Nederlanders kan prima leven zonder Jezus. 'Dit gaat iets met onze veerkracht doen'

Klopt van geen kant. Het zou moeten zijn: *nul op de tien Nederlanders kan leven zonder Jezus*. Want Hij vervult precies waar iedereen naar verlangt. Een overheid die eerlijk is en betrouwbaar. Een Vorst die barmhartigheid hoog in het vaandel heeft. Die recht doet. Het is aan ons om dat duidelijk te maken aan de mensen die we tegenkomen. Iedereen smacht naar Jezus. De wereld om ons heen is vol verlangen naar deze Koning.

Slide: vers 6 – een panter vlijt zich bij een bokje neer

Wat ik opvallend hieraan vind, is dat het de omgekeerde wereld is. Je zou zeggen: een bokje zoekt veiligheid bij een panter en een lam bij een wolf. Een zwakkere en kwetsbare zoekt bescherming bij iemand die sterker is. Maar het is andersom.

De standaard wordt dus anders. Vele eersten zullen de laatsten zijn (Mat. 19:30; 20:16). Dat wat zwak is heeft God uitverkoren om dat wat sterk is te beschamen (1 Kor. 1:17-18). Ik vind kracht in mijn zwakheid (2 Kor. 12:10). Je ziet het overal in de Bijbel opkomen als Jezus zijn koninkrijk vestigt.

Slide:



Is dit alleen maar toekomstmuziek? Moeten we wachten tot Jezus opnieuw komt voor dit werkelijkheid wordt? Nou, daar zit altijd meer nuance in als het gaat om profetie.

Ik heb wel vaker iets verteld over profetisch perspectief. Dat er meerdere lagen in de vervulling zitten. Als een berglandschap: de voorste bergen zie je scherp. Dat is de meest directe vervulling. Maar verderop zie je hogere bergen. Iets waziger, maar wel in beeld. Dat is profetisch perspectief.

En wij lopen in dat landschap. Dus die eerste berg, de eerste vervulling is gekomen. Jezus heeft zijn koninkrijk onder ons gevestigd. We zijn op weg naar de complete vervulling. Dat het vrede stichten, zelfs tussen natuurlijke vijanden. Laten zien dat God anders rekt, door ook zelf anders te rekenen.

Oog hebben voor de zwakkeren en van hen leren als het gaat om afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Nu al een voorschot nemen op wat straks volmaakt zal zijn.

En daarom is het ook zo belangrijk wat er staat in vers 9:

Slide: Vers 9 – kennis van de HEER vervult de aarde

Dat krijgt gestalte als Jezus vlak voor zijn hemelvaart zijn leerlingen op pad stuurt. *Maak de volken tot mijn volgelingen. Ik ben met je, tot aan de uitersten van de aarde en de tijd.* En dan vervolgens stort Jezus zijn Geest uit met Pinksteren. Alle talen moeten het horen en merken: Jezus is Koning.

Wij zijn geroepen dat gestalte te geven. Jezus zegt het zelf in Lukas 17:

Slide: ²⁰Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, ²¹en men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.'

Wij lopen in het landschap. Op naar de volmaakte vervulling als Jezus terugkomt. Tegelijk leven wij het koninkrijk en geven we het vorm. Zodat iedereen om je heen merkt dat Jezus koning is. Zodat kennis van de HEER de aarde vervult. Let op: dat is geen kennis *over* de HEER, maar kennis *van*. In het echte leven Jezus ontmoeten en zo leren wat het betekent dat Hij koning is.

...

Zo leven we in verwachting. Zo is het advent. Niet met je armen over elkaar. Wellicht wel met je handen in de lucht. Maar zeker en vooral met je voeten in de modder. Hier en nu, in een stad vol ongelijkheid en focus op kracht en macht. Met je beide benen op de grond het koninkrijk van Jezus leven. Jezus kwam niet in een kerk, maar in een stal. Zocht het uitschot op, herders. En zo vestigt Hij zijn koninkrijk. Ook vandaag.

Amen