

Lucas 5:1-11 – Geroepen om Jezus te volgen
Roepingenzondag – 28 januari 2024

- Lezing: Lucas 5:1-11

¹Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om Hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, ²zag Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. ³Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. ⁴Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' ⁵Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' ⁶En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. ⁷Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. ⁸Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.' ⁹Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; ¹⁰zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.' ¹¹En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden Hem.

Preek

Man, waar bemoei je je mee! Dat zou toch de eerste gedachte kunnen zijn van de vissers. Zij zijn experts. Weten alles van de omstandigheden rondom Kafarnaüm. Bij welke wind je het best vangt. Op welk tijdstip en welke plek. En als dat dan een nacht helemaal niets oplevert. Dan ben je moe en wil je naar bed. Netten uitspoelen en pitten. Maar het gaat anders. Een gebeurtenis die hun leven verandert. Ze ontmoeten Jezus.

Dat was hiervoor al een beetje gebeurd. Ze waren die zaterdag naar de synagoge gegaan. Ze hadden Jezus horen vertellen. En maakten een duiveluitdrijving mee. Daarna is Jezus mee koffie gaan drinken bij Simon. En in zijn huis gebeurde ook wonderen. Zijn schoonmoeder wordt door Jezus genezen. En allerlei zieken legt Hij de handen op.

Maar dan is de sabbat voorbij. En Simon en zijn broers en vrienden gaan doen waar ze goed in zijn. En waar ze hun brood mee verdienen. Ze gaan vissen. Jezus gaat doen waar Hij goed in is. Stille tijd, ergens teruggetrokken. En het lijken twee gescheiden werelden.

Zo kan dat ook bij jou en mij zijn. Je hebt een deel van je leven dat je reserveert voor geloof. Een dienst op zondag en doordeweeks misschien kring. En enkele gewijde momenten van gebed en Bijbellezen, misschien. En daarnaast heb je je werk, je sport of andere hobby's. Gamen of streamen. Zorgen voor je gezin of klussen in je huis. Sociale dingen. Maar dat lijkt soms een andere wereld. Twee kanten van je leven, die elkaar soms raken, maar vaak ook niet.

Bij Simon doorbreekt Jezus die grens. Jezus wil Petrus gebruiken in zijn dienst. En dan niet een klein deel van Petrus. Een dagdeel per week ofzo. Maar dat Simon echt gaat leven in en voor het koninkrijk. Want Jezus kan wat met Petrus. En ook met jou. Ook met dat deel waarvan jij misschien denkt: dat

hoort niet bij geloven. Ook daarmee kan Jezus van alles. Dat leren we van hoe Lucas de roeping van Petrus beschrijft. Het is een soort drie-traps-roeping.

Slide: Jezus kan wat met wat je hebt

Ze zitten dus hun netten schoon te maken. De boot ligt aan wal of in ieder geval vast aan de kant. En Jezus staat daar in de buurt te preken. En het is zo druk, dat Hij bijna onder de voet gelopen wordt. Dan stapt Jezus in de boot van Simon en vraagt hem een klein beetje van de kant te varen. Zo draagt zijn stem over het water en kan iedereen hem verstaan. De boot van Petrus als preekstoel.

Vervolgens zegt Jezus de vissers naar dieper water te varen en hun netten daar uit te gooien. En dan gebeurt er een wonder.

Slide: Jezus kan wat met wat jij kunt

Kijk, die vissers, die wisten heus wel wat ze deden. Ze hadden er veel verstand van. Van jongs af aan waren ze praktisch opgeleid in het bedrijf van hun vader. Ze hadden de gave van het vissen. Niemand die ze nog iets kon leren. Dat zegt Petrus ook met zoveel woorden. Maar dan komt Jezus en gooit het over een heel andere boeg. Hij laat zien dat Hij jouw vaardigheden tot een ander niveau kan verheffen. Ook over jouw gaven kan Jezus zomaar beschikken. En ze op een ander level inzetten.

Slide: Jezus kan wat met wie jij bent

De vissers zijn stomverbaasd. En Simon voelt zich een soort van betrappt. Ineens heeft hij door waar Jezus toe in staat is. Zijn gedachten dat hij het beter wist. Dat hem niks meer te leren viel. Hij ervaart dat nu als zonde. Hij voelt zijn kleinheid en valt voor Jezus op de knieën. Hij ziet de grootheid van Jezus en ervaart diens goddelijke kracht. Hoe kan God met mij verbonden zijn? Ik denk vaak zo klein. Ik ervaar zo vaak mijn onmacht. En mijn eigenwijsheid zit me zo vaak in de weg.

Hij wordt hier in dit stuk ook expres Simon genoemd door Lucas. Dat is zijn oude naam. Zijn vissersnaam. Wie die was. Van jezelf stel je niet zoveel voor. Maar als je je laat gebruiken door je Heer. Dan kunnen er wonderen uit jouw handen komen. Jezus zet hem overeind.

Jezus zet hem overeind als hij daar zo nederig geknield ligt. En zegt: niet bang zijn. Niet bang zijn dat je kleine denken, je zonde, je eigenwijsheid en je onmacht voor mij een drempel vormen. Ik kan jou gebruiken. Je zult visser van mensen worden.

En dan gaan ze met Jezus op pad. Ze mogen Hem volgen. Drie jaar lang trekken ze met Hem op. En als Hij ze dan gaat verlaten, dan blaast Hij op ze. Ontvang mijn Geest (Johannes 20:22). En later, met Pinksteren, wordt de Geest uitgestort op alle mensen. Ook op jou en mij. En dan zegt Jezus het tegen hen: ik schakel je in. En rust je toe. Wees niet bang. Doe wat ik deed.

We leren hier dus van, dat geloven niet maar voor een deel van je leven bestemd is. De gewijde momenten op zondag en door de weeks. Nee, het wordt een integraal deel van je leven.

Jezus kan gebruiken wat je hebt. Je geld. Maar ook je voetbalschoenen. Of je skateboard. Je fiets of je huis. Je telefoon of je laptop. Jezus vraagt je dat te gebruiken in z'n dienst. Dus bij het gebruik daarvan je bewust te zijn dat ook dat deel van je leven van Hem is. Niet om je bang te maken dat Hij

je controleert ofzo. Nee, hij zegt juist: wees niet bang. Maar denk er over na hoe je dit kan gebruiken in mijn dienst. Hoe je bijvoorbeeld wat je hebt in kunt zetten voor verbinding. Hoe je mensen die het minder hebben dan jij met je spullen kunt helpen.

En dat geldt ook voor je gaven. Jezus kan gebruiken wat je kunt. Denk daar niet te min over. Gaven die je hebt zijn altijd gaven van de Geest. Zet die in om anderen te dienen. Ook bijvoorbeeld in of vanuit de Waterpleinkerker. Het zou mooi zijn als je in de kerk in ieder geval iets bijdraagt met jouw gaven. Hier zie je een slide van de vacaturebank in de app van onze gemeente.

Slide:



En er zijn nog wel meer dingen te doen. Jij, met jouw gaven, kan van betekenis zijn voor anderen hier in de kerk. Of hier in de stad. Overweeg serieus wat je in 2024 kan bijdragen.

En dan kan je vragen: ik!?' Kan Jezus *mij* gebruiken? Je voelt je misschien niet sterk genoeg. Of begaafd genoeg. Een mooie zin vind ik als Jezus in onze tekst tegen Simon zegt: vaar naar diep water. Dat is spannend. Want je weet niet waar je aan begint. Ja, waarom zou je het risico nemen? Want dat gaat toch niks opleveren? Dat is wat Simon zegt. Maar wat heeft hij het mis. Soms is je inzetten een sprong in het diepe. Maar waag het maar. Wees niet te bescheiden. En wees niet bang. Jezus wil zijn Geest aan je geven. Zodat Hij wat je hebt, wat je kunt en wie je bent kan gebruiken in zijn dienst.

Amen