

BuitenGewoon 6 – buitengewoon betrouwbaar
1 Timoteüs 3:14-16

- Lezen: 1 Petrus 2:1-12

¹Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, ²en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. ³U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? ⁴Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, ⁵en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. ⁶In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' ⁷Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' ⁸En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. ⁹Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. ¹⁰Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. ¹¹Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten, die uw ziel in gevaar brengen. ¹²Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken.

- Tekst: 1 Timoteüs 3:14-16

¹⁴Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles ¹⁵voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid. ¹⁶Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof:

Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
Hij vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.

Preek

Lieve mensen,

Ieder gebouw heeft een fundering. Dat kan natuúrlijk zijn – een wijs man bouwde zijn huis op een rots, zo zingen we – maar hier in Rotterdam moet die fundering áángebracht worden. Heipalen. Dat maakt dat een gebouw stevig staat en niet wegzakt. Onze kerk heeft ook heipalen onder het gebouw. Hier zie je dat de eerste de grond in gaat. In 1952.

Slide:



De eerste paal van dit gebouw, hier aan het Waterplein. Hier hebben wij een plek gekregen. En hoeveel projectontwikkelaars ook bieden, we verkopen niet. Hier in het hartje van Rotterdam. Een unieke plek. Hier op deze plek heeft Jezus voet aan de grond.

Want de kerk is ook een géestelijk gebouw. En ook daarvoor geldt: daar is fundering voor nodig. Ergens in de Bijbel staat dit over de kerk:

Slide: 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. (Efeziërs 2)

Het geestelijk huis van de kerk staat op een stevig fundament. De hele Bijbel ligt er onder: apostelen en profeten. En de steen die alles draagt is Jezus Christus. Op Hem is de kerk gebouwd. Voor ons geestelijk huis zou je kunnen zeggen: hier is een foto van de eerste heipaal, waarop de hele gemeente, de hele Waterpleinkerk rust:

Slide:



Hier, op dit plaatje, wordt de fundering voor de kerk gelegd. Jezus slaat persoonlijk de eerste paal. Op Golgota, als Hij uitroept dat het volbracht is. Dat we van genade mogen leven. Het kruis is als een pijler, een pilaar, waarop het hele gebouw van de kerk rust. Wij zijn levende stenen, zoals Helena ook las, en vormen dat huis.

Maar ...

... in onze tekst is nou iets gekks aan de hand. Het beeld verspringt als het ware. Want Paulus schrijft aan Timoteüs dat de kerk pijler en fundament van de waarheid is. De vraag is: voor wie dan? De kerk kan zichzelf niet ondersteunen. Jezus Christus is het fundament van de kerk. Hij is de waarheid. En de weg en het leven. Maar nu vooral: de waarheid. Dus Hij ondersteunt alles. Maar voor wie ondersteunt de kerk dan de waarheid?

Het antwoord is: voor de wereld om ons heen. De Waterpleinkerk en alle andere kerken. Zij moeten de waarheid hoog houden. Als een getuigenis voor de wereld. De kerk ondersteunt de waarheid. Als een stevige basis. Buitengewoon betrouwbaar. Wij met elkaar zijn de bodem waar Jezus op wil landen in deze wereld. Voet aan de grond wil krijgen in onze stad. Een basis, van waaruit de waarheid verspreid kan worden. En de waarheid is een persoon. Hoe doe je dat nou? Waarheidsplek zijn? Waar Jezus gevonden wordt? Hoe doe je dat? Hoe ben je dat?

Jezus heeft het daar vaker over. Dat de kerk een lichtdrager is. Een stad op een berg, als toevlucht als overstromingen dreigen. Of vijanden naderen. Als de wereld overspoeld wordt door een golf van haat of verwijdering. Dat wij een stad zijn die hooggelegen is met beschermende muren. Zo, schrijft Paulus, moeten wij voor de wereld om ons heen ook een soort waarheidsvindplek zijn. Die niet wijkt, wat de omstandigheden ook zijn. Hier wordt Jezus zelf gevonden. Hier wordt liefde gevonden en genade. Vanuit de kerk stroomt de waarheid de wereld in. Dat is de roeping van de kerk, zegt Paulus hier.

En dan geeft hij daarna, in vers 16, een prachtige korte samenvatting van hoe die waarheid is. Een soort eerste geloofsbelijdenis. Dit is wat de kerk moet ondersteunen. Als pijler en fundament van de waarheid. Dit geloof moet geleefd worden.

Slide: *(graag laten staan totdat ik hieronder aangeef dat 'ie weer weg mag)*

Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
Hij vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.

Het is een belijdenis die in drie delen uiteenvalt en elk deel laat twee kanten zien van Jezus. Je zou kunnen zeggen: een hemelse kant en een aardse kant. In Jezus vinden hemel en aarde hun verbinding. Raakt de hemel de aarde. God en mens is Hij. En die twee kanten samen, dat omvat de waarheid.

'Geopenbaard in een sterfelijk lichaam'. Dat is het hele evangelie in notendop. Jezus, geboren in Betlehem. Sterfelijk lichaam, gestorven op Golgota. Het is een kernachtige samenvatting van zijn aardse 33 jaar. En tegelijk zeg je daarmee niet alles. Want hij is ook 'in het gelijk gesteld door de Geest'. Dat betekent: Hij stond op uit de dood en is werkelijk Gods zoon. God zelf bevestigt vanuit de hemel dat Jezus zijn droom komt vervullen: dat de wereld weer recht gezet wordt en dat liefde het wint van het kwaad.

Hij is 'verschenen aan de engelen'. Dus daar heeft Jezus zijn overwinning mee gevierd. Een hemels feest van bevrijding van de schepping. Tegelijk wordt dat ook 'verkondigd onder de volken'. Dat de liefde wint. Dat het kwaad verslagen is. Dat deze wereld niet reddeloos verloren is en dus niet op een catastrofe uitloopt. Dat moeten de mensen weten. Dat moeten de mensen merken! Niet alleen de hemel is het koninkrijk van deze Jezus. Ook de aarde. Vrede wordt gebracht.

En dus vindt Jezus geloof in de wereld. Er zijn overal mensen die hem gaan volgen. Die zijn koninkrijk willen verspreiden. Door te doen als Jezus Christus hun Heer. Door de stijl van het koninkrijk te leven. Want Jezus is 'opgenomen in majesteit'. Dus wij zullen het hier moeten doen. Dat is wat Jezus ook meegeeft aan zijn leerlingen als Hij afscheid neemt (Mat.28).

(slide mag weg)

Wat Paulus dus in onze tekst aan Timoteüs schrijft is, dat de kerk die waarheid voor de wereld moet ondersteunen. En de vraag vandaag is: hoe doen wij dat als Waterpleinkerk? En hoe zou dat eventueel beter kunnen? Als wij Jezus moeten laten zien. En dat is niet een vraag, want Paulus constateert het, dat de kerk dat *is*. Pijler en fundament van de waarheid. Dus we moeten Jezus laten zien. Die korte geloofsbelijdenis, dat is wat we leven. Hoe doe je dat nou?

En het heeft ook te maken met gedrag. Want dat vind ik ook nog opvallend, Paulus schrijft:

Slide: ¹⁴Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles ¹⁵voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.

Je moet je zo *gedragen* dat je pijler en fundament van de waarheid bent. Dat betekent dat we een missie hebben voor onze omgeving, als Waterpleinkerk. Jezus moet geleefd worden. Dat heil. Zijn koninkrijk. Zijn stijl. En dat doen we als individuele christenen. Daar worden we ook voor toegerust iedere zondag. Maar hoe doen we dat ook als we onze krachten bundelen? Wat kan er dan niet voor moois ontstaan? We hebben een prachtige plek gekregen, midden in de stad. Tussen de hoge gebouwen. Wij zijn pijler en fundament van de waarheid hier in hartje Rotterdam. Hoe zijn we dat?

Daarover willen we als kerkenraad met jullie nadenken, vandaag en de komende tijd. Walter zal daar na de dienst een en ander over toelichten. Over het verlangen om inderdaad en metterdaad pijler en fundament van de waarheid te zijn als Waterpleinkerk. Vindplaats van liefde en aanvaarding. Praktisch, zodat onze omgeving er echt wat aan heeft. En zodat Jezus op die manier bekend wordt. Omdat Hij zichtbaar wordt in wie wij zijn en in wat wij doen.

Amen