

Jesaja 11 1-10 – Het vreedelijk – 4^e advent

- Lezing: Jesaja 11:1-10

¹Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
²De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
³Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
⁴Over de zwakken velst hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
⁵Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
⁶Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
⁷Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.
⁸Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
⁹Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
¹⁰Op die dag zal de telg van Isai
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Preek

Slide:



Lieve mensen,

Een bos vol gekapte bomen. En dit is niet de ontbossing die in het regenwoud plaatsvindt. En ik ga het deze zondag ook niet hebben over het klimaat. Nee. Dit is het beeld waar Jesaja het vorige hoofdstuk mee afsluit. Een gekapt bos. En elke boom staat voor een land. God had aangekondigd, dat Assyrië Israël en Juda zou straffen. Hun bomen, hun stammen zouden worden omgekapt. Ze gaan voor de bijl. Als straf voor het feit dat ze kwetsbare mensen onderdrukken en negeren. Dat pikt God niet. Maar Assyrië neemt op zijn rooftocht veel meer landen in. En doet dat zo gewelddadig, dat God aankondigt óók de boom van Assyrië te vellen. En dit is dus beeld van het wereldtoneel in die tijd. Achteraan zie je nog één dikke boom die overeind staat. Het Babylonische rijk. Maar verder zijn alle bomen geveld. Een doodse boel. Landen verwoest. Mensen gedeporteerd. In die tijd profeteert Jesaja.

Maar dan moet hij zich focussen op één kleine stronk. Niet opvallend tussen alle andere boomstronken. Maar daar gebeurt iets bijzonders.

Slide:



Je moet wel goed inzoomen in het troosteloze bos. Maar dan zie je het. Onmiskenbaar. In één van de bomen zit leven! Die boom is zo diep geworteld, dat hij weer een bron gevonden heeft. Over deze ene boom gaat het in onze tekst. Dit sprietje is teken van Gods vrederijk.

...

Waar is Gods vrede eigenlijk kapot gegaan? Want ooit was het zoals Jesaja het hier voorspelt. Harmonie en rust. Hoe ging dat ook al weer stuk? Waar ligt de basis? Nou, daarvoor moet je terug in je Bijbel. Die vertelt dat het paradijs te gronde ging door het ego van de mens. Ze kozen voor zichzelf en alle relaties gingen stuk.

- De relatie met God ging stuk: ze verstopten zich voor Hem.
- De relatie met elkaar ging stuk: ze gaven de ander de schuld
- De relatie met de schepping ging stuk: onkruid en tegenwerking door de natuur

Dus relaties gingen stuk. En daardoor is de vrede sindsdien ver te zoeken. En moet je nu kijken wat Jesaja profeteert:

Slide: Jezus sticht het vrede rijk door herstel van relaties

Slide: Jezus sticht het vrede rijk door herstel van de relatie met God

(2-3a en 9:)

- ₂De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
- ₃Hij ademt ontzag voor de HEER;
(...)
- ₄Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

(voor het beamteam: graag de bovenstaande slide het hele punt op de beamer laten staan. Dat geldt ook voor de 2 slides hierna)

Ooit, toen Adam geschapen werd. Toen blies God hem tot leven, zo vertelt de Bijbel. Als een soort mond-op-mond beademing kwam de eerste mens bij bewustzijn. (Gen.2:7) Dat is een diepe boodschap voor iedere Bijbellezer. Want het woord voor adem is hetzelfde als het woord voor Geest. God gaf de mens zijn Geest. Om in het paradijs God te representeren.

Bij de tweede Adam, Jezus, gebeurt dat opnieuw, zo lezen we hier. De vrede vorst heeft een geest vol wijsheid en inzicht, kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de HEER. En dan staat er nog eens ten overvloede: hij ademt – adem en geest zijn hetzelfde woord (!) – hij ademt ontzag voor de HEER.

Het is het complete pakket om alle verhoudingen te herstellen. Hij geeft zicht op God, zoals niemand dat na Adam kon. Als je Jezus bezig ziet, dan zie je God zelf aan het werk. Jezus representeert God, is zelf God. Als Hij met kerst wordt geboren, dan laat God zijn menselijke gezicht zien. Hij komt hier wonen, is zichtbaar en voelbaar in wat Jezus doet.

Dat is de basis van het vrede rijk. Dat God en mens in Jezus verbonden zijn. Als je Jezus leert kennen, dan leer je God kennen. En eens zal dat voor iedereen gelden. Zo staat in vers 9. Kennis

van de HEER vervult de aarde. En kennis is dan niet dat je weet wie God is. Maar dat je met Hem leeft. Dat Hij in alles wat je doet en laat te vinden is. Als dat voor iedereen geldt, dan is het vrederijk aangebroken, zoals Jesaja dat beschrijft. Als kennis van de HEER de aarde vervult, dan is er geen ruimte meer voor onheil of kwaad. Dan is er geen ruimte meer voor de duivel.

In de doop beloven jullie, Eline en Wessel, dat je Luuk zult laten kennismaken met God. Dat betekent dat je veel van Jezus zult laten zien in je gezin. Zodat Luuk zijn hemelse Vader leert kennen door jullie houding en toewijding. Dat is een grote opdracht. Maar ook jullie wil Jezus vervullen met de Geest van God: hij geeft je wijsheid en inzicht, kracht en verstand, kennis en ontzag voor de HEER. Jullie ja-woord wordt omgeven door God zelf. Vader, Zoon en Geest zullen jullie omringen met alle zorg die nodig is. Daarom wordt de naam van Luuk ook in één adem genoemd met die van God. En zo komt het vrederijk ook door jullie als gezin een beetje dichterbij.

Slide: Jezus sticht het vrederijk door herstel van de relatie met elkaar
(3b-5:)

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

₪Over de zwakken velst hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

₪Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

We leven in een wereld waar uiterlijkheden belangrijk zijn. We beoordelen elkaar en onszelf daarop. Likes en hartjes voor een mooi leven. En het recht is vaak ver te zoeken. We zitten ook vast in het systeem van economische waarde van ieder persoon. Je wordt zomaar afgeschreven. En als je eenmaal zit in de hoek waar de klappen vallen. Vraag maar eens aan een ouder die lijdt onder het toeslagenschandaal.

En de machtigen en rijken lijken er mee weg te komen. Ze wanen zich onaantastbaar, want alles is te koop. En wat geldt voor mensen onderling, geldt ook voor landen. Je kunt boten uit het water schieten, steden innemen, politieke tegenstanders uit de weg ruimen en vrouwen onderdrukken zonder dat het gevolgen voor je heeft. Ik kan er gefrustreerd van raken dat mensen en regeringen er mee weg komen.

Maar dan deze vredevorst, waarover Jesaja profeteert. Jezus is vol van Gods Geest en dat is te merken. Hij is rechtvaardig. Hij ziet ieder mens. Als je je niet gezien voelt kijkt Hij je in de ogen. Als je je niet bespied waant ziet Hij je toch bezig. Hij komt om de verhoudingen recht te zetten.

En dat deed Hij al bij zijn eerste komst op aarde. Je ziet daar al zo goed wat voor toekomst onze Heer voor ogen heeft. Eerlijkheid, trouw, recht, barmhartigheid. Dat zijn kernwoorden van zijn leven. En Hij klaagt de macht aan. Ontmaskert meedogenloze kerkleiders en autoritaire machthebbers. Het is een voorbode van de toekomst die Jesaja ziet.

In advent leven betekent, dat je deze toekomst al zo veel mogelijk vorm geeft. Jezus volgen. Zijn Geest is aan je gegeven. Leef dan zo als Hij dat aan je voordeed. Het is Gods droom om een

wereld te hebben vol recht, gelijkheid, verzoening en vreugde. Dit visioen roept jou en mij op om daar nu al werk van te maken. Zo bereidt je de wereld voor op zijn komst. En leef je vol verwachting.

Slide: Jezus sticht het vreedelijk door herstel van de relatie met de schepping

(6-8:)

„Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.

„Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.

„Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

Wolf Bram is doodgeschoten. De mensen op de Utrechtse heuvelrug halen opgelucht adem. Je kan weer het bos in. Maar je zou maar schaap zijn. Er blijft veel dreiging, omdat er veel meer wolven in Nederland zijn inmiddels. En dan wonen wij nog in Nederland. Zeker in Rotterdam heb je hooguit ratten in je kruipruimte of muizen achter je koelkast. Vervelend zat, maar we kunnen niet écht peilen hoe diep dit visioen gaat.

Zoveel vrede als zich hier voor Jesaja's ogen afspeelt. Je kunt het je niet voorstellen. Maar zo zal het zijn als alles weer goed komt. En dat belooft God aan zijn volk. Het is opvallend hoe het hier gezegd wordt. En een diepe boodschap, ook voor alle machthebbers en leidinggevenden vandaag. Je zou verwachten dat een lam gaat schuilen bij een wolf, het zwakkere bij het sterkere. En dat een bokje hulp zoekt van een panter. Maar het is andersom. Het sterke zoekt zijn toevlucht bij het zwakkere. En kleine kinderen hoeden de dieren, wilde en gedomesticeerde naast elkaar. Je hoeft niet meer bang te zijn dat je kind wat overkomt. Onderweg naar school. Doe je voorzichtig! Dat hoeft niet meer. Want al het kwaad is uitgebannen.

Dat belooft God. Dat gaan we zien als Jezus aan de macht komt. Voor altijd. Eens zal dat gebeuren. Ik verlang naar die wereld. Deze adventstijd hoop en bid ik dat Jezus snel opnieuw zal komen. Dan komt de wereld tot haar bestemming.

Ik ga afsluiten met vers 10: *10Op die dag zal de telg van Isai als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.*

Het begon met een sprietje op de stronk van Isai, de vader van David. Moet je eens kijken wat er van dat kleine sprietje van het begin van de preek geworden is:

Slide:



(Sequoia sempervirens (letterlijk vertaald: de altijd groene mammoet), USA, 115,5 meter hoog.
Hoogste boom ter wereld)

Fier staat deze hoogste boom te pronken. Als een vaandel, zo zegt de tekst. Een vaandel is een richtpunt. Een merkteken. Jezus is degene die bepalend is. Die je helpt richting te vinden. Dan zullen alle mensen dat doen en de wereld zal volmaakt zijn. Nu is dat nog niet het geval. Maar wij als christenen lopen daarin voorop in de wereld. Wij weten waar het heen gaat. En willen graag *nu* al zo leven. Daar wordt de wereld vrediger van. Ga Luuk voor op die weg. Gericht op Jezus. Zijn komst tegemoet.

Amen