

Lezen: Openbaring 5
Tekst: Openbaring 5:5-7
Bijzonderheid: oudjaar 2025

- Lezing: Openbaring 5

¹Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. ²Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: 'Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?' ³Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. ⁴Ik brak in tranen uit omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. ⁵Toen zei een van de oudsten tegen mij: 'Huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.' ⁶Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. ⁷Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. ⁸Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. ⁹En ze zetten een nieuw lied in:

'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. ¹⁰U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.'

¹¹Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. ¹²Met luide stem riepen ze: 'Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.' ¹³Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.' ¹⁴De vier wezens antwoordden: 'Amen,' en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.

- Tekst: Openbaring 5:5-7

⁵Toen zei een van de oudsten tegen mij: 'Huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.' ⁶Toen zag ik midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit als een lam dat geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. ⁷Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand.

Lieve mensen,

Wat staat ons te wachten in het nieuwe jaar? Geen idee. Maar dit weet ik wel:

Slide: God schrijft geschiedenis

Slide: Een bijzondere boekrol

God heeft in zijn hand een boekrol. Dat is wat Johannes ziet. En die boekrol is aan beide zijden beschreven. Dat deden ze vroeger nooit. Maar blijkbaar past wat hier geschreven is niet zomaar op een rol. Aan beide zijden beschreven. Dat is veel.

Die boekrol, die schrijft geschiedenis. Maar dan niet zoals geschiedenisboeken voor school. Achteraf. Maar vooraf. Dit boek *bepaalt* de geschiedenis. Deze rol rolt de geschiedenis als het ware uit.

Dat lees je in Openbaring 4:1-2

Slide: ¹Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom hierboven, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet.' ²Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering.

Johannes krijgt te zien wat er daarna zal gebeuren. Hij krijgt een kijkje in de toekomst. Geschiedenis die nog moet worden.

En die geschiedenis, dat is de geschiedenis van de wereld. De schepping. Er zijn vier wezens rondom de troon van God. We lezen dat in hoofdstuk 4:

Slide: Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. ¹Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar.

En die vier wezens zijn toonbeeld van de hele schepping. De wilde dieren, de tamme dieren, de mensen en de vogels. Zij zijn aanwezig. Het gaat om hen. In de boekrol gaat het over de toekomst van alles wat God geschapen heeft. De toekomst van hemel en aarde. Vier wezens. De volheid van de schepping is in hen vertegenwoordigd.

In die geschiedenis van de wereld speelt de kerk een belangrijke rol. Er staan ook vierentwintig oudsten rondom de troon. Dat zijn de vertegenwoordigers van de oude en nieuwe bedeling. Zij vertegenwoordigen de kerk van alle tijden. Zij zijn als het ware het speerpunt van de schepping.

Als de vier wezens God lof brengen, dan zijn *zij* het die knielen. Ze werpen zich neer voor de troon en aanbidden God. Zo zie je dat de kerk de lof van de schepping verwoordt en aanscherpt. De schepping eert God en de kerk geeft daar woorden aan. Geeft daar heel concreet gestalte aan. Dat is dus ook de taak van de kerk. God eren. Door daden en woorden. Laten zien waar het in deze wereld om draait. Om de eer van God.

En wat je voelt in ons hoofdstuk is een enorme spanning. Hoe zal het gaan? De schepping, de kerk. Ze houden hun adem in. Wat staat er in de boekrol. Welke kant zal het op gaan? Hoe zal de geschiedenis geschreven worden?

Slide: Wie opent de toekomst?

Die boekrol, die zit dicht. Met zeven zegels verzegeld. Stevig gesloten. Dan wordt de vraag gesteld: wie mag de boekrol openen? Wie mag de zegels verbreken? Wie mag de geschiedenis ontrollen?

Dat lijkt van wezenlijk belang te zijn. Het maakt God blijkbaar nogal uit wie de geschiedenis gaat uitrollen. Het komt er op aan. Niet iedereen mag dat namens God doen. En dan blijkt dat er niemand in de hemel, op aarde of onder de aarde is die dat in zijn macht heeft. Die toestemming krijgt. Die het verdient.

Johannes is er kapot van. Hij huilt. Tranen met tuiten. Waarom?

Johannes realiseert zich wat dat betekent. Als de boekrol niet open gaat. Hij laat tot zich doordringen wat dat voor gevolgen heeft. Hij wordt doordat niemand zich meldt gedwongen zich te realiseren hoe de wereld er van zichzelf voor staat.

God heeft in zijn hand de geschiedenis. Of beter: de toekomst. En Hij wil die uitrollen. Als dat gebeurt. Als de toekomst uit Gods hand komt. Dan geeft dat ook een doel. Dan is er een richting. Dan is er wat om voor te leven.

Zo niet. Als de boekrol dus dicht blijft. Dan is deze wereld aan zichzelf overgeleverd. Dan draai je in cirkeltjes rond. Dan is de wereld opgesloten in zichzelf. Zonder perspectief. Zonder richting. Dan is wat Prediker schrijft waar, maar dan zonder die verzen dat God er aan te pas komt. Lucht en leegte wordt dan ons bestaan. Je krijgt er een nare samenleving van. Zoals we om ons heen zien. Want veel mensen leven zo. Alsof God niet bestaat. Dan moet je de zin van het leven in het leven zelf zien te vinden. En dus graaien. En leven ten koste van anderen. Je leeft tenslotte maar één keer.

Johannes ziet zo'n samenleving letterlijk voor zich. En hij barst in tranen uit. Moet de wereld zo zinloos verder? Is het opgaan, blinken en verzinken? En daarna het grote niets? Draait de wereld door? In zichzelf? Totdat het klimaat zo verziekt is dat er geen leven meer mogelijk is? Hij kan er niet tegen. En verliest de moed ter plekke.

Slide: Goddank voor Jezus

Maar dan wijst één van de oudsten op Jezus. Hij is sterk genoeg. De leeuw uit Juda. Hij heeft de overwinning behaald. Je zou het ook zo kunnen beschrijven: hij heeft een doorbraak geforceerd. De wereld draaide in cirkeltjes rond en zou dat blijven doen. Als er niet een enorm wonder zou gebeuren. En dat wonder is gebeurd door de telg van David. Hij krijgt het voor elkaar om de wereld weer zin te geven. Om jouw leven richting te geven. Om de ban te verbreken die sinds de zondeval de aarde in haar greep hield. Hij mag de boekrol met de zeven zegels openen.

Johannes draait zich om. In de verwachting een leeuw te zien. Maar wat een verrassing. Hij ziet een lam staan. Dat is al prachtig. Jezus is in zijn zwakte juist sterk. In zijn weerloosheid is hij overwinnaar. Ik vind dit altijd één van de prachtigste beschrijvingen van Jezus Christus. Leeuw en lam. De kracht van Jezus is dus zijn zelfopofferende liefde. De macht van Jezus is gebaseerd op zelfovergave. Zo'n Heer wil ik: sterk en vol liefde. Machtig en vol mededogen. Iemand die alles kan en tegelijk is gericht op mijn heil. Leeuw en lam. De perfecte combinatie.

Er zijn nog een paar dingen die opvallen. Het lam ziet er uit alsof het geslacht is. Dat betekent: de halslagader is doorgesneden. Maar tegelijk staat het. Dat is zo wonderlijk. Ik kan me voorstellen dat Johannes eerst even in zijn ogen wrijft. Zie ik het goed? Dit lam heeft de slachting blijkbaar overleefd. Je gedachten gaan als vanzelf terug naar Pasen. Jezus was gestorven. En begraven. En de leerlingen waren zonder hoop. Net zoals Johannes zojuist. Tranen met tuiten. De toekomst lijkt dicht. En dan ineens staat Jezus weer voor ze. Met doorboorde handen. En met de littekens nog in zijn zij. Het geslachte lam staat. Overwinnaar. Sterker dan de dood.

En daarbij heeft het lam zeven horens en zeven ogen. Beetje onvoorstelbaar misschien. Maar symbolisch zeer sterk. Hij ziet je. Hij ziet je echt. Zeven ogen. Niets van jouw leven ontgaat hem. Hij ziet je in je sores. In je pijn en verdriet. Hij ziet je ook in je momenten van verrukking en ontzaglijke blijdschap. Hij ziet je in al je zijn. In heel je wezen. Je verlangens. Je hoop. Je teleurstelling. Je boosheid.

En hij heeft zeven horens. Symbool van kracht. Hij breekt door. Ook in jouw leven. Met zijn heilvolle genade. Met zijn liefdevolle uitzicht. Hij biedt perspectief. Want hij is niet alleen jouw God, die je ziet. Hij redt je ook nog. Hij komt verder. Hij gaat mee. Gaat voorop zelfs. Je mag achter Hem aan.

En dan nog iets dat opvalt: het lam staat midden voor de troon. God kijkt via Hem naar de wereld. Tijdens het uitoefenen van zijn regering heeft hij de hele tijd het Lam in beeld. Jezus vult het perspectief. Ook als God naar jou persoonlijk kijkt. God ziet je via Jezus. En dus ben je volmaakt in Gods ogen. Geliefd tot en met. Jezus vult het perspectief van God en zo kijkt God naar de wereld en jouw leven. Dit is wat God wil zien voor de toekomst van de wereld.

En dat blijkt ook, want hij is degene die de rol mag openen. De wereldgeschiedenis is alleen veilig in zijn doorboorde handen. Hij heeft het volbracht. En zal het volbrengen. Hij zal de geschiedenis een goed einde geven. Door eens terug te komen. Hij is er mee bezig. Hij maakt de geschiedenis.

En daarom knielt de hele schepping. Alle engelen. De kerk. Jij en ik. De dank, de eer, de lof en de macht. Ze komen Jezus toe. Tot in eeuwigheid.

Slide: Met vertrouwen het nieuwe jaar in

Dat perspectief, wat hier in ons hoofdstuk geschetst wordt. Dat geeft me zin in het leven. Want het is niet doelloos. Niet zonder richting. Doordat Jezus de geschiedenis uitrolt is mijn toekomst zeker. En loopt het met deze wereld goed af.

En dus ga ik vol geloof en vertrouwen het nieuwe jaar in. Als de Leeuw, die ook het Lam is, deze wereld bestuurt. Dan komt het goed. Want hij is machtig en sterk. En tegelijk vol liefde en mededogen. Hij laat het niet los. En tegelijk houdt Hij mij vast.

En dan kunnen omstandigheden zwaar zijn. Zeker, het kan zijn dat je tegen het nieuwe jaar opziet. Het mooie is: dat weet Hij. Hij ziet je. Hij draagt je. En komt tot zijn doel. Met jouw leven. En met de wereld.

Amen